

KERKINFORMATIE

Hervormde Gemeente HEMMEN, september 2019, jaargang 58, nr.8



Kerkinformatie is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Hemmen.

Versijning: 8 -10 keer per jaar
 Abonnementsprijs: € 12,99 per jaar
 Inlevering kopij: **uiterlijk 22 september** bij het redactie-adres.

Het volgende nummer verschijnt rond
 1 oktober 2018.

Coördinatie bezorging: N. Hallers
 Hammarskjöldpark 11, 6671 BN Zetten
 Tel.:0488-454254

email:nicotonnyhallery@gmail.com

Redactieadres: Hammarskjöldpark 22,
 6671 BN Zetten, tel:0488-452820

e-mail: **kerkbladhemmen@hotmail.nl**

Predikant: Ds. A.E.I. Zaal
 Kapershof 2, 6641JS Beuningen
 tel. 0488-795043 / e-mail: aafkezaal@gmail.com
 werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag
 en vrijdagmorgen

Kerkenraad: Voorzitter: Vacant
 Scriba: Mw. P.W. Nijenhuis-de Waal
 p/a Kerkplein 3, 6672LB Hemmen
 e-mail: scriba-hemmen@live.nl
 Tel.: 06-22667850

Website: www.hervormdegemeentehemmen.nl

Kerktelefoon via internet

Iedereen kan via internet de kerkdiensten, vespers, rouw- en trouwdiensten (als de betrokkenen ermee akkoord gaan) in onze gemeente beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl > in de balk "Hemmen" typen", zoek aanklikken daarna rechtstreekse uitzending of opname van diensten die al gehouden zijn en nog steeds beluisterd kunnen worden aanklikken.

UIT DE PASTORIE

De vakantie zit er weer op en ik kan terugkijken op een mooie en goede zomer!

Die begon voor mij met het voor de eerste keer meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse: een hele happening: midden in de nacht op de fiets naar de wedren; bij de start door beschonken studenten op pad gevoeld worden; kilometers lopen door straten, over wegen en pleinen, langs weilanden en feestende menigten; pijn lijden, doorzetten, afzien, genieten, lachen, praten, zingen, rusten, zwaaien: het hoorde er allemaal bij en maakte het tot een heel bijzondere ervaring om mee te maken! En uiteindelijk was daar de trots op de geleverde prestatie die echt niet niks is, want veertig kilometer lopen per dag is ECHT VER!!

Daarna maakten mijn gezin en ik een mooie reis naar Noorwegen en genoten wij van heerlijk zomers weer, de imposante natuur die Scandinavië rijk is, rust en ruimte, en de bekeringen van de stad Oslo. Tot slot bracht ik nog enkele dagen door in Parijs, waar ik ook voorging in de Eglise Réformée Néerlandaise, een gemeente waar ik al jarenlang mee verbonden ben.

En nu zit ik weer aan mijn bureau en laat mijn gedachten gaan over de rijkdom van al die ervaringen en aan de tijd die voor me ligt: Startzondag als het 'officiële' begin van het kerkelijke seizoen en alles wat daarna komt: want het begint allemaal weer en dat is ook goed ook! Ik heb er weer energie voor en zin in en dat lijkt me een goed teken!

Eén ervaring van afgelopen tijd wil ik nog even met u delen: de dag nadat ik het felbegeerde vierdaagse kruisje had behaald, ontdekte ik een enorme blaar op mijn kleine teen aan mijn linkervoet. Ik prikte hem door met een naald en de volgende dag vertrokken we naar Noorwegen. De dag erna leek het erop alsof de nagelriem die ook bij de blaar inbegrepen was, ging ontsteken. En omdat ik bang was dat ik vervolgens twee weken geen kant met die voet op zou kunnen, bezocht ik dinsdag toch maar een huisarts in Noorwegen om er even naar te laten kijken. Ik vertelde over mijn monstertocht: de huisarts keek erg ongeloofwaardig toen ik voorrekende dat ik in vier dagen honderdzestig kilometer had gelopen! Toen ik ook mijn pijnlijke scheenbeen ter sprake kwam werd de voor de hand liggende diagnose al snel gesteld: overbelasting. Op mijn vraag of ik de rest van mijn vakantie wel gewoon alles mocht doen, was het antwoord: beschouw de pijn die je krijgt als een vriend die je vertelt waar je grenzen liggen.

Dat antwoord is de rest van de vakantie met me meegegaan en heeft me veel tot nadenken gestemd: bij overbelasting pijn zien als een vriend, in plaats van wat je geneigd bent te doen: hem te zien als een vijand. En dan: een vriend is dus iemand die je wijst op je grenzen. Of andersom: als iemand je wijst op je grenzen, kan dat een teken van vriendschap zijn, een manier om je te beschermen, of om voor je te zorgen.

Dat geldt uiteraard niet voor alle soorten van pijn: dat je die als een vriend moet begroeten. Maar in het geval van overbelasting kan dat dus wel: dat pijn een grens aangeeft, waarbij je in een gevarezone komt, een grens die je eerlijk en liefdevol vertelt dat je moet oppassen om verder te gaan, of dat je misschien zelfs beter kunt stoppen. Een grens die voortkomt uit vriendschap, uit het verlangen dat het goed met je gaat en blijft gaan....

Zou dat ook de aard kunnen zijn van de grenzen die God ons stelt, bijvoorbeeld in de Tien Geboden? Grenzen die soms pijnlijk zijn om te ervaren, maar die voortkomen uit Liefde en erop gericht zijn dat het goed met ons gaat en blijft gaan? Dat we niet blijvend overbelast raken, maar energiek mee kunnen blijven lopen, Gods toekomst tegemoet!

Hartelijke groet,
Ds. A.E.I. Zaal

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 8 september is het Startzondag. Dat is altijd weer een feestelijke zondag waarop we met elkaar een start maken met het nieuwe seizoen. Ook dit jaar zal de dienst weer gevolgd worden door een niet al te lang inhoudelijk programma. Daarna zullen we net als andere jaren de ochtend besluiten met een gezamenlijke maaltijd. Als we allemaal iets meenemen, hebben we genoeg voor iedereen! Het landelijke thema van de Startzondag is dit jaar: een goed verhaal. Ook wij sluiten bij dit thema aan en gaan met elkaar in gesprek over wat dat is: een 'goed verhaal'. En of we zelf ook zo'n 'goed verhaal' kennen. En in hoeverre ons dat dan 'goed doet'. Kortom, genoeg ingrediënten om

er in alle opzichten een mooie morgen van te maken die lichaam en ziel voedt en een inspirerende start vormt voor het jaar dat voor ons ligt!

Zondag 22 september is er een dienst van Schrift en Tafel en scharen wij ons weer om de Tafel van de Heer.

GEMEENTENIEUWS

Op 28 juni j.l overleed Jacoba Wilhelmina van Schaik, weduwe van Geurt de Hartog. Coby. Met die naam werd ze genoemd en zo wilde ze ook gekend zijn. Coby werd geboren op 3 februari 1927. In de dienst die voorafging aan haar begrafenis schetste Daan Viergever een waardig beeld van hoe Coby was als mens, als vrouw, als moeder, als echtgenote. Zij was iemand die er wilde zijn en die er ook daadwerkelijk was: voor en met anderen. Daarnaast lazen we Psalm 1 uit de bijbel en we legden die Psalm naast het liedboek van Coby. Het liedboek dat zij volschreef met woorden, zinnen, citaten, aantekeningen in de kantlijn die blijf geven van het geloof, de hoop en de liefde van waaruit Coby leefde. Want dat waren de vruchten die voortkwamen uit haar omgang met de woorden van God. Want in die woorden van God was zij geworteld, van jongs af aan en levenslang: door die woorden van God werd zij door gevoed en gelaafd: door die woorden bloeide zij op, net als de boom in Psalm 1. En ze groeide erdoor in vertrouwen. Vertrouwen dat de Heer er voor haar was, zoals Hij aan haar verschenen was en had beloofd toen zij als jong meisje in het ziekenhuis lag. En vertrouwen dat Hij er is en zal zijn, zoals Hij aan ons belooft door de betekenis van zijn naam. Dat vertrouwen bracht ons bijeen in de kerk, toen wij afscheid moesten nemen van Coby en droeg ons toen wij haar uit handen moesten geven op de begraafplaats. Moge dat vertrouwen ook een dragende kracht zijn voor haar kinderen: Henk en Lia, Hans, Wim en Chirarat, voor haar familie en voor allen bij wie zij een plek in het hart innam.

Afgelopen juli is Ali Veneklaas opgenomen in verpleegtehuis 't Jagthuis in Velp (Hoofdstraat 1 6881 TA Velp). Ze is in meer en mindere mate verward en heeft nog pijn aan haar rug en heup zolang er nog geen adequate balans in de pijnbestrijding is gevonden. Ze zal blijvend worden opgenomen in een verpleeghuis, maar het is nog niet zeker of dat ook 't Jagthuis zal zijn. In haar huis op de Loohof zal ze

dus niet meer terugkeren en daarmee is er voor haar en haar kinderen en kleinkinderen een einde gekomen aan het tijdperk Zetten. Hopelijk blijft de band tussen de mensen uit Zetten en Hemmen en Ali en haar familie wel bestaan! In ieder geval heeft Ali heel veel mooie kaarten van de gemeente uit Hemmen gehad voor haar 85^e verjaardag onlangs en daar bedankt haar familie iedereen heel hartelijk voor!

DIACONIE

Rekening diaconie: NL47 RABO 013 398 66 67

Opbrengsten collecten juli en augustus:

Datum	Doel	Opbrengst
07-07-19	Vakantie bijbelweek Zetten	88,20
14-07-19	Vrienden van de Hoop	81,38
21-07-19	Kinderen van de Voedselbank	32,35
28-07-19	Dorcas	19,05
04-08-19	Mercy ships Holland	23,05
11-08-19	Onderwijs in Zuid Afrika	55,20
18-08-19	Roosevelthuis	44.10
25-08-19	Stichting Move Nijmegen	36,25

Bestemmingen collectes september:

Datum	Doel	Rekeningnummer
01-09-19	Collecte catechese	NL 47 RABO 013 39 86 667
08-09-19	Sponsorkind Gambia	NL 44 RBRB 0928 9569 89
15-09-19	Versterk de kerk in het Midden Oosten	NL 89 ABNA 0457 457 457
22-09-19	Vredesweek	NL 10 ABNA 0444 444 777
29-09-19	Haïti	NL 48 INGB 000 9353 254
06-10-19	Israël zondag	NL 10 ABNA 0444 444 777

Zondag 15 september, collecte zending

Bouw de kerk in Syrië weer op.

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest. Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land.

Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of de wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding. Helpt U mee ? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven !!

Zondag 22 september, collecte vredeswerk

Vrede verbindt over grenzen

Het is vredesweek. Helaas is vrede op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken.

Nu in Amerika wordt gesproken over het bouwen van een grensmuur, Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen en wereldwijd mensen door conflicten worden verdreven, is het thema van de Vredesweek: Vrede verbindt over grenzen.

De Protestantse kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor drie van deze vredesinitiatieven. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict.

In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten.

In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie

Gemeenschapsofbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs, die de verdeeldheid zelf pijnlijk hebben ervaren, elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijven.

Zondag 29 september, collecte voor Haïti

Werkgelegenheid en medische hulp in Passe Catabois

De avontuurlijke duizendpoot Rob Hulshuizen uit Driel bivakkeert al vele jaren als ontwikkelingswerker in het nooddriftige, door rampen geteisterde Haïti. In het povere dorpje Passe Catabois, in het geïsoleerde noordwesten, heeft hij voor een belangrijk deel aan de basis gestaan van de totstandkoming van een groot ziekenhuis dat een gebied met liefst 700.000 inwoners bedient. "Ik ben nog lang niet klaar met mijn missie".

Men heeft momenteel de volgende projecten lopen: een waterreservoir aanleggen voor het ziekenhuis, zonnepanelen aanbrengen, aanschaffen van (dure) medicijnen en dit schooljaar gaan er 180 jongeren naar school.

Men is op zoek naar fondsen om hieraan continuïteit te kunnen geven. Om hiervoor te collecteren willen wij hieraan ook een steentje bijdragen.

Zondag 6 oktober, collecte Kerk en Israël

Leren door ontmoeting en dialoog

De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze joodse wortels in plaatselijke gemeenten. Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting en dialoog. Dat gebeurt met inspiratie materialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen ze samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten. In het internetproject "De Uitdaging" worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met de joden. Wat hebben christenen geleerd over de joden Jezus en Paulus. En wat betekent dat voor ons christelijk

geloof? Aan de hand van stellingen met toelichting en video's kunnen geloofsgesprekken worden gevoerd. Door de dialoog met joden worden christenen uitgedaagd de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken.

Traditiegetrouw wil ik afsluiten met een passend gedicht, deze keer van Marijke de Bruijne:

Het zout der aarde

Als het zout der aarde zijn,
is liefdevol, bescheiden zijn,
en wijs van hart, aandachtig zijn,
is luisterend aanwezig zijn
en ruimte scheppend bezig zijn,
is trouwe vriend en troost te zijn
en sterkte voor een ander zijn,
is door heel weinig veel te zijn,
zo spiegel van elkaar
en van het Andere te zijn.

Met een hartelijke groet, Marieke Vink en Jacqueline Tap

GEDICHT

Heer, U wordt zo vaak gezien
Als de God van de vrome mensen
De God van een bepaalde groep
De God van een bepaald geloof.
Maar U bent de God van alles en van iedereen.
U bent ook (gelukkig maar) de God van de zondaars.
En van degenen die zich niet om U bekommeren.
U bent een mensen God.
Waar een mens is daar bent U ook.
Als dat niet zo was ,Heer, zou ik niet meer durven bidden.
Want ik ben ook niet waardig dat U komt onder mijn dak.
Toch zoek ik naar U,
Altijd en overal
Toch wil ik het brood eten
Waarvan Jezus zegt: 'Dit is Mijn lichaam'

Toon Hermans. Uit: Met Hart en Ziel.

ALGEMEEN NIEUWS

RANDOM HET GELE BOEKJE

Met de nazomereditie van het kerkblad hebt u ook de nieuwe editie van Het Gele Boekje ontvangen. Hierin vindt u het programma voor het seizoen 2019 – 2020. Het zal u meteen zijn opgevallen dat het boekje aangeboden wordt door de Regionale werkgroep VIS. Het zijn de vertrouwde gezichten onder een nieuwe naam.

Als VISsers hopen wij dat het programma u zal aanspreken en dat wij dat gaan merken aan de stroom van aanmeldingen die vanaf het komende weekend op gang komt. Hoe u zich kunt aanmelden staat vermeld in Het Gele Boekje en op onze website www.geleboekje.nl. Wij zien uw aanmeldingen graag binnenkomen vóór 22 september aanstaande. U kunt zich opgeven voor zoveel activiteiten als u wilt.

Het belang van aanmelden is tweeledig: wij kunnen als werkgroep zo bepalen of een activiteit door kan gaan en voor u als deelnemer is het van belang in het geval een activiteit onverhoopt niet doorgaat. Alleen aangemelde deelnemers kunnen wij dan een annuleringsbericht sturen.

Onze eerste tip is om de activiteiten die uw belangstelling hebben nu direct al te reserveren in uw agenda. Dan weet u zeker dat u de mogelijkheid hebt om de activiteit van dat moment te bezoeken. Ten tweede tippen wij u graag voor de openingsvoorstelling van dit seizoen op zondagavond 29 september in De Voorhof te Kesteren. Gottfrid van Eck speelt met zijn mede-musici de voorstelling 'Alhambra Revisited'. Een prachtige inspirerende avond om dit VIS-seizoen mee te starten!

Als werkgroep hopen wij dat dat wij ons vaak met u kunnen **Verdiepen** en laten **Inspireren** als wij **Samenkomen** bij de activiteiten van ons nieuwe programma.

Graag tot ziens in dit nieuwe seizoen!

De Regionale werkgroep VIS,
 Hans Brinkman (Driel), Foluke Quist-Wessel (Vloedschuur), Ruud Schotman (Vluchtheuvel), Maria Teunissen van Manen (De Rank), Trudy Bennis-de Jager (Hemmen) en Tim van Beek (De Voorhof)

Schoonmaakrooster augustus t/m december 2019:

Augustus week 35 (26 augustus / 31 augustus)
Willy van Rinsum en Jolanda Polman

September week 39 (23 september / 28 september)
Margo Dekker en Carolien Barten

Oktober week 44 (28 oktober / 2 november)
Danielle van Dijk en Leanne Hendriks

November week 48 (25 november / 30 november)
Esther Bremer en Clara Stoker

December week 52 of week 1
Klarinda Bruyn en Marieke Vink

Vanuit de PKN



**Protestantse
Kerk**

23 september (Ede): Training pastoraal gesprek

Gaat u binnenkort starten met het ambt van ouderling of als pastoraal medewerker? Of voert u misschien al jaren pastorale gesprekken en wilt u uw vaardigheden opfrissen of vergroten? Deze training neemt u stap voor stap mee in het voeren van een pastoraal gesprek. Meer informatie via <https://www.protestantsekerk.nl/training/pastoraal-gesprek/>

25 september (Tiel) of 8 oktober (Apeldoorn): Vacant, waar sta je dan?

Gaat de predikant van uw gemeente vertrekken? Zit u in vacaturetijd en wilt u op zoek naar een nieuwe professional? Deze informatiebijeenkomst over het beroepingswerk vertelt u alle do's en dont's die u kunt tegenkomen in het mooie en intensieve wervingsproces. Meer informatie via <https://www.protestantsekerk.nl/training/beroepingswerk-introductie/>

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg houdt protestantse lezing 2019

Protestanten hebben het meeste vertrouwen in de samenleving (sociaal vertrouwen). Uiteraard hebben veel protestanten vertrouwen in kerken, maar ze hebben ook meer dan anderen vertrouwen in de medemens.

Anderen groepen hebben aanzienlijk minder vertrouwen in de samenleving. Sterker nog: uit recent onderzoek blijkt dat veel Nederlanders zich zorgen maken over de polarisatie in de samenleving. En dat ondanks het feit dat Nederland één van de gelukkigste landen ter wereld is.

Hangen die zorgen over de tegenstellingen in Nederland misschien samen met het gebrek aan vertrouwen in de medemens? En welke rol speelt secularisatie hierin? Is hier wellicht een rol weggelegd voor de protestantse traditie als 'hofleverancier van vertrouwen'?

Over dit vraagstuk laat Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, zijn licht schijnen tijdens de protestantse lezing 2019 met als titel:

Gestold wantrouwen. Een onbedoeld effect van secularisatie?

De protestantse lezing vindt plaats op donderdag 31 oktober 2019 in de Koepelgevangenis in Arnhem. Tijd: 20.00-22.00 uur
Aanmelden via www.protestantsekerk.nl/lezing

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).

Kerkdiensten Vluchtheuvelkerk te Zetten

Datum	Aanvang	Bijzonderheden	Voorganger
8 sept.	10.00		ds. M. de Klerck-Bets
15 sept.	10.00	Lit. lezing	
22 sept.	10.00		L. de Beaufort
29 sept.	10.00		ds. M. de Klerck-Bets
6 okt.	10.00	Meespeelviering	

Rank te Zetten

Datum	Aanvang	Bijzonderheden	Voorganger
8 sept.	10.00	H.A.	ds. J.H. Diepersloot
15 sept.	10.00		ds. H. van Essen
22 sept.	10.00		dhr. K. Fleddérus
29 sept.	10.00		ds. H. de Bruijn
6 okt.	10.00		ds. J.H. Diepersloot

Taxidienst

Voor degene die de kerkdiensten niet zelfstandig kan bezoeken, is het mogelijk om gebruik te maken van de kerktaxi.

U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Gussekloo (tel.nr: 0488-453372).

AGENDA

- 8 september: Startzondag
- 8 september: Concert Nijmeegs Koper Consort, 15 u. NH Kerk
- 11 september: 9.30 uur: ouderlingenvergadering
- 16 september: 20.00 uur: Kerkenraad
- Woensdag 18 september: seniorenuitje vanuit de Diaconie.

LEESROOSTER

1 september	Lucas 14:1-11	Uitnodigen
2 september	Lucas 14:12-24	Sorry-cultuur
3 september	1 Samuel 14:36-46	Gratie
4 september	1 Samuel 14:47-52	Strijdbare koning
5 september	1 Samuel 15:1-9	Gehoorzaamheid gevraagd
6 september	1 Samuel 15:10-23	Spijt
7 september	1 Samuel 15:24-35	Berouw
8 september	1 Samuel 16:1-13	Een nieuwe gezalfde
9 september	1 Samuel 16:14-23	Rustgevende muziek
10 september	1 Samuel 17:1-11	Wie durft?
11 september	1 Samuel 17:12-30	Lastige vragen
12 september	1 Samuel 17:31-40	Davids wapenrusting
13 september	1 Samuel 17:41-54	Reuzenkracht
14 september	1 Samuel 17:55-18:5	Vriendendienst
15 september	1 Samuel 18:6-16	Irritant populair
16 september	1 Samuel 18:17-30	Vorstelijke beloning
17 september	Lucas 14:25-35	Kun jij Jezus volgen?
18 september	Lucas 15:1-10	Hoera, gevonden!
19 september	Lucas 15:11-32	De wachtende vader
20 september	Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden?
21 september	Lucas 16:10-18	Tot in de puntjes
22 september	1 Samuel 19:1-17	Vlucht en uitvlucht
23 september	1 Samuel 19:18-24	Nieuw spreekwoord
24 september	1 Samuel 20:1-11a	Afspraak
25 september	1 Samuel 20:11b-23	Aanwijzing met een pijl
26 september	1 Samuel 20:24-21:1	Roerend afscheid
27 september	Lucas 16:19-31	Waardoor laat jij je overtuigen?
28 september	Lucas 17:1-10	Geloof je of geloof je het wel?
29 september	1 Samuel 21:2-10	Gewijde sfeer?
30 september	1 Samuel 21:11-22:5	Gek genoeg

KERKDIENTEN

De diensten beginnen op zondagmorgen om 10 uur.

Kinderopwas in het Zendinglokaal.

Kindernevendienst + Basiscatechese in dorps huis “de Oude School”.

<u>Zondag 1 september</u>		<u>Zondag 8 september</u>	
<u>Ds. L. van Liere, Driebergen</u>		<u>Startzondag, Ds. A.E.I. Zaal</u>	
Organist:	Henk Thijsen	Organist:	Gerrit Willighagen
Koster:	Arie Hoogerbrugge	Koster:	Henk Mathijssen
Ambtsdrager:	Margo Dekker	Ambtsdrager:	Margo Dekker
Coll. Diaconie:	catechese	Coll. Diaconie:	Sponsorkind Gambia
Col. Kerkrentm.	Instandh. eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst
Uitgangscollecte	Verwarming	Bloemen:	Mw. Tap
Bloemen	Mw. Van Dijk	Kindern. Dienst:	Thomas v/d Voort
Kindern. Dienst	Evelien Breunisse	Basiscatechese:	
Basiscatechese:		Oppasdienst:	Mw. Martens
Oppasdienst:	Leanne Hendriks		
<u>Zondag 15 september</u>		<u>Zondag 22 september – Avondmaal</u>	
<u>Ds. B. Elenbaas, Oosterbeek</u>		<u>Ds. A.E.I. Zaal</u>	
Organist:	Henk Heins	Organist:	Gerrit Willighagen
Koster:	Jan van Rinsum	Koster:	Krijn van Dijk
Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis	Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis
Coll. Diaconie:	kerk Midden Oosten	Coll. Diaconie:	vredeswerk
Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst
Bloemen:	Mw. Van Wely	Bloemen:	Mw. Van Eck
Kindern. Dienst:	Jolanda Polman	Kindern. Dienst:	Clara Stoker
Basiscatechese:		Basiscatechese:	
<u>Zondag 29 september</u>		<u>Zondag 6 oktober, koffie drinken</u>	
<u>Ds. A.E.I. Zaal</u>		<u>Ds. A.E.I. Zaal</u>	
Organist:	Piet Nijenhuis	Organist:	Gerrit Willighagen
Koster:	Jan Hendriks	Koster:	Arie Hoogerbrugge
Ambtsdrager:	Marieke Vink	Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis
Coll. Diaconie:	Haiti	Coll. Diaconie:	Israelzondag
Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst
Bloemen:	Mw. v.d. Mark	Uitgangscollecte	Onderhoud orgel
Kindern. Dienst:	Linda Veenbrink	Bloemen:	Mw. Mathijssen
Basiscatechese:		Kindern. Dienst:	Senne v/d Voort
		Basiscatechese:	