

KERKINFORMATIE

Hervormde Gemeente HEMMEN, oktober 2020, jaargang 59, nr.5



Kerkinformatie is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Hemmen.

Versijning: 8 -10 keer per jaar
 Abonnementsprijs: € 12,99 per jaar
 Inlevering kopij: **uiterlijk 23 november** bij het redactie-adres.

Het volgende nummer verschijnt rond
 1 december 2020.

Coördinatie bezorging: N. Hallers
 Hammerskjöldpark 11, 6671 BN Zetten
 Tel.:0488-454254

email:nicotonnyhallery@gmail.com

Redactieadres: Hammarskjöldpark 22,
 6671 BN Zetten, tel:0488-452820

e-mail: **kerkbladhemmen@hotmail.nl**

Predikant: Ds. A.E.I. Zaal
 Kapershof 2, 6641JS Beuningen
 tel. 0488-795043 / e-mail: aafkezaal@gmail.com
 werkdagen: dinsdagmiddag, woensdag
 en donderdag

Kerkenraad: Voorzitter: Vacant
 Scriba: Mw. P.W. Nijenhuis-de Waal
 p/a Kerkplein 3, 6672LB Hemmen
 e-mail: scriba-hemmen@live.nl
 Tel.: 06-22667850

Website: www.hervormdegemeentehemmen.nl

Kerktelefoon via internet

Iedereen kan via internet de kerkdiensten, vespers, rouw- en trouwdiensten (als de betrokkenen ermee akkoord gaan) in onze gemeente beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl > in de balk "Hemmen" typen", zoek aanklikken daarna rechtstreekse uitzending of opname van diensten die al gehouden zijn en nog steeds beluisterd kunnen worden aanklikken.

UIT DE PASTORIE

Er is veel gebeurd sinds ik voor de laatste keer aan mijn bureau zat om kopij te schrijven voor het kerkblad. Zoveel, dat ik me geen eens meer kan herinneren wanneer dat was! We leven in roerige tijden en ondanks dat er veel is stil gevallen, ook in de kerk, is er meer dan ooit in beweging, ook in de kerk.

“Jij hebt dus niet veel te doen?”, vroeg mijn broer onlangs toen ik hem vertelde dat er nog steeds geen diensten in onze kerk plaatsvonden. En zo zullen misschien wel meer mensen dat bij zichzelf afvragen. Toch, als ik terugkijk op de afgelopen maanden, ben ik drukker dan ooit. Niet met het reguliere predikantswerk, wel met het verzinnen, organiseren, mobiliseren en faciliteren van activiteiten die in de plaats komen van de dingen die ik als predikant altijd doe, maar die nu geen doorgang kunnen vinden. Aan de ene kant is dat hard werken, zeker in combinatie met mijn andere baan waarbij ik twee dagen in de week in Kesteren ben. Aan de andere kant is het ook iets wat mij vreugde en inspiratie geeft, omdat er opeens ruimte is en ruimte komt voor ideeën en initiatieven die anders het licht niet hadden gezien. Zo heb ik met veel plezier, samen met een heel aantal gemeenteleden en ook met de organisten, gewerkt aan de youtube-diensten die we in de zomermaanden hebben uitgezonden. Het was allemaal nieuw voor ons en we hadden het allemaal nog nooit eerder gedaan, dus het zal best voor vele verbeteringen vatbaar zijn. Maar het was ontzettend leuk om er met elkaar aan te werken en iets moois van te maken. Het was goed om te merken dat het verbinding en betrokkenheid bracht bij gemeenteleden die naar de diensten keken. En het was hoopvol om te horen dat er mensen naar keken die anders niet in een kerkdienst zouden komen, omdat de drempel daarvoor te hoog is. Daarnaast ben ik ook druk geweest om met mijn collega's uit Zetten de koppen bij elkaar te steken om te kijken of we samen een weg konden vinden om de crisis door te komen als kerken, maar vooral ook als predikanten. Voor ons is het niet nieuw om vanuit huis te werken, om geen directe collega's te hebben, om voortdurend te schakelen tussen privé en werk, ook 's avonds. Daar waar veel mensen nu tegenaan lopen nu ze zelf moeten thuiswerken, hebben wij door de jaren heen mee leren

leven. Toch stelt deze tijd ook uitdagingen aan ons en is ons bestaan nog solistischer geworden dan het al was. Des te belangrijker om elkaar als collega's op te zoeken, te bemoedigen, te inspireren, gaande te houden om zo er ook te kunnen zijn voor onze gemeentes. In de voorbereidingen voor de dienst op eerste pinksterdag voelden wij meer dan ooit sterk het verlangen om met elkaar te zoeken naar nieuwe wegen. Alsof de Geest van Pinksteren ons meenam in haar Vlucht! We hebben daarop een voorstel geschreven dat aan de kerkenraden van de verschillende kerken is gestuurd. Daar is door de kerkenraden op gereageerd. Daarna is er groen licht gegeven aan ons als voorgangers om de plannen voor samenwerking concreet vorm te geven voor de komende maanden. Helaas is het gebleven bij doordeweekse samenwerking (in het oorspronkelijke plan was ook een zondagse samenwerking vervat), maar desondanks zijn het mooie en goede plannen waarvan wij hopen dat ze ook andere meenemen. Onder de kop 'Vlucht van de Geest' leest u hier meer over. Daarnaast kijk ik terug op mooie diensten op ongedachte en onverwachte locaties: de openluchtdienst in de Kasteeltuin en de dienst op het bedrijf van Frank Pouwer Historische Bouwmaterialen in Doorwerth. Bijzonder om op die plekken elkaar te ontmoeten en met elkaar samen te komen in een eredienst. Ook de komende tijd liggen er nog genoeg uitdagingen te wachten en zal ik voorlopig nog niet aan het beeld hoeven te voldoen dat mijn broer van mij heeft, namelijk als iemand die in deze tijd voornamelijk op haar lauweren rust, behalve op dat uurtje op zondagmorgen wanneer er kerk is. Niet alleen is mijn aanstelling in Kesteren voor nog een half jaar verlengd, maar ook in Hemmen gaat het werk door, zij het niet langs de gebaande paden. Ik zal dus creatief moeten blijven, hulp van gemeenteleden moeten blijven zoeken en vinden en samen met u moeten blijven openstaan voor ideeën en initiatieven die nu aan het Licht komen en die ons verder helpen om te doen waartoe we met elkaar geroepen zijn: gemeente van Christus zijn in en voor deze wereld. Met alle vertrouwen zie ik de toekomst tegemoet, wat die ook brengen moge! God laat tenslotte nooit los waar zijn hand aan begon.

Met een hartelijke groet,
Ds. A.E.I. Zaal

GEMEENTENIEUWS

COMMUNICATIE

Omdat het kerkblad niet maandelijks verschijnt in deze tijd, is het belangrijk dat u de website in de gaten houdt voor nieuws uit de kerkenraad over de diensten en ander nieuws uit de gemeente. U kunt zich ook aanmelden bij ds. Zaal om op de verzendlijst van de gemeente te komen staan. U krijgt dan via Whatsapp berichten toegestuurd met daarin het laatste nieuws. Informatie: Ds. Zaal, telefoon: 06-28167423.

Het volgende kerkblad komt uit in december. Kopij kan ingeleverd worden voor 23 november as.

“Vlucht van de Geest”: gezamenlijke activiteiten!

Op eerste Pinksterdag ontstond tijdens een oecumenische kerkdienst bij de predikanten van Zetten en Hemmen het idee om met een aantal kerken gezamenlijke activiteiten aan te bieden. Dat idee kwam voort uit het verlangen om in deze bijzondere tijd bemoedigd te worden om de vreugde van het evangelie vast te houden. De activiteiten zijn op verschillende dagen van de week en op verschillende tijdstippen.

De coronamaatregelen en adviezen zullen uiteraard worden gevolgd.

Iedereen is van harte welkom!

Welkom in de kerk in Hemmen!

De kerk in Hemmen is iedere dinsdagochtend geopend van 9.30 - 11.30 uur en er is een predikant aanwezig. U kunt in stilte gaan zitten, een boek lezen of een kaarsje aansteken. U kunt uw gedachten opschrijven en in een gebedsmuur achterlaten of in een gesprek uitspreken. Ook is er een mogelijkheid om samen met de aanwezige predikant te bidden of om een persoonlijke zegen te ontvangen.

Om 10.00 uur is er een kort ochtendgebed voor in de kerk rond de Paaskaars. Iedereen is in die twee uur welkom om binnen te lopen en weer weg te gaan.

Wandelen met iets extra's

Om de week is er een wandeling op zaterdagochtend of op zondagmiddag. De wandeling start bij één van de kerken. De manier van wandelen zal verschillend zijn: soms in stilte en soms in gesprek met een medewandelaar, soms naar aanleiding van een tekst, een afbeelding of de omgeving. Eén van de predikanten zal de wandeling begeleiden.

In gesprek in De Rank

Om de week op donderdagavond van 20.00 – 21.00 uur is er gelegenheid om in De Rank in gesprek te gaan. Het onderwerp verschilt per keer, maar zal altijd te maken hebben met “Christen zijn in deze tijd”. Het gesprek wordt begeleid door één van de predikanten. Iedereen mag hieraan deelnemen. De gesprekken staan op zichzelf, u kunt daardoor kiezen wanneer u mee wilt doen.

We starten met deze gezamenlijke activiteiten op dinsdag 22 september 2020.

Wanneer?

- **Welkom in de kerk in Hemmen:**
iedere dinsdagochtend 9.30 - 11.30 uur
- **Wandelen met iets extra's:**
zaterdag 26 sep. 10.00 – 12.00 uur vertrek De Rank;
zondag 11 okt. t 15.00 – 17.00 uur vertrek Kerk Hemmen
- **In gesprek in De Rank:**
1 oktober, 20.00-21.00 uur
15 oktober 20.00 – 21.00 uur

Kom gerust eens kijken bij deze activiteiten!

Als u meer informatie wilt, kunt u onderstaande predikanten bellen of mailen.

Thijs Tichelaar: voorganger@baptistenmiddenbetuwe.nl, 06-4010 5920

Aafke Zaal: aeizaal@gmail.com, 06-2816 7423

Martin de Jong: jong.martinde@gmail.com, 06-4984 0712

Hanja van Essen: predikant@derankzetten.nl, 0488-42 81 97

BIJ DE DIENSTEN

Na een hele lange tijd waarin we als gemeente niet konden samenkomen in een kerkdienst, gloort er voor de komende maanden nieuw perspectief. Na een tip van Henk en Jopie Matthijssen uit Dodewaard dat de kerk in Hien was verkocht en leegstond, is er contact gezocht met de huidige eigenaar, dhr J. den Hartog uit Ochten. Op de vraag of de gemeente van Hemmen gebruik mocht maken van de kerk, zegde hij meteen gastvrijheid toe. De kerk is een stuk groter dan de kerk in Hemmen (270 zitplaatsen in de banken buiten coronatijd) en heeft ook meer mogelijkheden tot ventilatie. Parkeren kan bij de kerk, bij het weggetje bij de kerk en op de dijk bij de kerk. In voorkomende gevallen heeft de familie Breunisse (die er op een steenworp afstand van woont) al toegezegd dat de kinderoppas daar plaats kan vinden.

Wat is het mooi om te merken dat er zoveel gemeenteleden meedenken en meehelpen!

We streven ernaar om tot en met het eind van het jaar twee diensten per maand te houden.

De meeste diensten zullen in de kerk van Hien plaatsvinden. In oktober is er ook een dienst in de Vluchtheuvelkerk, dit is een gezamenlijke dienst met de Vluchtheuvelgemeente en de Rank. Voor de dienst op 22 november (Eeuwigheidszondag) is er een aanvraag ingediend bij de directie van de Vluchtheuvelgemeente of we daar eventueel 's middags ('s morgens heeft de Vluchtheuvelgemeente zelf dienst) onze gedachtenisdienst mogen houden. De Vluchtheuvel is groter dan de kerk in Hien dus wat dat betreft zou dat ook voor deze dienst beter uitkomen. De directie van de stichting vergadert hier in oktober over. Mocht dat niet door kunnen gaan, dan zal de dienst in Hien plaatsvinden. Na de door velen gewaardeerde Startzondag op het bedrijf bij Frank Pouter bood Frank meteen aan om in de aanloop naar kerst nog een keer bij hem te gast te zijn en in een sfeervol versierde omgeving de dienst te houden. Dat zal op 13 december plaatsvinden. De kerstnachtdienst vindt dit jaar niet plaats. En over de dienst op 31 december hebben we nog geen beslissing genomen. Daar willen we graag uw opinie over vernemen voordat we dat doen. Zie elders

in dit kerkblad. Op dit moment ziet de opzet voor de herfstmaanden er zo uit:

Zondag 11 oktober: gezamenlijke dienst samen met de Vluchtheuvelgemeente en De Rank in de Vluchtheuvelkerk. Ds. Zaal gaat in deze dienst voor. Aanvang 10.00 uur.

Zondag 25 oktober: dienst in de kerk van Hien. Ds. L. van Lier gaat in deze dienst voor.
Aanvang 10.00 uur.

Zondag 1 november: dienst in de kerk van Hien. Ds. Zaal gaat in deze dienst voor.
In deze dienst wordt ook Feijs Hendriks gedoopt.
Tevens staat het thema van deze dienst in het kader van Dankdag.
Aanvang 10.00 uur.

Zondag 8 november: dienst in de kerk van Hien. Mevr. Zondag gaat voor. Aanvang 10.00 uur.

Zondag 22 november: Eeuwigheidszondag. Dienst in de kerk van Hien (voorlopig).
Ds. Zaal gaat in deze dienst voor. Aanvang 10.00 uur.

Zondag 13 december: dienst op het bedrijf van Frank Pouwer in Doorwerth.
Ds. Zaal gaat in deze dienst voor. Aanvang 10.00 uur.

Zondag 25 december: Kerstmis. Dienst in Hien. Ds Zaal gaat in deze dienst voor.

Voor alle diensten geldt dat u zich van tevoren dient op te geven.
Dit kan bij Jan v.d. Brandhof via janvandenbrandhof45@gmail.com

Dienst Oudjaarsavond?

Bij het bespreken van de kerkdienst voor de komende tijd is er in de kerkenraadsvergadering de vraag opgekomen of en wanneer er een dienst met oudjaar gehouden zal worden dit jaar. Omdat we gebruik maken van de kerk in Hien zou dat betekenen dat op oudjaarsavond de dienst daar plaatsvindt. Omdat we in de kerkenraad niet helemaal zeker ervan waren of dat voor de gemeenteleden een optie is om in de avond naar Hien te komen voor deze dienst (ook ivm het parkeren in het donker aan de dijk), willen we eerst peilen hoe u als gemeente tegenover deze dienst staat. Dus graag uw reactie op de volgende vragen. U kunt uw antwoorden aan één van de kerkenraadsleden kenbaar maken. Mochten er geen reacties komen, dan gaan we ervan uit dat er geen belangstelling is dit jaar voor deze dienst en komt die daarom ook te vervallen.

Vraag 1.

Stelt u het op prijs als er dit jaar een dienst op oudjaarsdag gehouden wordt in de kerk van Hien?

Vraag 2.

Als er een dienst gehouden wordt, bent u dan van plan te komen?

Vraag 3.

Als deze dienst doorgaat, wat is dan het tijdstip dat uw voorkeur heeft:

- a) 19.00 uur (zoals in voorgaande jaren)
- b) 15.00 uur 's middags
- c) 9.30 uur 's morgens

UIT DE GEMEENTE

WOORD VAN DANK

Beste gemeenteleden,

Graag willen wij, Evert en ik, u allen heel erg bedanken voor de mooie kaarten, telefoontjes en bemoedigende woorden ter ondersteuning. Wij zijn blij dat onze Hervormde Gemeente Hemmen zo bij ons betrokken is. Het heeft mij en Evert heel goed gedaan.

Evert woont nu al een aantal maanden in het Woonzorgcentrum Heijendaal in Arnhem. En het blijft voor hem niet te begrijpen waarom hij daar moet wonen. Ook niet uit te leggen.

Als we bij elkaar zijn dan is het goed. En langzamerhand gaat Evert zich wat rustiger voelen.

Ik ga heel vaak op bezoek. En dan is hij heel blij dat wij, de kinderen of ik er dan zijn. Maar het is en blijft moeilijk om op deze manier van elkaar gescheiden te wonen .

Nogmaals hartelijk dank!

Wil en Evert Doornhein

DIACONIE

Rekening diaconie: NL47 RABO 013 398 66 67

Bestemming collectes:

Datum	Doel	Rekeningnummer
11-10-2020	Gezamenlijke dienst, collecte doel wordt nog vastgesteld.	
25-10-2020	Wycliffe bijbelvertalers	NL44RABO 0145 2886 76
01-11-2020	Opvoeden doe je niet alleen van kerk in actie.	NL52 ABNA 041 41 41 415
08-11-2020	Hulp aan gestrande vluchtelingen Lesbos	NL89 ABNA 0457 457 457
22-11-2020	Omzien naar mensen buiten de kerk	NL89 ABNA 0457 457 457
13-12-2020	Stichting mensenkinderen Moldavië	NL87 INGB 000 000 55 35

11-10-2020 Opvoeden doe je niet alleen.

De kerk en geloofsopvoeding

"It takes a village to raise a child." Dit spreekwoord geeft goed weer wat veel ouders ook ervaren: opvoeden doe je samen met anderen. Ouders hebben anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo'n plek waar zij hun geloof kunnen verzorgen, hun opvoedvragen kunnen delen, en bemoedigd kunnen worden door anderen: jong en oud.

Extra handvatten

Jong Protestant ondersteunt kerken bij het vervullen van die rol. Dit gebeurt met producten, artikelen en trainingen die kerken helpen gezinnen toe te rusten en uit te dagen in de geloofsopvoeding. Daarmee krijgen ouders extra handvatten, en krijgt jouw gemeente genoeg in handen om er te zijn voor opvoeders en gezinnen. Zodat ook de volgende generatie het geloof mag ontdekken en beleven, ook thuis.

08-11-2020 Hulp aan gestrande vluchtelingen Lesbos

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

1. Borderline Lesvos helpt vluchtelingen op Grieks eiland

Op het Griekse eiland Lesbos steunt Kerk in Actie de hulporganisatie Borderline Lesvos, die vluchtelingen helpt op dit Griekse eiland. Volgens afspraken tussen de EU en Turkije moeten zij worden teruggestuurd naar Turkije, maar in de praktijk komt hier vanwege lange procedures weinig van terecht. Nog steeds komen veel vluchtelingen aan op de kust. De organisatie richt zich op medische zorg voor vluchtelingen. Borderline biedt eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes aankomen op de kust van Lesbos. Ook hebben ze een eigen schooltje op het eiland waar kinderen uit de vluchtelingenkampen veilig naar school kunnen en zo toch lessen kunnen volgen.

Borderline Lesvos is actief met verschillende projecten, zoals de eerste opvang van vluchtelingen (noodhulp), maar ook met integratieprojecten die samenwerken met de lokale bevolking en vluchtelingen op Lesbos. Ze geloven dat het opbouwen van een inclusieve gemeenschap van solidariteit en waardigheid, waarbij bruggen gebouwd worden tussen vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd, het enige antwoord kan zijn op de zogenaamde 'vluchtelingencrisis'. Lees alle informatie over de activiteiten die Borderline Lesvos steunt in 'Meer informatie' hieronder.

2. Griekse Kerk helpt migranten en vluchtelingen

In 2012 richtte de Grieks-Orthodoxe Kerk, partner van Kerk in Actie in Griekenland, het Centrum voor Migranten en Oecumenisch

Vluchtelingen Programma (KSPM-ERP) op om migranten, vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland te ondersteunen met een breed scala aan activiteiten. KSPM-ERP helpt met juridische en psychosociale hulp, onderzoek, belangenbehartiging en samenwerking met migrantengemeenschappen, informatie- en bewustwording.

Er zijn bijna 4.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Griekenland. Ze leven onder slechte of zelfs gevaarlijke omstandigheden, in "beschermende" detentie, ziekenhuizen, hotspot-kampen, of dakloos op straat. Met steun van de Europese Unie werden door KSPM-ERP in april vier opvangcentra ingericht, drie in Athene en één in Thessaloniki. Daarin is plaats voor 160 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. De Europese Unie betaalt de basiskosten van opvang: huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, juridische bijstand.

Door de coronacrisis is extra medische zorg nodig. Om de veiligheid van de kinderen en het personeel te kunnen waarborgen heeft KSPM-ERP een plan opgesteld, in overeenstemming met de officiële richtlijnen en aanbevelingen. Kerk in Actie betaalt de kosten van een verpleegkundige en medische benodigdheden voor de kinderen (vaccins, antibiotica, antiseptica, maskers enz.)

3. Noodhulp voor slachtoffers van Covid-19 in Griekenland

Via Apostoli, een partner uit het kerkelijke netwerk in Griekenland, biedt Kerk in Actie noodhulp aan slachtoffers van covid-19 in Griekenland. Een project dat via 100 lokale kerken in Groot-Athene wordt uitgevoerd en betreft hulp aan vluchtelingen en lokale daklozen. De situatie op het vasteland van Griekenland is niet makkelijk voor vluchtelingen. De hulp bestaat uit een voedselkeuken en voedselwaardebonnen. Verder wordt er gezorgd voor een hygiëne-uitrusting voor mensen in de kampen.



Symbol van vriendelijkheid en naastenliefde.

Vanuit de diaconie hebben we nog een aantal mededelingen;

- Wij zijn bezig met het maken van een voorstel voor het vieren van het Heilig Avondmaal in coronatijd.
- We weten dat er nog een aantal spaardoosjes in omloop zijn binnen onze gemeente, deze kunt u in een dienst inleveren, vanwege de corona periode is er geen eerdere mogelijkheid geweest om dit te doen.
- Dan willen we u ook laten weten dat de kascontrole is gedaan door twee gemeenteleden, de kas is akkoord bevonden door de controleurs.

Als afsluiting een gedicht:

Mensen op Weg

***God van het licht,
we bidden voor een wereld vol beschadigde mensen,
ontworteld, gewond door geweld, gevlucht en verdreven,
zonder toekomst.
Wijs ons samen de weg
en verlos ons van het kwaad in ons hart en in onze wereld.***

***God die mensen in het oog houdt,
wij bidden voor wie eenzaam is
en geen plek heeft om feest te vieren,***

**voor wie verdrietig is en bang,
of geraakt door de dood.
Wees bij hen en droog alle tranen.
Wilt U hen omarmen als mensen hen laten vallen.**

**God van het begin,
laat ons dromen van toekomst en leven,
van uw rijk dat baan breekt, de wereld omgekeerd.
Maak ons vrede-stichters en liedjeszangers, kunstenaars en
grappenmakers
mensen op weg naar een hemel op aarde.**

(uit Medemens 5, Kerk in Actie)

Een hartelijke groet vanuit de diaconie,
Jacqueline Tap en Marieke Vink

KERKRENTMEESTERS

Rekeningnr.: NL68 RABO 013 390 9174

Opbrengsten collectes:

Datum	Doel	Opbrengst
23-8-2020	Kerk en Eredienst	€ 135.60
6-9-2020	Kerk en Eredienst	€ 72.95
20-9-2020	Kerk en Eredienst	€ 58.50

Hartelijk dank voor al uw gaven.

GEDICHT

MEN ZEGT.....

Men zegt:
Beter zo

Het was niets meer.
Maar jij was alles voor mij.

Men zegt :Hij/ zij kende je niet meer,
Hij / zij was al weg.

Maar ik zag je nog.
Je was nog bij mij.

Men zegt:
Iedereen gaat dood.
Eens komt de tijd.

Maar ik had nog geen haast
Elk uur was nog kostbaar.

Men zegt:
Je moet loslaten,
Je moet verder.

Maar ik bewaar je
Waar stilte spreekt,
Waar niemand komen kan.

Marinus van den Berg.

CATECHESE

Wát een jaar

Niemand van ons had het vermoeden dat we 1 maart voor het laatst bij elkaar zouden komen. Met de 3 groepen hadden we een Film & Friet middag. Gezelligheid ten top.

De leiding kwam op 4 maart bij elkaar om het kamp voor te bereiden. We bedachten een thema, nachtspeel en activiteiten. Het kwam niet in ons op om ook maar enigszins te denken dat er iets tussen kon komen. Helaas bleef het bij het prikken van data. Corona kwam en ging niet meer weg. Einde catechese-seizoen en ons jaarlijkse afsluitingskamp viel in duigen.

De Hemmense tieners hielpen eind maart met het bezorgen van zakjes bloemenzaad en ook voor Pinksteren hielpen er een aantal mee met het rondbrengen van de duifjes. Toppers!

Wees niet bang

Met Pasen hebben we een online programma gedaan, want we hadden al 6 weken niets gedaan. Bijna iedereen zat thuis paraat met de mobiel in de hand. PKN Jong Protestant (JOP) had een PaasChallenge gemaakt met thema Wees niet bang. De tieners kregen videofilmpjes te zien met een bijbels verhaal, moesten vragen beantwoorden en creatieve opdrachten uitvoeren. Zo hebben we er toch een mooi paasfeest van kunnen maken.





Opdracht: maak een zo hoog mogelijke troon van boeken en ga erop zitten als de Romeinse bestuurder Pilatus

Nieuw seizoen

In september is de leiding voor het eerst fysiek bij elkaar geweest. Het is altijd fijn om elkaar te zien en te spreken, al zaten we op gepaste afstand aan een grote vergadertafel. We hadden elkaar lang niet gezien, lief en leed werd besproken en de avond vloog voorbij. Binnenkort gaan we kijken hoe we verder gaan. Maar één ding is zeker: we popelen om wat te gaan doen! Hopelijk kunnen we zoals gebruikelijk rond de herfstvakantie starten en een paar nieuwe tieners in ons midden verwelkomen.

ALGEMEEN NIEUWS



Interkerkelijke ontmoetingsavond

ZETTEN – Op donderdag 8 oktober a.s. organiseert Stichting ‘De Schakel’ weer een interkerkelijke bijeenkomsten in ontmoetingscentrum ‘De Loohof’, Stationsstraat 1 te Zetten. Columnist en publicist Dirk van Genderen uit Goudriaan zal spreken over het onderwerp ‘Vis tips van de Here Jezus’.

Aanvang lezing: 20:00; zaal open vanaf 19:30; sluiting ± 22:00. Met betrekking tot de beperkende regelgeving aangaande bijeenkomsten, vragen we u om uw aanwezigheid vóór 4 oktober aan te melden via email of telefoon : elliedenhartog@gmail.com / 06 10 14 12 68.

En raadpleeg ook de webpagina voor actuele informatie:
www.deschakelzetten.nl

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



Kom-op-adem midweek – Leven met verlies

Het verlies van iemand die je dierbaar is, grijpt diep in. En niet alleen raakt het jou, maar ook bijvoorbeeld je gezin en familie. Rouwen is hard werken op veel terreinen van het leven en vaak een ingewikkeld proces. Wat kun je er dan naar verlangen om er eens in alle rust mee bezig te zijn. Dat is mogelijk tijdens een korte midweek in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Dit alles onder deskundige leiding van de gastenbegeleiders. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in

groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de natuur.

Datum: 18 – 20 november 2020

Leiding: Jansje Spaan

Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom_op_adem-leven-met-verlies.

Herstelarrangement

We zijn heel blij dat Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg sinds juni weer gasten kan ontvangen. Mannen en vrouwen die het thuis zwaar hebben, verblijven drie of vier weken in ons huis in Oosterbeek. Een iets andere opzet dan voorheen, maar met dezelfde dagindeling, de liefdevolle aandacht van de vele vrijwilligers en professionele pastorale zorg. Alles natuurlijk rond een open Bijbel.

Nieuw is het gebruik van de Koetshuiszaal voor maaltijden en groepsactiviteiten. Daar hebben we heerlijk de ruimte en kan de anderhalve metermaatregel goed gepraktiseerd worden. Heb je belangstelling voor een verblijf, zou je wel vrijwilligerswerk of zelfs een tussen(half)jaar willen doen? Neem contact met ons op. www.pdcdeherberg.nl, 026-3342225.

RONDOM HET GELE BOEKJE

Begin september heeft u de nieuwe editie van Het Gele Boekje ontvangen met daarin het iets bescheidener programma voor het seizoen 2020 – 2021 van de Regionale werkgroep VIS (Verdiepen, Inspireren en Samenkomen).

Zoals u waarschijnlijk heeft gezien, hebben we vanwege de beperkingen van deze tijd geen openingsvoorstelling geprogrammeerd. Op

donderdag 22 oktober openen we het seizoen met een activiteit die we in maart jl. ook hadden geprogrammeerd, namelijk **'10 Bijbelse vrouwen'** van Magda van der Ende. Deze lezing is toen



vanwege covid-19 geannuleerd. Aangezien er veel belangstelling voor deze avond was, hebben we Magda opnieuw in het programma opgenomen. De locatie is daarom ook aangepast: de Vluchtheuvelkerk in Zetten.

Tegen de tijd dat u de tweede activiteit kunt bezoeken is het alweer 2 november. Maar ook dat belooft een bijzondere avond te worden in het teken van 'Toekomstmuziek'. Daarvoor kunt u terecht in de Protestantse kerk te Driel.

U zult begrijpen dat **aanmelden noodzakelijk** is. **Wilt u dit ook a.u.b. zo spoedig mogelijk doen?** Wij kunnen dan tijdig inschatten of activiteiten doorgang kunnen vinden cq de inschrijving stopzetten als het maximum aantal deelnemers is bereikt. Alle activiteiten vinden in principe plaats in de kerkzalen, dus afstand houden is altijd mogelijk.

Wij hopen velen van u weer te zien op deze bijzondere avonden!

Hartelijke groet, namens de Regionale werkgroep VIS,

Trudy Bennis – de Jager, trudybennisdejager@gmail.com, 06 – 14 53 92 50

Kerktaxi

Voor degene die de kerkdiensten niet zelfstandig kan bezoeken, is het mogelijk om gebruik te maken van de kerktaxi.

U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Gussekloo (tel.nr: 0488-453372).

LEESROOSTER

1 oktober	Daniël 5:1-12	Een teken aan de wand
2 oktober	Daniël 5:13-6:1	Afgeschreven
3 oktober	Daniël 6:2-10	Machtsmisbruik
4 oktober	Daniël 6:11-18	Voor de leeuwen gegooid
5 oktober	Daniël 6:19-29	Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
6 oktober	Psalm 115	De HEER leeft
7 oktober	Matteüs 20:1-16	Goed betaald
8 oktober	Matteüs 20:17-34	Oog voor elkaar
9 oktober	Psalm 122	Vredesmars
10 oktober	Ezra 1:1-11(-2:70)	Belofte vervuld
11 oktober	Ezra 3:1-13	Opbouwwerk
12 oktober	Ezra 4:1-16	Geen samenwerking
13 oktober	Ezra 4:17-5:5	Geen bouwvergunning
14 oktober	Ezra 5:6-17	In beroep
15 oktober	Ezra 6:1-5	Oude papieren
16 oktober	Ezra 6:6-12	Toestemming
17 oktober	Ezra 6:13-22	Oplev(er)ing
18 oktober	Matteüs 21:18-22	Vruchteloos
19 oktober	Matteüs 21:23-32	Bevoegd gezag
20 oktober	Matteüs 21:33-46	Wie krijgt de erfenis?
21 oktober	Matteüs 22:1-14	Uitnodigingen
22 oktober	Matteüs 22:15-22	Belastingregel
23 oktober	Matteüs 22:23-33	Levensantwoord
24 oktober	Psalm 110	Priester-Koning
25 oktober	<i>Bijbelzondag</i> Nehemia 7:72b-8:12	Persoonsregister gevonden
26 oktober	Nehemia 8:13-18	Zijn de papieren in orde?
27 oktober	Nehemia 9:1-17	Droog je tranen
28 oktober	Nehemia 9:18-28	Lessen trekken uit de geschiedenis
29 oktober	Nehemia 9:29-10:1(28)	Schuldbewust
30 oktober	Nehemia 10:29-40	Contract
31 oktober	Psalm 43	Hoop op God

1 november	<i>Allerheiligen</i> Psalm 24	Koninklijke intocht
2 november	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
3 november	Matteüs 23:1-12	Wel hun woorden, niet hun daden
4 november	<i>Dankdag</i> Psalm 67	Volkenbond
5 november	Matteüs 23:13-24	Schijnheiligheid
6 november	Matteüs 23:25-39	Onwil
7 november	Daniël 7:1-14	Een blik in de hemel
8 november	Daniël 7:15-28	Hogere dierkunde
9 november	Daniël 8:1-14	De ram en de bok
10 november	Daniël 8:15-27	Uitleg van Gabriël
11 november	Matteüs 24:1-14	Zware tijden
12 november	Matteüs 24:15-28	Iedereen zal de Mensenzoon (h)erkennen.
13 november	Matteüs 24:29-44	Laat je niet overvallen, maar verrassen
14 november	Daniël 9:1-14	Verootmoediging
15 november	Daniël 9:15-27	Nog zeventig weken
16 november	Daniël 10:1-11	Indrukwekkend
17 november	Daniël 10:12-11:2a	Krachten
18 november	Daniël 11:2b-12	Opgaan, blinken en verzinken
19 november	Daniël 11:13-24	De een na de ander
20 november	Daniël 11:25-35	Heilig verbond bedreigd
21 november	Daniël 11:36-45	Zelfoverschatting
22 november	Daniël 12:1-4	Geheimhouding
23 november	Daniël 12:5-13	Eindtijd
24 november	Psalm 97	Hemeltaal
25 november	Matteüs 24:45-25:13	Wees goed voorbereid: controleer je oliepeil
26 november	Matteüs 25:14-30	De volle honderd procent
27 november	Matteüs 25:31-46	Christelijk sociaal
28 november	Jesaja 1:1-9	Verlaten en verlaten worden
29 november	Jesaja 1:10-20	Het gaat om je hart!
30 november	Jesaja 1:21-31	Zuivering

Het overzicht van de geplande kerkdiensten vindt u op pagina 8.