

KERKINFORMATIE

Hervormde Gemeente HEMMEN, mei/juni 2021, jaargang 60, nr. 3



Kerkinformatie is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Hemmen.

Versijning: 8 -10 keer per jaar
 Abonnementsprijs: € 12,99 per jaar
 Inlevering kopij: **uiterlijk 22 juni** bij het redactie-adres.
 Het volgende nummer verschijnt rond 1 juli 2021.

Coördinatie bezorging: N. Hallers
 Hammarskjöldpark 11, 6671 BN Zetten
 Tel.:0488-454254

email:nicotonnyhallery@gmail.com

Redactieadres: Hammarskjöldpark 22,
 6671 BN Zetten, tel:0488-452820

e-mail: **kerkbladhemmen@hotmail.nl**

Predikant: Ds. A.E.I. Zaal
 Kapershof 2, 6641JS Beuningen
 tel. 0488-795043 / e-mail: aafkezaal@gmail.com
 werkdagen: dinsdagmiddag, woensdag
 en donderdag

Kerkenraad: Voorzitter: Vacant
 Scriba: Mw. P.W. Nijenhuis-de Waal
 p/a Kerkplein 3, 6672LB Hemmen
 e-mail: scriba-hemmen@live.nl
 Tel.: 06-22667850

Website: www.hervormdegemeentehemmen.nl

Kerktelefoon via internet

Iedereen kan via internet de kerkdiensten, vespers, rouw- en trouwdiensten (als de betrokkenen ermee akkoord gaan) in onze gemeente beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl > in de balk "Hemmen" typen", zoek aanklikken daarna rechtstreekse uitzending of opname van diensten die al gehouden zijn en nog steeds beluisterd kunnen worden aanklikken.

UIT DE PASTORIE

Pasen ligt alweer enkele weken achter ons. Ik kijk met tevredenheid terug op de diensten van de Stille Week en hopelijk u ook. Ik ben blij dat het me gelukt is om, samen met Johan, Gerrit, Erik, Margo en alle andere mensen die hun aandeel erin hebben gehad, de uitzendingen op tijd klaar te krijgen. Door de moeilijke tijd die ik doormaakte, hadden de opnames een paar weken vertraging ondergaan. Gelukkig hadden we al heel wat werk verzet en konden we door samenwerking, wilskracht en flexibiliteit alles tijdig afronden. Dat ik merkte dat velen van u met mij en mijn gezin meeleeften, was een hele troost en gaf me kracht om mijn werk te doen. Hartelijk dank daarvoor!

Goed deed het mij om te merken dat de diensten door veel mensen bekeken zijn: die van Witte Donderdag door 347, Goede Vrijdag door 197, Stille Zaterdag door 184 en de paasdienst door meer dan 1600 mensen! Dat laatste kwam ook doordat Amira, de dochter van onze organist Gerrit, de link van de dienst had gedeeld op haar social media kanalen en de dienst daardoor de hele wereld over is gegaan. Bijzonder! Bijzonder ook dat zij voor ons een prachtig lied zong en zo in de dienst verbonden was met haar vader: die twee hebben elkaar door de coronacrisis immers al meer dan een jaar niet gezien...! Ook bijzonder waren de reacties die ik kreeg op de uitzendingen die zo vakkundig en met oog voor detail door Johan waren gemaakt (www.studioswaneveld.nl). Ik laat er een paar de revue passeren:

- Mooi om in deze moeilijke tijd zo met elkaar verbonden te zijn.
- Ik heb nog nooit zo mooi en intens avondmaal gevierd.
- Mijn dochter zei: “daar kunnen ze bij mij in de gemeente nog veel van leren.”
- Wat bijzonder dat Amira een bijdrage leverde. Mooi dat dat in deze tijd mogelijk is.
- Mooi dat wij met Zuid-Afrika verbonden waren, ook via de collecte van de diakonie.
- Al die mooie dingen in de tas! Hartelijk bedankt daarvoor!
- Moeilijk om niet in de kerk te kunnen zingen, maar dankzij de tassen en de diensten hebben heb ik zo goed mogelijk Pasen geprobeerd te vieren.

- We hebben de diensten met de kinderen bekeken. Mooie spullen ook in de tas, een verrassing om er elke dag iets uit te mogen pakken en op de paastafel te zetten.
- Met onze kleine kinderen lukt het ons niet om een uur voor de kerktelefoon te zitten luisteren. Maar zo'n half uurtje naar tv kijken is precies goed! Afwisselend, herkenbare beelden, mooi gemaakt, fijn om naar te kijken en goed te begrijpen.
- Onze pubers vonden het ook leuk om naar de uitzendingen te kijken.
- Mooi dat er ook beelden van de kerk van Hien in waren te zien!

Ook de tassen zijn gewaardeerd: we hebben er in totaal 49 uitgedeeld (en de vijftigste heb ik zelf gehouden). Omdat ook in Kesteren zo'n 50 tassen waren klaargemaakt, hebben in totaal 100 tassen hun weg in de gemeente van Hemmen en Kesteren weten te vinden. Zelfs de redactie van het radioprogramma 'Zin in weekend' had het idee opgepikt en heeft er nog een item aan gewijd. Dus al met al is de inzet van ons allen niet tevergeefs geweest!

Ondertussen ben ik ook alweer met andere zaken bezig geweest: vorige week heb ik het mentoraatstraject met de beginnende predikant die ik een paar jaar heb begeleid als mentor afgerond. Altijd weer een hele mijlpaal als zo'n periode afgesloten wordt. Het is een intensieve tijd voor beide partijen, maar ook mooi en rijk voor zowel beginnend predikant als voor mentor!

Ook de openstelling van de kerk op dinsdagochtend gaat nog steeds door en wordt bij toerbeurt vervuld door mijn collega's uit Zetten en mij. We hopen daar voorlopig mee door te kunnen gaan, zolang er nog behoefte is vanuit de gemeentes natuurlijk om binnen te kunnen lopen in de kerk! Met diezelfde collega's bereid ik momenteel ook de Pinksterdienst voor. Dit wordt, net als vorig jaar, een gezamenlijke dienst met de kerken van Zetten (Vluchtheuvel, Baptisten, Rank) en Hemmen. De dienst vindt plaats in de Rank en wordt ook vandaar (met beeld) live uitgezonden via kerkdienstgemist. Bij onze gezamenlijke activiteiten nodigen wij geregeld ook de predikant en de gemeente van de Dorpskerk in Zetten uit om mee te doen, zodat zij weten dat de weg vrij is om op ieder moment aan te haken mochten zij dat willen.

De pelgrimstocht die voor 10 april gepland stond en die ik samen met Trudy Bennis-de Jager en haar man Just heb voorbereid in het kader van VIS en samen met hen zal begeleiden is verplaatst naar 29 mei. We gaan hem binnenkort nog een keer 'proeflopen' en hopen dat het eind mei een mooie en inspirerende dag zal worden met elkaar.

Ik zie ernaar uit!

Hartelijke groeten,
Ds. A.E.I. Zaal

GEMEENTENIEUWS

Op 28 maart j.l. was het voor Bert en Olga de Boer een heuglijke dag: maar liefst 60 jaar getrouwd waren ze toen! Op 28 maart 1961 stapten zij in Vlaardingingen in het huwelijksbootje en het bootje vaart nog steeds! Bruid en Bruidegom hebben hun jubileum op een originele en creatieve manier gevierd en vanaf hier feliciteren wij hun nogmaals van harte en spreken de wens uit dat ze nog lang met elkaar koers houden op hun levenszee!

Mevrouw Nijland van de Veldstraat 12 in Zetten heeft een onfortuinlijke val gemaakt, haar heup gebroken, is geopereerd en verblijft in revalidatiecentrum De Valkenburcht in Oosterbeek. Als zij ontslagen wordt uit dit revalidatiecentrum, zal zij nog een tijdje aansterken bij haar zoon, schoondochter en hun gezin in Amsterdam. We wensen mevr. Nijland van harte sterkte toe bij haar herstel!

Ook aan de Veldstraat, maar dan op nr 9 is er sprake van ziekte bij mevr. Franken. Alhoewel haar krachten afnemen, is zij gelukkig nog wel betrokken op de buitenwereld en zit zij geregeld samen met haar man aan de tafel voor het raam en ziet daar alles en iedereen aan haar oog voorbijtrekken. Ook haar en haar man en haar familie wensen we sterkte toe!

En dan zijn er nog een heel aantal mensen in onze gemeente die zelf niet ziek zijn, maar wel zorgen hebben om de zieken in hun

nabije omgeving: een zoon, een broer, een zwager... ook aan hen denken wij en hen noemen wij in onze gebeden en bidden voor hen: "Heer ontferm U".

Interesse om mee te doen?

Vanuit de gemeente kwam laatst een vraag naar mij toe van iemand die graag belijdenis wil doen.

Dat is altijd een vraag die mij stil van verwondering maakt. Bijzonder als mensen tot een punt in hun leven komen waarop ze ten overstaan van iedereen openbare belijdenis van hun geloof willen afleggen. Vaak is daar al een hele weg aan vooraf gegaan. Een weg van zoeken en vragen, van aarzelen en twijfelen, van vinden en gaan, van het erop wagen en de drempel overgaan. Misschien zijn er in onze gemeente wel meer mensen die zich op die weg begeven en zich afvragen: is dat ook iets voor mij, belijdenis doen? Neem dan even contact met me op. Wie weet vind je het wel leuk om mee te doen met de voorbereidende gesprekken. Ook als je denkt: ik wil gewoon wat meer van het geloof weten, of: ik heb zin om met de gesprekken mee te doen en ik heb al lang belijdenis gedaan, dan mag je me benaderen en kun je aanhaken. Hoe groter de groep, hoe afwisselender de gesprekken en hoe rijker de bijeenkomsten. Schroom niet om me even te mailen of te bellen.

Ds. Zaal.

KERKENRAAD

Vanuit het CIO = Interkerkelijk Contact in Overheidszaken hebben wij de volgende informatie ontvangen:

Tijdens de persconferentie op dinsdag 20 april jl. is bekend gemaakt dat het kabinet besloten heeft om de eerste voorzichtige stap te zetten in het openingsplan met ingang van woensdag 28 april 2021. De kamer heeft hiermee ingestemd.

In overleg met minister Grapperhaus en een delegatie van het CIO is over deze ontwikkelingen gesproken waarbij ook de vraag aan de orde is geweest wat dit kan betekenen voor de toepassing van de routekaart voor kerken, die op 22 maart j.l. is gepubliceerd.

CIO heeft daarbij overwogen dat de routekaart kerken bedoeld is als een handreiking aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen en ook perspectief te bieden bij veranderende omstandigheden.

Alles overwegende komt CIO tot de conclusie dat het vanaf 28 april aanstaande mogelijk wordt om kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers (exclusief medewerkers), waarbij alle basisregels in acht worden genomen.

Na deze berichtgeving hebben wij als kerkenraad besloten om vanaf zondag 2 mei aanstaande 30 kerkgangers tijdens onze kerkdienst in het kerkgebouw in Hien te verwelkomen.

We nodigen u dan ook van harte uit. Net zoals voorheen dient u zich vooraf op te geven wanneer u de kerkdienst wilt bezoeken. Opgave kan via mailadres: janvandenbrandhof45@gmail.com of via een Whatsapp bericht naar Jan van den Brandhof op telnr. 06-40012596. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan mag u uw aanmelding ook telefonisch op dit nummer doorgeven.

Wij zijn blij om u weer te mogen ontmoeten in Hien!

Hartelijke groet , namens de kerkenraad

Evelien Nijenhuis

scriba

GEDICHT

Levenskracht.

Wie kent de mens beter dan de Schepper die hem schiep?
God, de weg , de waarheid en het leven.

Hij weet hoe goed en kwaad bij de mens wisselen.
Evenals geluk en ongeluk. Blijheid en droefenis.

Daarom heeft hij ons het gebed gegeven. Het geeft ons de
mogelijkheid
om Hem onder alle omstandigheden aan te roepen.

Wij mogen hulp van Hem verwachten, altijd en overal.
Wij mogen Hem aanroepen als het kwaad ons

in verwarring brengt of wanneer wij pijn en verdriet
niet meer kunnen dragen.

Als niemand ons meer helpen kan, dan is Hij er
Heer, leer ons dat het gebed onze grootste

Levenskracht is.
Ontferm U over ons.

Uit : Met hart en ziel. Toon Hermans.

KERKRENTMEESTERS

Rekeningnummer Rabobank: NL68 RABO 013 390 9174

(in dit nummer geen bericht van de kerkrentmeesters)

DIACONIE

Rekening diaconie: NL47 RABO 013 398 66 67

Er is een gift van €120,- ontvangen voor de Kinderen van de voedselbank, hartelijk dank!

In de maand april is er € 430,- aan collectegelden binnengekomen. Hiervoor onze hartelijke dank. De opbrengst zal verdeeld worden over de collectedoelen van de maand april te weten:

Kinderen van de voedselbank, Wereld diaconaat kansarme kinderen Zuid Afrika, Roosevelthuis, Eetproject de Herberg, Binnenlands diaconaat Asielzoekers centra.

Collectedoelen mei

02-05-2021	Kerk als thuisplek voor jongeren	NL89 ABNA 0457 457 457
09-05-2021	Noodhulp lichtpuntjes voor Syrische vluchtelingen	NL89 ABNA 0457 457 457
16-05-2021	Vrienden van de Hoop	NL06 INGB 0000 383 838
23-05-2021	Wycliffe bijbelvertalers	NL44RABO 0145 2886 76
30-05-2021	Kindernevendienst	NL47 RABO 013 39 86 667

Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen.

Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder.

Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd.

Vrienden van de hoop

Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk van De Hoop en van een aantal stichtingen die aan De Hoop verbonden zijn. Binnen die organisaties worden mensen geholpen die worstelen met verslaving of met psychische problemen. Ook worden vrouwen en meisjes geholpen die verstrikt zijn geraakt in de duistere wereld van de prostitutie. Vaak zien de cliënten geen uitzicht meer. Zij lopen vast in hun bestaan en zijn wanhopig. Zoals cliënten vaak zeggen: "Dood wil ik niet, maar leven kan ik niet." De medewerkers kunnen hun gelukkig laten zien dat er een nieuw bestaan wél mogelijk is! Mensen met ontwrichte levens worden, aan de hand van het Evangelie, op weg geholpen naar een nieuw leven.

"Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt." – Spreuken 24:11 (Statenvertaling). Dit Bijbelvers was in 1975 het uitgangspunt bij de oprichting van De Hoop en dat is het nog steeds. Het werk van De Hoop gaat vaak letterlijk om leven en dood. Help ons helpen. Zorg dat onze cliënten een nieuw leven kunnen opbouwen.

Wycliffe bijbelvertalers

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar Gods Woord nog niet is. We willen dat iedereen Gods Woord kan begrijpen.

Onze missie is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die op dit moment geen toegang hebben tot Gods Woord in de taal die ze goed kennen.

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.

Amen. Amen.

Een hartelijke groet vanuit de diaconie,
Jacqueline Tap en Marieke Vink

ALGEMEEN NIEUWS

Berichtje van Olga en Bert de Boer

Geen groot feest voor ons 60 jarig huwelijk.

Maar alle mooie kaarten, bezoeken, bloemen en lieve telefoontjes, waren voor ons toch feestelijk.

Hartelijk dank.

Bert en Olga de Boer.

Vakantie Bijbel Week Zetten e.o. - bestuursleden gezocht!

Beste allemaal, deze zomer hopen we voor de 50e (!) keer de Vakantie Bijbel Week - in aangepaste vorm - te organiseren. Dat is natuurlijk een heel bijzondere gebeurtenis! We willen er toffe dagen van maken met elkaar, waarin we Gods liefde mogen delen met kinderen en natuurlijk medewerkers d.m.v. sketches, verhalen, veel actieve spellen en knutsels. Kortom: een echt feest!

Word je hier enthousiast van en lijkt het je leuk om mee helpen in de organisatie, dan zijn we op zoek naar jou! Als bestuur zijn we al voorzichtig begonnen met de voorbereidingen. Wat er in de zomer kan en mag, weten we nu natuurlijk nog niet. We vertrouwen erop dat God ons wijsheid zal geven en zal voorzien in alles wat we nodig hebben.

Dringende oproep

Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 personen. We zouden er heel graag 2 nieuwe bestuursleden bij willen hebben, omdat er het volgende seizoen vacatures gaan ontstaan. Willen jullie bidden voor mensen die deze plekken in mogen gaan vullen? Denk je misschien: dit is echt iets voor mij? Of je denkt: ik wil best wat doen in de voorbereidingen, maar liever niet in het bestuur? Neem dan contact met ons op! We vertellen er graag meer over. Je kunt het bestuur bereiken via Miranda de Jong, tel. 06 - 57 21 01 81.

Wil u ons financieel ondersteunen? Dat kan door een gift over te maken naar NL 77 RBRB 0789352540 t.n.v. St. Vakantie Bijbel Week Zetten. Alvast hartelijk dank!

Rondom het Gele Boekje



Op het VIS-programma staan nog drie mooie excursies voor mei en juni. Uiteraard is e.e.a. afhankelijk van corona-maatregelen en -beperkingen.

Kerkenpad

Allereerst is dat het bezoek aan het fraaie kerkje van Ressen op zaterdag 1 mei. Er staat een korte (30 minuten) of een lange (60 minuten) historische wandeling op het programma, met daarna een rondleiding met uitleg over de eeuwenoude geschiedenis van het kerkje, dat tussen de 12e en de 15e eeuw werd gebouwd.

Dolf en Sara Thedinga-Prescott zullen die dag onze gastheer/-vrouw zijn. Ruud Schotman, lid van de werkgroep VIS namens de Vluchtheuvelgemeente te Zetten, begeleidt deze middag vanuit de werkgroep VIS.

Wilt u bij aanmelding vermelden of u een auto heeft en zo ja, hoeveel mensen u eventueel mee kunt nemen? We hopen van harte dat deze mooie excursie kan doorgaan!

Zaterdag 1 mei: 14.00 – 17.00 uur. De Kosterij, Ressen.

Pelgrimstocht

“Pelgrimeren is wandelen met je ziel, kijken met je innerlijk oog, luisteren met je hart en zo het geheim van het leven op het spoor komen”.

De pelgrimstocht die gepland was op 10 april is verplaatst naar zaterdag 29 mei. We zullen een stuk wandelen dat onderdeel uitmaakt van de Pelgrimroute *Wegen met zegen* die momenteel in de maak is. Deze route door de Overbetuwe is een mooie samenwerking tussen de protestantse en katholieke kerk en zal in 2022 officieel uitgegeven worden. Tijdens de tocht op 29 mei kunt u hierover meer vernemen.

Begeleiders zijn Ds. Aafke Zaal, en Trudy Bennis-de Jager, lid van de werkgroep VIS.

We starten om 9.30 uur vanuit De Vloedschuur in Heteren en lopen ongeveer 15 kilometer.

Armeens Apostolische Kerk

Op zaterdag 5 juni staat het bezoek gepland aan de Armeens Apostolische Kerk in Arnhem. We zijn daar uitgenodigd om de maandelijkse eucharistieviering bij te wonen, en daarna nader met elkaar kennis te maken, onder het genot van een hapje en drankje. Maria Teunissen van Manen organiseert deze excursie. Zij is lid van de werkgroep VIS namens de protestantse gemeente De Rank te Zetten.

Informatie en opgave

Voor alle activiteiten geldt dat u zich nog kunt opgeven. Na opgave ontvangt u gedetailleerde informatie. U hoort uiterlijk een week van te voren of een activiteit al of niet doorgaat.

Actuele informatie over activiteiten zal ook vermeld worden via de zondagsbrieven/app-groep en op de site van het Gele Boekje.

Voor vragen en voor en opgave, mail naar aanmeldengeleboekje@gmail.com.

Genoemde excursies zijn de laatste VIS-activiteiten van het seizoen 2020-2021. Wij hopen van harte dat het nieuwe seizoen er anders uit gaat zien dan de afgelopen twee seizoenen. We zijn toe aan nieuwe kansen, nieuwe inspiratie, en vooral: nieuwe ontmoetingen met elkaar!

Namens de Werkgroep VIS,

Trudy Bennis – de Jager, trudybennisdejager@gmail.com, 06 – 14 53 92 50

Diensten Vluchtheuvelkerk (videodiensten i.v.m. corona)

2 mei	Meespeelviering	
9 mei		Ds. M. Reinderts
16 mei		Ds. J. Diepersloot
23 mei	Pinksteren	Gez. in De Rank
30 mei	Jubileumdienst Just van Es	
6 juni	Meespeelviering	
13 juni	Liturgische lezing	
20 juni		Ds. I. Lodewijk
27 juni	HA	Renske v. Berkel

Diensten De Rank (videodiensten i.v.m. corona)

2 mei		Ds. J. Diepersloot, Wageningen
9 mei	Maaltijd van de Heer	Ds. H. van Essen
16 mei		Ds. P.J.G. Kamper, Driel
23 mei	Pinksteren	Gez. voorgangers De Rank, Hemmen, Vluchtheuvel, Baptistengemeente.
30 mei		K. Fledderus, Lector
6 juni		Ds. N. Sjoer, Wageningen
13 juni		Ds. J.W. de Kam- Diepeveen
20 juni	Overstapdienst	Ds. T. Doornebal, Herveld
27 juni	Maaltijd van de Heer	Ds. H. van Essen

LEESROOSTER

Mei 2021

zaterdag	1 mei	Psalm 136	Eeuwig duurt zijn trouw
zondag	2 mei	Ezechiël 37:1-14	Nieuw leven
maandag	3 mei	Ezechiël 37:15-28	Het goede hout
dinsdag	4 mei	<i>Dodenherdenking</i> Psalm 116	Banden van de dood
woensdag	5 mei	<i>Bevrijdingsdag</i> Ezechiël 38:1-13	Waarschuwing
donderdag	6 mei	Ezechiël 38:14-23	Overdonderend
vrijdag	7 mei	Ezechiël 39:1-16	Ontwapening
zaterdag	8 mei	Ezechiël 39:17-29	Ommakeer
zondag	9 mei	Jozua 23:1-16	Toespraak van Jozua
maandag	10 mei	Jozua 24:1-13	Geschiedenisles
dinsdag	11 mei	Jozua 24:14-28	Maak een keuze
woensdag	12 mei	Jozua 24:29-33	Eindelijk begraven
donderdag	13 mei	<i>Hemelvaart</i> 1 Johannes 4:1-10	Echt of vals?
vrijdag	14 mei	1 Johannes 4:11-21	God is liefde
zaterdag	15 mei	1 Johannes 5:1-12	Liefde overwint
zondag	16 mei	1 Johannes 5:13-21	Getuigen en vertrouwen
maandag	17 mei	Ezechiël 40:1-16	Vergezicht
dinsdag	18 mei	Ezechiël 40:17-37	Meetsysteem
woensdag	19 mei	Ezechiël 40:38-47	Ruimtelijke ordening
donderdag	20 mei	Ezechiël 40:48–41:15a	Ruim bemeten
vrijdag	21 mei	Ezechiël 41:15b-26	Ellenlang
zaterdag	22 mei	Psalm 104:1-18	Kennis der natuur
zondag	23 mei	<i>Pinksteren</i> Psalm 104:19-35	Kennis van God
maandag	24 mei	Deuteronomium 4:44–5:5	Onderwijs van Mozes
dinsdag	25 mei	Deuteronomium 5:6-21	Herhaling van de wet
woensdag	26 mei	Deuteronomium 5:22-27	Reactie
donderdag	27 mei	Deuteronomium 5:28–6:3	Hou je aan de regels
vrijdag	28 mei	Deuteronomium 6:4-12	Doorgeven
zaterdag	29 mei	Deuteronomium 6:13-25	In 't verleden ligt het heden
zondag	30 mei	<i>Trinitatis</i> Johannes 3:1-13	Leraar of leerling
maandag	31 mei	Johannes 3:14-21	Licht en donker

Juni 2021

dinsdag	1 juni	Johannes 3:22-30	Jezus belangrijker dan Johannes
woensdag	2 juni	Johannes 3:31-36	Vader, Zoon en Geest
donderdag	3 juni	Ezechiël 42:1-12	Muren en deuren
vrijdag	4 juni	Ezechiël 42:13-20	Uitgemeten
zaterdag	5 juni	Ezechiël 43:1-12	De Bewoner!
zondag	6 juni	Marcus 3:20-35	Familiegeschiedenis
maandag	7 juni	Marcus 4:1-12	Zaaïen
dinsdag	8 juni	Marcus 4:13-20	Uitleg
woensdag	9 juni	Marcus 4:21-34	Bekendmaking
donderdag	10 juni	Ezechiël 43:13-27	Riten
vrijdag	11 juni	Ezechiël 44:1-16	Grenzen
zaterdag	12 juni	Ezechiël 44:17-31	Heiligheid
zondag	13 juni	Johannes 4:1-12	Levend water
maandag	14 juni	Johannes 4:13-26	Ontdekking
dinsdag	15 juni	Johannes 4:27-42	Onverwacht geloof
woensdag	16 juni	Johannes 4:43-53	Geneeskrachtig
donderdag	17 juni	Efeziërs 1:1-6	Godlof!
vrijdag	18 juni	Efeziërs 1:7-14	Stempel
zaterdag	19 juni	Efeziërs 1:15-23	Hoofd en lichaam
zondag	20 juni	Marcus 4:35-41	Stilte na de storm
maandag	21 juni	Marcus 5:1-20	Geestkracht
dinsdag	22 juni	Marcus 5:21-43	Aangeraakt
woensdag	23 juni	Efeziërs 2:1-10	Opgestaan!
donderdag	24 juni	Efeziërs 2:11-22	Een nieuw paspoort
vrijdag	25 juni	Efeziërs 3:1-13	Onthullend nieuws
zaterdag	26 juni	Efeziërs 3:14-21	Een diepe dimensie
zondag	27 juni	Ezechiël 45:1-9	Plaatsbepaling
maandag	28 juni	Ezechiël 45:10-25	Geen gesjoemel
dinsdag	29 juni	Ezechiël 46:1-18	Sabbatsopening
woensdag	30 juni	Ezechiël 47:1-12	Diepgang

KERKDIENTEN

De diensten beginnen op zondagmorgen om 10 uur.

Zondag 2 mei		Zondag 9 mei	
Ds. W. Smit, Bennekom		Ds. A. Groeneveld, Lunteren	
Organist:	Henk Heins	Organist:	Piet Nijenhuis
Koster:	Henk Mathijssen	Koster:	Jan Hendriks
Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis	Ambtsdrager:	Marieke Vink
Coll. Diaconie:	Kerk als thuisplek voor jongeren	Coll. Diaconie:	Noodhulp lichtpuntjes voor Syrische vluchtelingen
Col. Kerkrentm.	Kerk en Eredienst	Coll. Kerkrentm.	Kerk en Eredienst
Uitgangscollecte	Onderhoud orgel	Bloemen:	Nellie Atema
Bloemen	Mw. Verwoert		
Zondag 16 mei		Zondag 23 mei Pinksteren	
Ds. D. Schinkelshoek, Veenendaal		Ds. A.E.I. Zaal	
Organist:	Henk Thijsen	Gezamenlijke dienst in De Rank	
Koster:	Jan van Rinsum		
Ambtsdrager:	Margo Dekker		
Coll. Diaconie:	Vrienden v.d Hoop		
Coll. Kerkrentm.	Kerk en Eredienst		
Bloemen:	Klarinda Bruijn		
Zondag 30 mei		Zondag 6 juni	
Ds. A.L. Rijken, Veenendaal		Ds. A.E.I. Zaal	
Organist:	Piet Nijenhuis	Organist:	Gerrit Willighagen
Koster:	Arie Hoogerbrugge	Koster:	Henk Mathijssen
Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis	Ambtsdrager:	Marieke Vink
Coll. Diaconie:	Kindernevendienst	Coll. Diaconie:	Werelddiaconaat Oeganda kwetsbare vrouwen
Coll. Kerkrentm.	Kerk en Eredienst	Coll. Kerkrentm.	Kerk en Eredienst
Bloemen:	Mw. Mathijssen	Uitgangscollecte	Energiekosten
		Bloemen:	Mw. De Boer

Zondag 13 juni		Zondag 20 juni	
Ds. N. Sjoer, Wageningen		Ds. C. Flobbe, Naarden	
Organist:	Henk Heins	Organist:	Anja Postuma
Koster:	Arie Hoogerbrugge	Koster:	Jan Hendriks
Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis	Ambtsdrager:	Jacqueline Tap
Coll. Diaconie:	Plaatselijk werk	Coll. Diaconie:	Noodhulp Griekenland
Col. Kerkrentm.	Kerk en Eredienst	Coll. Kerkrentm.	Kerk en Eredienst
Bloemen	Fam. Van Rinsum	Bloemen:	Dhr. Dekker
Zondag 27 juni		Zondag 4 juli	
Ds. W. de Kam, Echteld		Ds. A.E.I. Zaal	
Organist:	Henk Thijsen	Organist:	Gerrit Willighagen
Koster:	Jan van Rinsum	Koster:	Henk Mathijssen
Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis	Ambtsdrager:	Margo Dekker
Coll. Diaconie:	Kinderen van de voedselbank	Coll. Diaconie:	Vakantiebijbelweek Zetten
Coll. Kerkrentm.	Kerk en Eredienst	Coll. Kerkrentm.	Kerk en Eredienst
Bloemen:	Linda Veenbrink	Uitgangscollecte:	Kindernevendienst
		Bloemen:	Mevr. Hallers