

KERKINFORMATIE

Hervormde Gemeente HEMMEN, mei 2019, jaargang 58, nr. 5



Kerkinformatie is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Hemmen.

Versijning: 8 -10 keer per jaar
 Abonnementsprijs: € 12,99 per jaar
 Inlevering kopij: uiterlijk 22 mei bij het redactie-adres.
 Het volgende nummer verschijnt rond
 1 juni 2019.

Coördinatie bezorging: N. Hallers
 Hammerskjoldpark 11, 6671 BN Zetten
 Tel.:0488-454254

email:nicotonnyhallery@gmail.com

Redactieadres: Hammarskjöldpark 22,
 6671 BN Zetten, tel:0488-452820

e-mail: **kerkbladhemmen@hotmail.nl**

Predikant: Ds. A.E.I. Zaal
 Kapershof 2, 6641JS Beuningen
 tel. 0488-795043 / e-mail: aafkezaal@gmail.com
 werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag
 en vrijdagmorgen

Kerkenraad: Scriba: Mw. P.W. Nijenhuis-de Waal
 p/a Kerkplein 3, 6672LB Hemmen
 e-mail: scriba-hemmen@live.nl
 Tel.: 06-22667850

Website: www.hervormdegemeentehemmen.nl

Kerktelefoon via internet

Iedereen kan via internet de kerkdiensten, vespers, rouw- en trouwdiensten (als de betrokkenen ermee akkoord gaan) in onze gemeente beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl > in de balk "Hemmen" typen", zoek aanklikken daarna rechtstreekse uitzending of opname van diensten die al gehouden zijn en nog steeds beluisterd kunnen worden aanklikken.

UIT DE PASTORIE

Pasen ligt alweer enkele weken achter ons. Je kunt het haast niet geloven hoe snel alles gaat: we zijn alweer bijna halverwege 2019! Toch is het goed om, ook al vliedt de tijd voorbij, zelf even stil te staan. En dat doe ik als ik in dankbaarheid terugkijk op de diensten rond Pasen. Altijd heel intensief, maar door de diepgang ook bijzonder en rijk. Alle aspecten van het leven komen voorbij in deze diensten en dat door je heen laten gaan maakt de diensten zo intensief, maar ook zo diep en rijk. Bijzonder voor mij ieder jaar is het binnenbrengen van de paaskaars, dit jaar extra bijzonder doordat mijn eigen zoon Joël dit mocht doen. Nieuw licht dat binnenkomt, het blijft ontroerend vind ik. Tegelijkertijd is dat licht eeuwenoud en dat is minstens even ontroerend: God blijft trouw en laat niet varen wat zijn hand met ons begon. Ook bijzonder was de mogelijkheid tot het ontvangen van een waterkruisje in de paaswake. Net als de persoonlijke zegen die ontvangen kon worden in de dienst van oudjaar was dit 'nieuw' in de zin van: in de periode dat ik in Hemmen predikant ben nog nooit eerder gebeurd (en voor zover ik weet ook niet daarvoor). En net als met oudjaar was ik ook in de paaswake verrast en geraakt dat er kennelijk zoveel mensen ernaar verlangden om naar voren te komen en er ook voor open stonden om het te ontvangen. Tegelijkertijd zijn het oeroude rituelen die ons laten voelen dat God bij ons is, ons wil raken en met ons mee wil trekken vanuit het donker naar het licht. Haast niet te geloven en daarom zo goed om er bij stil te staan.

Met een hartelijke groet,
Ds. A.E.I. Zaal

GEMEENTENIEUWS

Droeve en blije berichten vanuit de gemeente, deze afgelopen tijd:

Op 15 maart jl. overleed Cornelia Akse-Nijenhuis, weduwe van Hendrik Akse. Mevrouw Akse woonde aan het kerkplein in Hemmen en was, wandelend met haar hondje, een vertrouwde verschijning in en om de kerk. Met plezier nam ze jarenlang deel aan de uitstapjes van de kerk en menigmaal deed ze een creatief klusje voor de kerk. Mevrouw Akse had drie kinderen die ieder ook weer een gezin hadden. Zij hebben hun moeder, schoonmoeder en oma in een afscheidsbijeenkomst in 'De Oude School' herdacht, waarna de crematie in besloten kring heeft plaatsgevonden. We wensen de familie van mevr. Akse sterkte toe bij het leren omgaan met de lege plek in hun midden.

Ook bereikte ons het bericht dat op 5 april j.l de heer H.H. van den Brandt is overleden.

De heer Van den Brandt was woonachtig op de Englaan 2 in Hemmen en werd geboren op 2 juli 1945.

Op 10 april jl. is na een lang, zorgzaam en liefdevol leven thuis, in haar vertrouwde omgeving overleden Margaretha Jacomina (Greet) Wiggelo-van Kraaikamp, sinds 7 oktober 2018 weduwe van Cees Wiggelo. Mevr. Wiggelo woonde aan de Gesperdensestraat 16A in Dodewaard. In de dienst voorafgaande aan haar begrafenis op 'Klein Hemmen' stonden we stil bij haar leven en sterven en herdachten we wat zij voor de mensen om haar heen betekend heeft. Haar zoon Evert-Jan en kleindochter Margie spraken een persoonlijk woord; Luciën, de man van Margie, speelde op de accordeon en schoondochter Beppie droeg een zelfgeschreven gedicht voor. Vanuit het evangelie klonken de woorden uit I Johannes 4:7-21: woorden over de liefde, het leven, God. Deze woorden verbonden we met de afbeelding van de bevroren bloeiende appelbloesem die op de voorkant van de liturgie stond en met het leven van mevr. Wiggelo zelf. Haar lichaam gaven we uit handen vanuit het vertrouwen dat wij in de kerk levend houden en zoals dat ook in de tekst van Johannes verwoord is: 'De liefde komt uit God voort. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen

en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.' Moge dat vertrouwen de familie van mevr. Wiggelo: haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, sterken voor de tijd die komt.

Nieuw leven werd er geboren bij Jason en Jessica van Willigenburg-Mathijssen (De Hoeve 26, 6674 HC Herveld). Zij kregen op 30 april jl. een dochter, genaamd: Bo. We feliciteren de kersverse ouders van harte en onze felicitaties gaan ook uit naar de grootouders van Bo: Henk en Jopie, die een vast kosterspaar zijn in onze kerk. Moge Bo temidden van de liefde van haar ouders, familie en allen die haar liefhebben opgroeien en opbloeien tot geluk van ons allen!

Gesprekskring

Nadat de gespreksgroep in het afgelopen seizoen maandelijks bij elkaar was gekomen om steeds een andere bijzondere bijbelse vrouw onder de loupe te nemen (we zoomden onder andere in op Hagar, Maria, Rachab, Maria Magdalena, de vrouw van Potifar), stond de bijeenkomst in april in het teken van een bezoek aan Beuningen. Na een rondleiding door het huis van ds. Zaal en een gezellig koffieuurtje, kwam de 'geloofskoffer' op tafel en zocht iedereen een attribuut uit dat iets weergaf van het geloofsleven van hem/haar. Boeiend en ontroerend was het. Een mooie middag om op terug te kijken en mee te nemen in onze herinnering!

DIACONIE

Rekening diaconie: NL47 RABO 013 398 66 67

Opbrengsten collecte April 2019:

Datum	Doel	Opbrengst
31-03-2019	Collecte missionair	€ 46,40
07-04-2019	Rwanda 25 jaar na genocide	€ 33,85
14-04-2019	Stichting @moveNijmegen	€ 55,15
18-04-2019	Plaatselijk werk	€ 75,50
21-04-2019	Versterk de kerk in Pakistan	€ 78,00
24-04-2019	Opbrengst Spaardoosje Cycloon Idia Kerk in actie	€142,62

Bestemming collectes mei 2019:

Datum	Doel	Rekeningnummer
05-05-2019	Kerk in oorlogstijd Syrie	NL89 ABNA 0457 457 457
12-05-2019	Moeders in gevangenschap	NL89 ABNA 0457 457 457
19-05-2019	Red een kind	NL77 ABNA 0377 332 860
26-05-2019	Wycliffe bijbelvertalers	NL44RABO 0145 2886 76
02-06-2019	Haiti	NL48 ING B000 9353 254

Op 12 april is er via een pastoraal medewerker een gift ontvangen van €10,00

Op 14 april hebben we gecollecteerd voor Move@Nijmegen.

Jacco legt u uit waar deze stichting zich voor inzet.

Mijn naam is Jacco Vink, sinds 4 jaar doe ik eigenlijk elke zomer met het project Move @ Hatert mee. Move @ Hatert is begonnen in 2009 (toen nog Athletes in Action ofwel AIA) vanuit een klein groepje mensen die via een kerkelijk project in de wijk zelf gingen voetballen om relaties te leggen met de wijkbewoners. Ook werd toen het eerste zomerproject georganiseerd, een week lang sporten met de jongeren vanuit een christelijke visie.

Bijna 10 jaar later zijn we bijna elke week op donderdagavond te vinden in Hatert om te voetballen, omdat we elke week terugkomen merken we dat we een goeie band hebben kunnen opbouwen met de jongeren. Ook draait nog elk jaar het zomerproject, waarin we met een heel team gaan sporten met de jongeren en we een middag en avondprogramma hebben waarin we voetballen, spelletjes doen en in de pauze altijd een klein persoonlijk verhaal delen waarin verteld wordt waarom wij dit zo graag doen.

Het is erg mooi om te zien dat wij een impact hebben op de wijk, we proberen door middel van sport mensen in contact te brengen met God. Tevens is het project in Hatert zo goed gaan draaien dat we sinds 3 jaar maar liefst in 2 andere wijken in Nijmegen een project mogen draaien.

Met vriendelijke en sportieve groet, Jacco Vink.

19-05-2019 Red een kind

Maand van het Gezin

Armoede veroorzaakt constante, langdurige stress onder ouders in ontwikkelingslanden. Dit heeft een ernstig effect op kinderen in het gezin: verwaarlozing, psychische en fysieke mishandeling komen onder gezinnen in armoede vaak voor. Tijdens de Maand van het Gezin vraagt stichting Red een Kind aandacht voor dit probleem en benadrukt zij het belang van sterke gezinnen. De Maand van het Gezin loopt tussen Moederdag en Vaderdag.

26-05-2019 Wycliff Bijbelvertalers.

Waarom Bijbelvertaalwerk? Het is ons doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Hiermee geven we invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.

Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor miljoenen mensen die samen ruim 1.600 talen spreken. Deze mensen hebben op dit moment nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het best begrijpen.

De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Onze veldmedewerkers en projecten zijn gericht op

taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel.

Eetproject de Herberg.

Elke 2e dinsdag van de maand van 12-14 uur.

Data 2019:

14 mei

11 juni

9 juli

13 augustus

10 september

8 oktober

12 november

10 december.

U bent van harte uitgenodigd.



Een hartelijke groet vanuit de diaconie,
 Jacqueline Tap en Marieke Vink

GEDICHT

Vrede.

Waar wij ons op moeten richten,
Dat is samen Vrede stichten
Geweld en oorlog te vermijden,
Waar't zich voordoet te vermijden.

Vrede laat ons het heil aanschouwen
Wat God ons leert op te bouwen
Als wij ons door Hem laten leiden
Zal God ons van geweld bevrijden.

God belofde ons Vrede op aarde
Die Hij aan elk mens verklaarde.
Laat ons met Hem samenwerken
Om Vrede te gaan bewerken.

Maak van wapens ploegscharen
Wat ons veel leed zal besparen.
't Zorgt voor opbrengst van de aarde,
Na het zaaigoed biedt 't haar waarde.

Justus A. van Tricht.

CATECHESE

Bezoek

Rock Solid catechese heeft bezoek gekregen van 2 “ouderen” uit de gemeente De Rank en Hemmen. Hoewel lichamelijk en geestelijk nog jong en vol energie, noemen we het toch “ouderen” want er is nu eenmaal sprake van een verschil in leeftijd. Wat was er veel te vertellen door hen. Meneer Wim de Jager vertelde over zijn kerkgebeuren in Zeeland en hoe de Gereformeerde kerk in onze omgeving opgesplitst is.

Mevrouw Margo Dekker vond de kerk in Dordrecht als kind maar eng, met een brancard aan de muur en dat iemand vanaf het orgel boven de kansel door een gordijntje naar beneden zat te gluren. In het jaar dat ze in Zwitserland woonde, bezocht ze de American Church. Daar ging het er heel anders aan toe, de baby’s waren gewoon in de kerk aanwezig. Ze liet een kleine bijbel zien die van haar moeder is geweest en die vroeger meegenomen werd naar de kerk. Leuk om te horen wat vroeger pertinent niet mocht op zondag, en dat we het met elkaar konden hebben over hoe daar anno 2019 mee omgegaan wordt. Ook zijn er andere dingen voor in de plaats gekomen waar ze vroeger niet over na hoefden te denken. We hadden niet gedacht dat er zoveel verteld zou worden!

Antwoord van de kerkenraad

In de vorige Kerkinformatie schreven we dat de tieners hadden nagedacht over onze gemeente. Zij hebben toen een brief met een aantal suggesties gestuurd naar de gemeente. Dit is als een ingekomen stuk behandeld in de kerkenraadvergadering.

Op 7 april kwamen 2 kerkenraadleden langs om onze brief te bespreken. We hebben het gehad over de muziekkeuze, preek, startzondag (moet blijven!), jeugddienst, Rock Solid / jeugdkerk gelijktijdig met volwassenenkerk op zondagmorgen maar dan bijv. in het zendinglokaal. Koffiedrinken na de dienst vinden we leuk als we met ons allen zijn, maar de setting met stoelen vinden we niet zo gezellig. We mogen op zoek gaan naar meubilair, zodat we een hoekje kunnen maken voor ons om te chillen.

Bingo!

De laatste Rock Solid hebben we gezellig afgesloten met bingo en ijsjes. Buiten hebben we een spel gedaan met water want een beetje nat worden was niet erg, nu de zon zo lekker scheen.

Gebedsbox

Tijdens de Rock Solid catechese bidden we niet, maar we hebben aan het eind de Gebedsbox. Dit is een soort spaarpot doos. Op een briefje schrijven we waar we dankbaar voor zijn en/of voor willen bidden. Dit briefje gaat opgevouwen de doos in. Nu we aan het eind van het seizoen gekomen zijn, zit het doosje aardig vol.

Moeder en dochter catechese

De moeders van de meiden die naar de Solid Friends catechese gaan, waren uitgenodigd voor een “moeder-dochter catechese”. In het zonnetje op het terras achter de zalen van De Rank hadden we een (nadere) kennismaking met elkaar. Daarna gingen de 16-jarige jongedames met hun moeder een gerecht maken. De leiding Jogchum en Hanna hadden 2 tafels gedekt; één voor de meiden (met Jogchum) en één voor de moeders (en Hanna). De leiding had wat vragen voor beide groepen en zo werd al etende van alle lekkernijen veel gedeeld met elkaar. Na het eten gingen we creatief aan de slag met handlettering. Ook weer in 2-tallen maakten ze samen een tegeltje met een quote, spreuk, versiersel en/of tekening. Onderwijl werden (geloofs)vragen gesteld aan de moeders, die de jongeren tijdens hun catechese avonden hadden verzameld en/of die ze altijd al eens aan hun ouder hadden willen vragen. Tot slot werd in de groep gedeeld welke spreuk ze op het tegeltje hadden geschreven en waarom.

Kamp

De 3 catechesegroepen gaan op kamp, als gezellige afsluiter van het catecheseseizoen. Vrijdagavond 10 mei vertrekken we op de fiets naar Slijk Ewijk en zondag komen we eind van de morgen weer terug.

Geef je snel op, als je dat nog niet gedaan hebt!

Voor Rock Solid zit de catechese er voor dit seizoen op. Solid Friends komt na het kamp nog 1x bij elkaar: 26 mei.

Lijkt het je leuk om mee te draaien met de catechese?

Daar is de leiding blij mee ☺ ! We willen nl. heel graag versterking vanuit onze kerk. De jongste Rock Solid groep schuift door en daar is nog geen leiding voor vanuit Hemmen terwijl het allemaal Hemmense jongeren zijn. Het gaat om een groep van 13-14 jarigen. Je komt bij ervaren leiding. De ervaring leert, dat het niet veel voorbereiding in beslag neemt. Zeker niet omdat je het samen met iemand doet en elkaar aan kunt vullen.

Christa en Carolien hebben deze groep nu 2 jaar onder hun hoede gehad en vonden het leuk met hen. Het zou mooi zijn als deze groep zo verder kan gaan met elkaar en dat daar een Hemmens gezicht bij is als leiding. Vraag Carolien om meer informatie of als je een tip hebt die kan leiden tot het vinden van nieuwe leiding.

Veel is bespreekbaar, dus laat gerust weten als je het wel wilt doen maar er bijv. beperkt kunt zijn of een bepaalde dag niet kunt. Rouleren is een mogelijkheid. Misschien zijn er meer mensen die mee willen doen? De bijeenkomsten zijn van ongeveer oktober tot Pasen.

Het feit dat de huidige leiding dit al 6 jaar met elkaar, met plezier doet en hiermee doorgaat, geeft aan dat het een mooie dankbare taak is, waar je zelf ook veel uithaalt! Met elkaar hebben we het ook goed, anders zouden we dit niet al 6 jaar volhouden...! **Dus: wie o wie komt er gezellig bij?**

GEVRAAGD: iets om op te zitten

Zitbankje, lounge-/matraskussen, zitzak, of iets anders waar we lekker op kunnen chillen in het Zendingslokaal. We vinden het daar een beetje saai en willen graag een hoekje voor onszelf creëren. Van de kerkenraad mag het, als het makkelijk te verplaatsen is. Het mag bij elkaar max. 75 euro kosten.

Groeten van de tieners Rock Solid catechese.

CATECHESE AVOND VOOR VOLWASSENEN

Er zal een catechese avond georganiseerd worden voor volwassenen. Het gaat om een eenmalige bijeenkomst dus geen nieuwe gespreksgroep. Voor ouders van catechisanten is het leuk om zo eens te ervaren hoe zo'n avond eruit ziet, maar ook als je geen kinderen (meer) hebt in die leeftijd ben je van harte welkom! Het zal zijn in het Zendingslokaal en wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke catechese met De Rank. De datum is nog niet bekend

als deze Kerkinformatie in de maak is en zal later (via andere kanalen) bekend gemaakt worden. Wil je meer weten of je vast aanmelden (niet persé nodig), stuur dan een e-mail naar cmbarten1@gmail.com. Dan houden we je op de hoogte!

ALGEMEEN NIEUWS

Concerten

In de zomerconcertserie 2019 van de Hervormde Kerk te Hemmen zullen dit jaar nog 2 concerten te beluisteren zijn.

Op zondag 16 juni zingt het Wagenings Kleinkoor o.l.v. Jan Maas meerstemmige klassieke muziek. De programmakeuze is thematisch en varieert van renaissance tot hedendaags.

De serie wordt op zondag 8 september afgesloten door het Nijmeegs Koper Consort o.l.v. Dick Bolt.

Alle concerten beginnen om 15.00 uur.

Kaarten € 10,- Kinderen tot 12 jaar en CJP houders € 5,-

U kunt voorafgaand aan de concerten kiezen voor een speciale concertlunch bij Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10 Hemmen. De kosten hiervoor zijn (exclusief kaartje) € 19.50

Hier kunt u ook kaarten reserveren. Tel: 0488-849172

Meer informatie over de concerten is te vinden op de websites:

cnmehemmen.nl, **heerlijkhemmen.nl** en

hervormdegemeentehemmen.nl pagina concerten

De concertcommissie

Stichting CNME Hemmen

Albert Dekker

Chris Raats

Dineke Hendricks



Herbergavond met Kees van Ekris

Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is

Over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie

Donderdagavond 23 mei 2019 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Veel gelovigen krijgen te maken met innerlijke secularisatie. In het pastoraat ontmoeten we regelmatig vermoeide zielen, mensen die overvallen worden door een vreemde murwheid en uitgeblustheid. Het geloof dreigt onder kerkgangers meer en meer te verkrumelen. Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris zal spreken over deze zorgelijke ontwikkeling die, nadat er over werd geschreven, veel herkenning oproep.

Ook zal hij met ons nadenken over wat het pastoraat hierin kan betekenen. Hoe komen we innerlijke secularisatie op het spoor en hoe kunnen we nabij zijn en mensen helpen het gevecht met deze verveling aan te gaan.

De avond begint om 19.00 uur wordt om 21.00 uur afgesloten. Vooraf is er vanaf 18.00 uur de mogelijkheid om een eenvoudige maaltijd te nuttigen. De kosten bedragen € 10,00 per persoon (inclusief maaltijd € 15,00). Inlichtingen en opgave bij voorkeur per e-mail info@pdcdeherberg.nl of per telefoon (026-3342225). Bankrekeningnummer: NL58 RABO 0302263330.

Sluitingsdatum vrijdag 17 mei.

Kerkdiensten Vluchtheuvelkerk te Zetten

Datum	Aanvang	Bijzonderheden	Voorganger
05-05	10.00	Meespeelviering	
12-05	10.00		Ds. J.H. Diepersloot
19-05	10.00		Ds. Mw. N. Da Costa
26-05	10.00	Heilig Avondmaal	Ds. Mw. M. De Klerck-Bets
02-06	10.00	Meespeelviering	

Rank te Zetten

Datum	Aanvang	Bijzonderheden	Voorganger
05-05	10.00		Ds. T. Doornebal
12-05	10.00	Heilig Avondmaal	Ds. H van Essen
19-05	10.00		Ds. Mw. Soethout-Ullers
26-05	10.00		Ds. Mw. M. van Beusichem
02-06	10.00		Ds. J. Blok

Taxidienst

Voor degene die de kerkdiensten niet zelfstandig kan bezoeken, is het mogelijk om gebruik te maken van de kerktaxi.

U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Gussekloo (tel.nr: 0488-453372).

AGENDA

- 7 mei 20.00 uur: gesprekskring bij Ali Veneklaas
- 15 mei: Kerkenspeurtocht
- 15 mei 20.00 uur: bijeenkomst pastorale bezoekgroep
- 20 mei 20.00 uur: kerkenraad Zendinglokaal
- 27 mei 19.30 uur: gezamenlijke moderaminavergadering, Zendinglokaal

LEESROOSTER

1 mei	Psalm 144	Geluk voor het volk
2 mei	Hooglied 1:1-7	Verlangen
3 mei	Hooglied 1:8-17	Zoete woorden
4 mei	Hooglied 2:1-7	Voor mij is er maar één
5 mei	Hooglied 2:8-15	Samenkomst
6 mei	Hooglied 2:16-3:5	Zoeken
7 mei	Hooglied 3:6-11	Bewondering
8 mei	Hooglied 4:1-11	Lichaamstaal
9 mei	Hooglied 4:12-5:1	Paradijs ...
10 mei	Hooglied 5:2-8	Aangeraakt
11 mei	Hooglied 5:9-6:3	De ware
12 mei	Psalm 148	Collectieve lof
13 mei	Hooglied 6:4-12	Stralen
14 mei	Hooglied 7:1-6	Knap
15 mei	Hooglied 7:7-8:4	Genieten van elkaar
16 mei	Hooglied 8:5-14	De kracht van liefde
17 mei	Psalm 64	Verbaal geweld
18 mei	Jakobus 1:1-18	Verankerd geloof
19 mei	Jakobus 1:19-27	Woorden en daden
20 mei	Jakobus 2:1-13	Wet op gelijke behandeling
21 mei	Jakobus 2:14-26	Daadwerkelijk geloof
22 mei	Jakobus 3:1-12	Houd je tong in toom
23 mei	Jakobus 3:13-18	Wijsheid
24 mei	Jakobus 4:1-10	Wie is jouw vriend?
25 mei	Jakobus 4:11-17	Let op je woorden
26 mei	Jakobus 5:1-6	Rijk-dom
27 mei	Jakobus 5:7-12	Geduld
28 mei	Jakobus 5:13-20	Help bidden, want bidden helpt
29 mei	Handelingen 1:1-8	Verbondenheid
30 mei	Handelingen 1:9-14	Hemelvaart Vurig en eensgezind
31 mei	Handelingen 1:15-26	Lotgeval

KERKDIENTEN

De diensten beginnen op zondagmorgen om 10 uur.

Kinderoppas in het Zendinglokaal.

Kindernevendienst + Basiscatechese in dorps huis “de Oude School”.

Zondag 5 mei, koffiedrinken		Zondag 12 mei	
Th. De Zwart, Arnhem		Ds. H.B. Graafland, Veenendaal	
Organist:	Henk Thijsen	Organist:	Gerrit Willighagen
Koster:	Henk Mathijssen	Koster:	Jan Hendriks
Ambtsdrager:	Margo Dekker	Ambtsdrager:	Marieke Vink
Coll. Diaconie:	Kerk in oorlogstijd, Syrië	Coll. Diaconie:	Moeders in gevangenschap
Col. Kerkrentm.	Instandh. Eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. Eredienst
Uitgangscollecte	Onderhoud orgel	Collectant	
Collectant	Britt	Bloemen:	Mw. Hallers
Bloemen	Mw. Van Eck	Kindern. Dienst:	Clara Stoker
Kindern. Dienst	Linda Veenbrink	Basiscatechese:	
Basiscatechese:			Oppasdienst:
Oppasdienst:	Gery Roelofs		
Koffiedienst:			
Zondag 19 mei		Zondag 26 mei	
Ds. Mw. A.E.I. Zaal, Beuningen		Ds. Mw. A.E.I. Zaal, Beuningen	
Organist:	Gerrit Willighagen	Organist:	Henk Thijsen
Koster:	Krijn van Dijk	Koster:	Jan van Rinsum
Ambtsdrager:	Anneke Arends	Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis
Coll. Diaconie:	Eetproject De Herberg	Coll. Diaconie:	Wycliffe bijbelvertalers
Coll. Kerkrentm.	Instandh. Eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst
Collectant		Collectant	
Bloemen:	Mw. Verwoert	Bloemen:	Mw. Van Luunen
Kindern. Dienst:	Evelien Breunisse	Kindern. Dienst:	Miranda Gerritsen
Basiscatechese:		Basiscatechese:	
Oppasdienst:		Oppasdienst:	
Zondag 2 juni			
Ds. A.L. Rijken, Veenendaal			
Organist:	Henk Thijssen		
Koster:	Jan Hendriks		
Ambtsdrager:	Margo Dekker		
Coll. Diaconie:	Haiti		
Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst		
Uitgangscollecte	Energiekosten		
Bloemen:	Mw. Van Dijk		
Kindern. Dienst:	Senne v.d. Voort		
Basiscatechese:		Basiscatechese:	
Oppasdienst:	Myrthe Nijenhuis		
Koffiedienst:			