

KERKINFORMATIE

Hervormde Gemeente HEMMEN, maart 2020, jaargang 59, nr.2



Kerkinformatie is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Hemmen.

Versijning: 8 -10 keer per jaar
 Abonnementsprijs: € 12,99 per jaar
 Inlevering kopij: **uiterlijk 22 maart** bij het redactie-adres.

Het volgende nummer verschijnt rond
 1 april 2020.

Coördinatie bezorging: N. Hallers
 Hammerskjöldpark 11, 6671 BN Zetten
 Tel.:0488-454254

email:nicotonnyhallery@gmail.com

Redactieadres: Hammarskjöldpark 22,
 6671 BN Zetten, tel:0488-452820

e-mail: **kerkbladhemmen@hotmail.nl**

Predikant: Ds. A.E.I. Zaal
 Kapershof 2, 6641JS Beuningen
 tel. 0488-795043 / e-mail: aafkezaal@gmail.com
 werkdagen: dinsdagmiddag, woensdag
 en donderdag

Kerkenraad: Voorzitter: Vacant
 Scriba: Mw. P.W. Nijenhuis-de Waal
 p/a Kerkplein 3, 6672LB Hemmen
 e-mail: scriba-hemmen@live.nl
 Tel.: 06-22667850

Website: www.hervormdegemeentehemmen.nl

Kerktelefoon via internet

Iedereen kan via internet de kerkdiensten, vespers, rouw- en trouwdiensten (als de betrokkenen ermee akkoord gaan) in onze gemeente beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl > in de balk "Hemmen" typen", zoek aanklikken daarna rechtstreekse uitzending of opname van diensten die al gehouden zijn en nog steeds beluisterd kunnen worden aanklikken.

UIT DE PASTORIE

Uit de pastorie dit keer een stuk van Inge Landman (projectmedewerker bij het LDC):

Het thema voor de 40-dagentijd 2020 is 'Sta op!' Het is een aansporing, een oproep die we ook veelvuldig in de bijbel tegenkomen. Soms als een aansporing van God naar mensen, op andere plekken als een roep van mensen onder elkaar en soms zelfs van mensen naar God. Zo roept David in Psalm 44 naar God uit: 'Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van uw trouw.'

In het oude testament is de hebreeuwse stam voor het woord opstaan: 'kam'. Misschien kent u dit woord uit het verhaal in Lucas 8 waar Jezus zegt: 'Talita koem' (dat betekent: meisje, sta op!). Die woordstam betekent meer dan alleen de letterlijke beweging van het opstaan. Dat zien we terug als we naar verschillende bijbelteksten kijken. Zo zijn sommige teksten een aansporing voor iemand die de hoop verloren heeft en niet meer weet hoe hij of zij verder kan. Denk aan Jozua na zijn nederlaag (Jozua 7:10) of aan Elia die onder een struik gaat liggen wanneer hij als enige profeet over is gebleven (I Kon 19:7). 'Sta op, eet wat'. Kom op, geef niet op. 'Je ziet nu misschien geen toekomst, maar die is er wel', lijkt de boodschap te zijn van de engel van de Heer. 'Sta op', klinkt als een gereed maken: er staat iets te gebeuren. Sta op, zorg dat je voorbereid bent op wat er komen gaat. Het is de oproep om verantwoordelijkheid te nemen in bepaalde situaties. Ergens voor staan (of tégen opstaan), je stem laten klinken. Als een profeet. 'Sta op' heeft in de bijbel ook te maken met genezing en leven en een nieuw begin dat bij God mogelijk is.

In al de facetten van het opstaan lijkt nog iets anders mee te klinken. Het is soms een beweging die ingaat tegen wat je menselijkerwijs zou verwachten. Bij tegenslag is het makkelijker om bij de pakken neer te zitten. Bij situaties van onrecht en verdrukking is het eenvoudiger om je mond te houden en mee te gaan met de massa. Bij ziekte en dreigende dood zou je verwachten dat dood het einde is. Maar bij God gaat het anders. Ook in de bijbelverhalen die in deze 40dagentijd centraal staan, zien we die beweging. Waar Gods werkelijkheid doorbreekt in de ontmoeting tussen mensen,

ontstaat een nieuwe begin en worden mensen aangespoord om op te staan. 'Sta op' want het kan anders!

De projecten waar we in de 40-dagentijd voor collecteren leven ook vanuit de verschillende elementen van het woord 'opstaan'. Ze staan in de meest schrijnende situaties op, tégen onrecht, vóór medemensen in nood. Ze sporen hen aan om op allerlei manieren samen te bouwen aan een betere toekomst. Zo ontstaat er een nieuw begin van leven vanuit geloof, hoop en liefde.

Maar de 40-dagentijd is ook een periode om stil te staan. En dat is niet: bij de pakken neerzitten of onder een struik gaan liggen, omdat we denken dat het allemaal toch geen zin heeft. Maar wel: stil staan als een pas op de plaats om te bezinnen op ons leven, op onze relatie met God en op onze roeping in de wereld. Wat gebeurt er in de samenleving? Waar zien we onrecht en verdrukking? Waar vallen mensen buiten de boot? Hoe kunnen we een bondgenoot zijn voor elkaar, dichtbij en ver weg? Neem de tijd om stil te staan bij het lijden en de gebrokenheid in de wereld. Zoek niet direct naar een oplossing, maar neem de tijd om tot je door te laten dringen wat die gebrokenheid betekent voor jouw leven, jouw geloof en de manier waarop je kerk wilt zijn. Want zonder die bezinning en kritische blik op onze werkelijkheid verliezen we focus en verliest ons werk relevantie.

Bij deze bezinning mogen we ons steeds weer laten bevragen en inspireren door anderen. Door elkaar, maar ook door broeders en zusters vanuit kerken en partnerorganisaties over de hele wereld met wie we ons dankzij het werk van de projecten uit de 40dagentijd verbonden weten. We zetten immers samen stappen op de weg van recht en vrede. Alleen samen komen we verder en kunnen we elkaar steeds opnieuw aansporen om op te staan en te gaan in het spoor van Jezus. Hij die ons bij uitstek voorleefde wat opstaan betekent.

Een goede veertigdagentijd gewenst!

Met een hartelijke groet,
Ds. A.E.I. Zaal

GEMEENTENIEUWS

Seniorenochtend

Op 1 april as is er weer een seniorenochtend. Het thema van deze ochtend is: 'Bevrijding'. Een thema dat dit jaar vaker klinkt nu we vieren dat het 75 jaar geleden is dat we zijn bevrijd van de knellende banden van de Tweede Wereldoorlog en sindsdien in vrijheid mogen leven. In de aanloop naar de bevrijdingsbijeenkoms/vesper (we zoeken nog naar een goede term) op 5 mei die we in Hemmen graag willen houden, zouden we het mooi vinden om op de seniorenochtend van 1 april de persoonlijke herinneringen van de aanwezigen tot klinken te laten brengen: wie herinnert zich nog waar die was toen de bevrijding aanbrak? Hoe was dat op die dag? Was het mooi weer? Wat ging je doen? Wat werd er gegeten, gedronken? Werde er meteen feest gevierd en zo ja: hoe? Of ging het langs je heen, merkte je er niks van als kind? En hoe ging het er in de kerk aan toe? Was er op zondag dienst? Of kwam er je ergens anders samen? Was er contact met de gemeenteleden die (nog) geëvacueerd zaten? Of woonde je toen in een deel van het land waar geen sprake was van evacuatie? Wat werd er gezongen, gelezen, wie was de dominee? Nou, u ziet wel: vragen genoeg om er een boeiende morgen met elkaar van te maken! We beginnen weer om 9.30 uur met een inloop met koffie en iets lekkers en besluiten om 11.30 uur met een gebedsmoment in de kerk. Allen hartelijk uitgenodigd en hartelijk welkom!

BIJ DE DIENSTEN

De eerste zondag van maart is meteen de eerste zondag van de Veertigdagentijd. We volgen aan de hand van het project van de kindernevendienst stap voor stap het pad op weg naar Pasen. Het thema van de Veertigdagentijd is dit jaar: 'Sta op!' In het veertigdagentijd magazine van de PKN is het als volgt omschreven: *Leef vanuit geloof, hoop en liefde. In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood. Jezus riep: "Sta op!" tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en kiezen voor de gemakkelijkste weg. Sta op! Daarom komen we samen in actie, bieden we hoop en doen we recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.*

Stap voor stap dus op weg naar Pasen.

En bij iedere stap een mogelijkheid om op te staan!

DIACONIE

Rekening diaconie: NL47 RABO 013 398 66 67

Opbrengsten collectes:

Datum	Collectedoel	Opbrengst
02-02-2020	Werelddiaconaat	€ 46,25
09-02-2020	Rudolph Stichting	€ 31,95
16-02-2020	Stichting mensenkinderen Moldavië	€ 33,15

Bestemming collectes maart 2020:

Datum	Doel	Rekeningnummer
01-03-2020	Voorjaarszending Kerk in actie	NL89 ABNA 0457 457 457
08-03-2020	Nederland Als kerk naar de mensen toe	NL89 ABNA 0457 457 457
11-03-2020	Kinderen van de voedselbank	NL17 RBRB 0845 2512 28
15-03-2020	Zuid-Soedan Overleven in burgeroorlog	NL89 ABNA 0457 457 457
22-03-2020	Roosevelthuis	NL54 ABNA 040 00000 40
29-03-2020	Ghana nieuwe kans voor straatmeisjes	NL89 ABNA 0457 457 457

01-03-2020: De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden,

putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.

08-03-2020 Kerken zetten een stap naar buiten

Hoe kunnen we het Evangelie delen met mensen die niet meer in de kerk komen?

Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe met nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving.

In een café bijbelverhalen bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren...het kan allemaal. Een pioniersplek kan van start gaan in een nieuwbouwwijk en ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waar de boodschap van het Evangelie op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland ontstaan.

Meer informatie op: www.protestantsekerk.nl/pionieren

29-03-2020 Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana

Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken. Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk.

Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat vies tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar

ze nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.

Ik wil u vandaag vragen ook op te staan en in beweging te komen en via de collecte meer meisjes zoals Joyce de kans te geven om een vak te leren: sieraden maken, naaien, of het kappersvak. Namens meisjes zoals Joyce: dank u wel!

Beseffen en aanvaarden

We beseffen en aanvaarden
dat we onze rust niet vinden
in de zekerheid van wat wij belijden,
maar in verwondering
over wat ons toevalt en geschonken wordt.
We beseffen en aanvaarden
dat wij onze bestemming niet vinden
in onverschilligheid en hebzucht,
maar in wakkerheid en verbondenheid
met al wat leeft;
dat ons bestaan niet voltooid wordt
door wie we zijn en wat we hebben,
maar door wat oneindig groter is
dan wij kunnen bevatten.

Bron gedicht: OndersteBoven I - '13

Een hartelijke groet vanuit de diaconie,
Jacqueline Tap en Marieke Vink

GEDICHT

Voor onze Hemmense organisten.

Een choraal.

Volgens zijn tijdgenoten was Johann Sebastiaan Bach
Een virtuoos organist - hij speelde met
een onnavolgbare Leichtigheit.

Lichthandigheid zou je het kunnen noemen, maar dan zo
licht dat het was alsof het geen handen waren
die speelden.

Ik vermoed dat ik wel weet hoe het klonk
alsof ik hoor hoe hij het zelf is die daar boven
In deze kerk in die kleine machinekamer
muziek zit te maken.

Je hoort het mechaniek, het gekreun
van scharnieren, het geklepper van toetsen
het gekraak van de vloer, het zuchten van wind
hoe er van lucht muziek wordt gemaakt

en er een choraal langzaam door de ruimte zweeft
als een onzichtbare gewichtloze vogel
lechtig, lechtig.

Rutger Kopland. (Pseudoniem voor v.d. Hoofdakker.)

KINDERNEVENDIENST

Zondag 1 Maart is het begin van de veertigdagentijd.

Het thema is “Een teken van leven”.

We beginnen deze periode met het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik. Daar geeft God een teken van leven aan Mozes en zijn volk. Hij heeft hun hulpgeroep gehoord en zal hen bevrijden. Door de verhalen heen zal God steeds opnieuw tekens van leven aan mensen geven. Op weg naar Pasen mogen wij ook vragen om teken van leven; zowel van God als van mensen om ons heen.

De projectverbeelding bestaat uit een groot projectboek dat iedere zondag voor in de kerk zal staan op een lessenaar.

Elke week staat in het boek een grote illustratie bij het verhaal van die week. De kinderen laten in het boek ook elke week een teken van leven zien; iets dat ze hebben gehoord of meegemaakt wat mensen hoop en nieuwe moed kan geven. Tevens biedt het boek opdrachten en werkvormen waar de kinderen in onze eigen ruimte mee aan de slag gaan.

Voor thuis is er voor alle kinderen een gezinsboekje om samen op weg te gaan naar Pasen.

We gaan op weg naar Pasen met de verhalen uit het boek Exodus. De verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht.

We hopen dat dit project aanleiding is om elkaar als gemeenteleden een teken van leven te geven.

Zondag 5 april is het palmzondag we zullen dan weer paasstokken gaan versieren. Wilt u er zelf voor zorgen dat de kinderen een stok meenemen.

Zondag 12 april: Gezamenlijk paasontbijt!

Net als vorig jaar willen we voor de kerkdienst weer samen ontbijten met de kinderen en gemeenteleden. Tijd van aanvang volgt nog in het volgende kerkblad. Tijdens de veertigdagentijd zal er een intekenlijst achter in de kerk liggen waarop u naam en aantal personen kunt invullen.

Hartelijke groeten namens de leiding van de kindernevendienst
Hemmen

Een teken van leven

tekst: Erik Idema
melodie: Liedboek 637
piano/orgelzetting:
Gerard van Amstel

De paas - kaars brandt, zo we - ten wij: God maakt het licht voor een
Dit is het woord dat Hij ons geeft: Ik ben de Heer, een

jou en mij. Hij maakt een eind aan
God die leeft. En waar je gaat ben

je ver - driet, want Hij ver - geet de men - sen niet.
ik er bij, voor al - tijd ga ik aan je zij.

CATECHESE

Muziek

Op de zondag dat we in de kerk een gospelkoor hadden en een tieners de muziek in die kerkdienst wél leuk vond, hadden we het bij de catechese over muziek. Dit programma hebben we 2 jaar geleden ook gedaan en over muziek is altijd veel te zeggen. Ook dit keer begonnen we creatief: spel Waterjacob. Zeven lege bierflesjes vullen met nét zoveel water als nodig is. Tegen het flesje tikken om de juiste klank te krijgen van het lied 'Vader Jacob'.

David heeft veel liederen gemaakt waarvan de teksten nu nog bestaan in de Bijbel, de Psalmen. Uit de Straatbijbel lazen we Psalm 23. Dat is eens wat anders dan de Bijbel in Gewone Taal. Ook luisterden we naar een Psalm in straattaal, van de Torrie van Mattie. Hoe zou het zijn als we dat een keer in de kerk konden horen i.p.v. alleen het orgel?

Er zijn liederen die in het Engels beter klinken dan in het Nederlands. Zo keken we naar 'Gloria neemt het letterlijk' en haar lied Hallo van Adele, maar dan letterlijk vertaald naar het Nederlands. Dat klinkt zó anders. We sloten af met het filmpje

waarmee de tieners uitgenodigd waren: Smoorverliefd van Snelle, de nr. 1 uit de Top40 van dit moment. Wat een duidelijke boodschap zit daarin.

Carnaval

Voor het begin van de 40-dagentijd hebben de tieners van de catechesegroepen Rock Solid en Solid Friends ontdekt waar carnaval vandaan komt. We traptten het thema gezamenlijk en feestelijk af, met polonaise en bij elkaar scharrelen van verkleedkleding. Het gaat eigenlijk helemaal niet om het feest op zich, maar om de voorbereiding van Pasen. We hebben het over de vastentijd gehad en op welke manieren gevast kan worden, door minder tijd te besteden aan ...?... en meer tijd door te brengen met God, door bijv. te bidden, uit de Bijbel te lezen of naar de kerk te gaan. Vasten betekent je focussen op God. Bij Rock Solid las Jara voor uit Lucas 4, dat gaat over de vastentijd van Jezus zelf. Joël las Joël 😊 2:12-13.

De Solid Friends groep deed een proefje met zoet, zuur, zout en telkens opgevolgd door honing. De combi zout-honing is het meest tegenstrijdig en zorgt ervoor dat de zoete honing het beste geproefd kan worden. De jongens gaan in de vastentijd een uitdaging aan: geen frisdrank, energiedrink en vroeger naar bed. Carolien gaat meedoen.



Op 1 maart gaan we met alle groepen een film kijken en samen eten. Het begint om 16:45 uur in De Rank en rond 19:30 uur is het afgelopen.

Agenda:

- Rock Solid: 1, 15 en 29 maart
- Solid Friends: idem
- De 16+ groep komt op dinsdagavond bij elkaar, maar i.p.v. 25 februari is het 1 maart i.v.m. Film & Friet avond.

ALGEMEEN NIEUWS

Concert

Het eerste concert van dit seizoen in de Ned. Herv. Kerk van Hemmen zal plaatsvinden op zondag 29 maart a.s. om 15.00 uur. Het wordt verzorgd door het Ensemble Romancero bestaande uit Mirjam Wesselink de Barrientos sopraan, Michael Benedik gitaar en Rodrigo Barrientos percussie en voordracht.

Programma:

Floris ende Blancefloer.

Een liefdesroman met Oosterse pracht & het Tapijt van Assenede. Muzikale vertelling van dit eeuwenoude en wijd verspreide liefdesverhaal dat lange tijd Europa en omstreken in zijn greep hield. Het vertelt over een verboden liefde die toch mogelijk werd, gedreven door volharding, pijn en smart maar boven alles door elkaars liefde en hartstocht.

Het wordt gezongen en voorgedragen maar ook getoond met de projectie van het adembenemende Tapijt van Assenede, gemaakt door een groep gepassioneerde borduursters uit een klein dorpje in België.

Zij hebben ter ere van hun dorpsgenoot en de schrijver van dit verhaal, Diederic van Assenede, 90 panelen geborduurd die het verhaal verbeelden en stapsgewijs tonen in de traditie van de middeleeuwse tapijten. Diederic van Assenede vertaalde deze romance zo'n 750 jaar geleden uit het Frans, en was daarmee de eerste die dat deed in de Nederlandse taal. De borduursters uit Assenede zijn vijf jaar geleden begonnen en hopen komend jaar klaar te zijn.

Een aantal van de taferelen zullen deze middag daadwerkelijk te bewonderen zijn. Samen met de muziek van het ensemble Romancero zal deze een ervaring zijn die je niet mag missen.

Toegang € 10,00; Kinderen tot 12 jaar en CJP-houders € 5,00

U kunt voorafgaand aan het concert kiezen voor een speciale concertlunch bij Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10 Hemmen. De kosten hiervoor zijn (exclusief kaartje) € 19.50. Voor het reserveren van de kaartjes of de concertlunch, kunt u mailen naar

info@brasserieheerlijkheid.nl of bellen naar 0488 84 91 72.

Meer informatie over de concerten is te vinden op de websites: cnmehemmen.nl, heerlijkhemmen.nl en hervormdegemeentehemmen.nl pagina concerten.

Concertcommissie
Stichting CNME Hemmen

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



Voorjaarsconcertarrangement 14 maart 2020

Wodanseiken en prachtige muziek

Op zaterdag 14 maart a.s. is er weer het voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

We wandelen een historische route bij Wolfheze van ongeveer 5 km. Tijdens de wandeling kun je ontdekken dat het een gevarieerd landschap is met heide, loofbos, beekjes en oude graslanden. We wandelen o.a. langs grafheuvels en de bekende Wodanseiken.

Ontvangst met koffie/thee om 11.00 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.

In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.

Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.

De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Aanmelding: bij voorkeur via e-mail:

concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

RONDOM HET GELE BOEKJE

De werkgroep VIS heeft voor u in maart veel in petto:

Museum Catharijne Convent Utrecht, 6 maart 2020, overdag (excursie).

Daar is de tijdelijke tentoonstelling 'Allemaal wonderen' te bezoeken. 's Middags is er een lezing over deze tentoonstelling. Wie zich voor deze excursie hebben opgegeven, ontvangen vooraf het reisplan.

Kloosterweekend, 13 t/m 15 maart, Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout.

In dit weekend maken we kennis met de benedictijnse spiritualiteit en volgen we het dagritme van de zusters in de vieringen. Begeleiding door Hanja van Essen en Ella Kamper. Kosten bedragen € 75,--. Er waren eind februari nog 2 plekken vrij. Wilt u mee, informeer dan of dit nog mogelijk is (aanmeldengeleboekje@gmail.com).

Tien Bijbelse vrouwen, 19 maart, Zendingslokaal Hemmen.

Magda van der Ende ging op zoek naar de betekenis van een tiental Bijbelse vrouwen. Verhalen over deze vrouwen worden in haar boek 'Zeg me, wie ben je' beschreven en geduid als archetypen van de psyche. Ze gaat kort in op de essentie van verschillende vrouwen en vertelt een enkel verhaal. Wie weet wordt de Esther, Sarah of Rebekka in u aangeraakt.... Aanvang: 20.00 uur.



Predikantenforum, 26 maart, Vluchtheuvelkerk Zetten.

Voor deze activiteit zijn helaas nog weinig aanmeldingen. Gezien de tijdsinvestering (vier predikanten een hele avond) kan deze avond niet doorgaan bij zo'n beperkte belangstelling. **U kunt zich nog opgeven.** Bij voldoende nagekomen aanmeldingen zal dit inspirerende forum, waarvoor u ook uw vragen kunt indienen, wel plaatsvinden. Aanvang 20.00 uur.

Mediteren en schilderen, 28 maart, Ons Gebouw Driel.

De 40-dagentijd is een tijd van bezinning en toeleven naar de opstanding. Met Kees Roeleveld en Ella Kamper gaat u mediterend schilderend deze tijd door. Geen schilderervaring nodig. Materiaalkosten € 5,--. Aanvang 10.00 uur (einde 17.00 uur).

Pionieren in de PKN, De Rank Zetten.

In navolging op de avond vorig seizoen waarin Ds Wilma Hartogsveld ons vertelde over pionieren in de Vierplek, neemt Christiaan Cevaal ons deze avond verder mee op pioniersreis. Bij het pioniersproces gaat het om het zoeken (en vinden) van een nieuwe vorm van kerk zijn. Bent u ook benieuwd hoe dit eruit kan zien? Aanvang 20.00 uur.

Meer informatie over deze activiteiten kunt u vinden op www.geleboekje.nl. Wij hopen u te ontmoeten.

Namens de Regionale werkgroep VIS,

Trudy Bennis – de Jager, trudybennisdejager@gmail.com, 06 – 14 53 92 50

Kerkdiensten Vluchtheuvelkerk te Zetten

Datum	Aanvang	Bijzonderheden	Voorganger
1 maart	10.00	Meespeelviering	
8 maart	10.00		Ds. H. van Essen
15 maart	10.00		Ds. De Klerck-Bets
22 maart	10.00		Ds. I. Lodewijk
29 maart	10.00	H. avondmaal	Ds. B. de Beaufort

Rank te Zetten

Datum	Aanvang	Bijzonderheden	Voorganger
1 maart	10.00	H. avondmaal	Ds. D. Kruyt
8 maart	10.00	Gez. dienst in de Vluchtheuvel	
15 maart	10.00		Ds. M. Soethout-Ullers
22 maart	10.00		Ds. P. Doorn
29 maart	10.00		Ds. W. de Kam-Diepeveen

Kerktaxi

Voor degene die de kerkdiensten niet zelfstandig kan bezoeken, is het mogelijk om gebruik te maken van de kerktaxi.

U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Gussekloo (tel.nr: 0488-453372).

AGENDA

- 1 maart 16.45 uur: Rock Solid filmavond
- 3 maart: gesprekskring bij familie Doornhein
- 15 maart: 15.30 uur: Rock Solid
- 18 maart: 9.30 uur: ouderlingenoverleg bij Margot Dekker
- 23 maart: 19.30 uur: Kerkenraadsvergadering bij Margot Dekker
- 26 maart: Predikantenforum Vluchtheuvelkerk
- 29 maart: 15.00 Concert Herv. Kerk Hemmen
- 29 maart: 15.30 uur: Rock Solid
- 1 april: 9.30 uur seniorenochtend

LEESROOSTER

1 maart	Exodus 2:23-3:10	Klagen helpt
2 maart	Exodus 3:11-22	Ja, maar ...
3 maart	Exodus 4:1-17	En als ... Ga!
4 maart	Exodus 4:18-31	Net op tijd
5 maart	Exodus 5:1-18	Werkoverleg mislukt
6 maart	Exodus 5:19-6:13(-25)	Verzwarend
7 maart	Mattheüs 7:13-23	Kennen en herkennen
8 maart	Mattheüs 7:24-8:1	Hogere bouwkunde
9 maart	Prediker 1:1-11	Kringloop
10 maart	Prediker 1:12-2:11	Onderzoeksmethode
11 maart	<i>Biddag</i> Prediker 2:12-26	Wat maakt het verschil?
12 maart	Prediker 3:1-15	Tijdsbeeld
13 maart	Prediker 3:16-4:3	Wat is de zin van het bestaan?
14 maart	Prediker 4:4-16	Niet alleen
15 maart	Prediker 4:17-5:8	Belofte maakt schuld
16 maart	Prediker 5:9-19	Geniet van wat je hebt ...
17 maart	Prediker 6:1-12	... wat heb je er anders aan?
18 maart	Prediker 7:1-14	Realistisch denken
19 maart	Prediker 7:15-29	Wees geen perfectionist
20 maart	Prediker 8:1-9	Het leven is eindig
21 maart	Prediker 8:10-17	Levensgenieters
22 maart	Exodus 6:26-7:13	Wie spreekt er eigenlijk?
23 maart	Exodus 7:14-25	Verzet is bloedlink
24 maart	Exodus 7:26-8:11	Overal kikkers
25 maart	Exodus 8:12-28	Apart
26 maart	Exodus 9:1-12	Geruimd
27 maart	Exodus 9:13-35	Na hagel komt ... nog steeds verzet
28 maart	Exodus 10:1-20	Kaalslag
29 maart	Exodus 10:21-11:10	De laatste slag
30 maart	Psalm 130	Door een diep dal
31 maart	Exodus 12:1-13	Nieuwjaar

KERKDIENTEN

De diensten beginnen op zondagmorgen om 10 uur.

Kinderoppas in het Zendingslokaal.

Kindernevendienst + Basiscatechese in dorps huis "de Oude School".

Zondag 1 maart, koffie drinken		Zondag 8 maart	
Ds.H.J. Oortgiesen, Ede		Ds. A.E.I. Zaal, Beuningen	
Organist:	Henk Heins	Organist:	Gerrit Willighagen
Koster:	Henk Mathijssen	Koster:	Jan Hendriks
Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis	Ambtsdrager:	Margo Dekker
Coll. Diaconie:	Voorjaarszending	Coll. Diaconie:	Ned. Als Kerk naar de mensen toe
Col. Kerkrentm.	Instandh. eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst
Uitgangscollecte	Kindernevendienst	Bloemen:	Mw. Pauw
Bloemen	Mw. Weseman	Kindern. Dienst:	Thomas v.d. Voort
Kindern. Dienst	Linda Veenbrink	Basiscatechese:	
Basiscatechese:			
Oppasdienst:	Ellen + Kim van Rinsum		
Woensdag 11 maart, Biddag		Zondag 15 maart,	
Ds. Schouten, Echteld		Ds. A.L. Rijken, Veenendaal	
Organist:	Henk Thijsen	Organist:	Henk Thijsen
Koster:	Jan v.d. Brandhof	Koster:	Jan van Rinsum
Ambtsdrager:	Margo Dekker	Ambtsdrager:	Marieke Vink
Coll. Diaconie:	Voedselbank	Coll. Diaconie:	Zuid-Soedan
Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst
Bloemen:	Mw. Jac. Tap	Bloemen:	Mw. & dhr. Beckker
		Kindern. Dienst:	Jolanda Polman
		Basiscatechese:	
Zondag 22 maart		Zondag 29 maart	
B. Elenbaas, Oosterbeek		Ds. C. Flobbe, Naarden	
Organist:	Henk Thijsen	Organist:	Henk Heins
Koster:	Arie Hoogerbrugge	Koster:	Krijn van Dijk
Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis	Ambtsdrager:	Margo Dekker
Coll. Diaconie:	Roosevelthuis	Coll. Diaconie:	Ghana
Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst	Coll. Kerkrentm.:	Instandh. eredienst
Bloemen:	Mw. Van Kampen	Bloemen:	Mw. Jansen
Kindern. Dienst:	Clara Stoker	Basiscatechese:	Jessica Mathijssen
Basiscatechese:		Kindern. Dienst	