

# KERKINFORMATIE

Hervormde Gemeente HEMMEN, juni 2019, jaargang 58, nr.6



**Kerkinformatie is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Hemmen.**

Versijning: 8 -10 keer per jaar  
 Abonnementsprijs: € 12,99 per jaar  
 Inlevering kopij: **uiterlijk 22 juni** bij het redactie-adres.  
 Het volgende nummer verschijnt rond 1 juli 2019.  
**Coördinatie bezorging:** N. Hallers  
 Hammerskjöldpark 11, 6671 BN Zetten  
 Tel.:0488-454254  
 email:nicotonnyhaller@gmail.com  
**Redactieadres:** Hammarskjöldpark 22,  
 6671 BN Zetten, tel:0488-452820  
 e-mail: **kerkbladhemmen@hotmail.nl**

Predikant: Ds. A.E.I. Zaal  
 Kapershof 2, 6641JS Beuningen  
 tel. 0488-795043 / e-mail: aafkezaal@gmail.com  
 werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag  
 en vrijdagmorgen

Kerkenraad: Voorzitter: Vacant  
 Scriba: Mw. P.W. Nijenhuis-de Waal  
 p/a Kerkplein 3, 6672LB Hemmen  
 e-mail: scriba-hemmen@live.nl  
 Tel.: 06-22667850

Website: [www.hervormdegemeentehemmen.nl](http://www.hervormdegemeentehemmen.nl)

**Kerktelefoon via internet**

Iedereen kan via internet de kerkdiensten, vespers, rouw- en trouwdiensten (als de betrokkenen ermee akkoord gaan) in onze gemeente beluisteren: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) > in de balk "Hemmen" typen", zoek aanklikken daarna rechtstreekse uitzending of opname van diensten die al gehouden zijn en nog steeds beluisterd kunnen worden aanklikken.

## UIT DE PASTORIE

Van 19-23 juni bezoek ik, samen met een groep collega's uit den lande, de Kirchentag in Dortmund. Ik zie daar enorm naar uit en verheug me er zeer op om erheen te gaan.

De Kirchentag is een tweejaarlijks evenement in Duitsland en vindt steeds in een andere stad plaats. In 2017 was ik er voor het eerst bij, toen in Berlijn, en nu ga ik er dus voor de tweede keer heen.

Een evenement dat in 1949 is het voor het eerst werd opgezet als een plek waar gesprek en uitwisseling kon plaatsvinden over ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Om mensen samen te brengen, geloof te versterken, inspiratie te schenken, kerken te bemoedigen, een getuigenis af te leggen en de wereldwijde gemeenschap van christenen te versterken.

En daartoe wordt er om het jaar een stad in Duitsland vijf dagen lang in de ban gehouden: want ondertussen bezoeken meer dan 100.000 mensen de Kirchentag uit meer dan 80 verschillende landen en evenzoveel verschillende achtergronden om samen hun geloof te vieren en na te denken en te discussiëren over de vragen die deze tijd aan gelovigen stelt.

En daarbij is ontmoeting het hart van alles. Want van de ontmoeting en het gezamenlijk beleefde geloof gaat een ongekende kracht en bemoediging voor iedere gelovige op zich uit, zeker in een tijd dat het totaal niet vanzelfsprekend meer is om bij een kerk te horen of voor je christelijke geloof uit te komen. Extra bemoedigend is dat meer dan de helft van de deelnemers onder de dertig jaar is.

Kirchentag staat ook voor: een vol programma: meer dan 2500 programma-onderdelen zijn er te vinden tussen de openingskerkdienst en de afsluitende kerkdienst. En die programma-onderdelen lopen uiteen van workshops, via tentoonstellingen, tot aan concerten, kerkdiensten, bijbelkringen, lezingen, avondmaalsvieringen, forumdiscussies, boekenmarkten, koorrepetities en colleges. Alle vragen van deze tijd komen langs en vertegenwoordigers uit de politiek, de wetenschap, de media, het

kerkelijke en openbare leven komen aan het woord. Kunstenaars stellen hun werk ten toon en theatergezelschappen doen ook mee. Vanuit alle hoeken van het leven haken mensen aan en dat maakt het zo bijzonder!

Dit jaar is het thema: 'Was für ein Vertrauen' ('waarop berust toch dat vertrouwen van u?') uit II Koningen 18:19 en dat thema zal in alle toonaarden terugkomen, doorklinken en nagalmen. Ik verheug me er niet alleen op om er zelf heen te gaan en me onder te dompelen in dit festijn van bezieling en inspiratie, maar ik zie er ook enorm naar uit om u er verslag van te kunnen doen na afloop!

Met een hartelijke groet,  
Ds. A.E.I. Zaal

## GEMEENTENIEUWS

Heel wat jongeren hebben in de afgelopen weken, maanden, jaren zitten zwoegen op hun schoolwerk. In het bijzonder de jongeren die dit jaar eindexamen deden voor hun middelbare school. Ondertussen zijn de eindexamens achter de rug en is het wachten op de uitslag! Hopelijk wapperen aan de masten straks weer vele vlaggen met een tas eraan! Voor wie in spanning zit voor de uitslag: sterkte gewenst! Voor wie het verlossende bericht krijgt geslaagd te zijn: gefeliciteerd! Voor wie nog moet werken voor overgaan naar een volgende klas of een herexamen: sterkte met de laatste loodjes!

Tijmen en Wil Beekman beleven intensieve tijden. Tijmen is zeer ernstig ziek en merkt dat vooral aan het verval van zijn krachten en energie. Met de grote geestkracht die hun eigen is, proberen hij en Wil zich een weg te banen door deze fase in hun leven. Familie Beekman woont aan de Gandhistraat 35, 6671 BC in Zetten.

### **Gespreksgroep**

De gespreksgroep komt voor het laatst in dit seizoen bijeen op dinsdag 11 juni bij de familie Doornhein aan de Hoofdstraat 43 in Zetten.

### **Kerkenspeurtocht**

Ook dit jaar was het weer een groot succes: de kerkenspeurtocht die de kerken van Zetten en Hemmen (die bij de Protestantse Kerk in Nederland aangesloten zijn) organiseren voor de kinderen van de groepen 6 van de drie basisscholen in Zetten. Op de fiets kwamen ze in hordes aanzetten, verzamelden zich allemaal in de Dorpskerk in Zeten en verspreidden zich gedurende de rest van de ochtend over de verschillende kerken. In iedere kerk luisterden ze naar wat de dominee te vertellen had, mochten ze rondkijken, vragen stellen, even op de preekstoel staan, een toga passen, op het orgel klimmen, een paar regels uit Psalm 23 in een eeuwenoude statenbijbel voor lezen, het aantal predikanten op het predikantenbord tellen, onder de indruk raken van gebrandschilderd glas, iets horen over diaconie en de Heldringstichtingen, bloemen

brenghen bij wie het moeilijk heeft, zich verbazen over een hand in plaats van een haan boven op de kerk, met elkaar 'Dank u voor deze nieuwe morgen' zingen, iets te weten komen over doop en avondmaal, een bijbeltekst ontcijferen op een doopvont, zich afvragen of ze zelf gedoopt zijn en waarom wel of waarom niet, een potje bellenblaas met de afbeelding van de dominees ontvangen, speciaal voor hen de kerkklok horen luiden en... weer terug naar school fietsen. Zowel voor alle kinderen, leerkrachten, ouders, kosters, organisten en predikanten een inspirerende ochtend!



## UIT DE KERKENRAAD

Beste gemeenteleden,

Op maandagavond 1 april hebben we als kerkenraad een oriënterend gesprek gehad met een achttal gemeenteleden over het tekort aan kerkenraadsleden. Er is toen besproken welke vacatures openstaan en welke hulp we kunnen gebruiken. Na deze avond heeft een aantal gemeenteleden aangegeven de kerkenraad te willen komen versterken. Sommigen van hen haakten bij nader inzien ook weer af.

Op maandagavond 8 april hebben we vervolgens een gesprek gehad met de heer Bernhard Vosselman van Kerkvitaal en ds. Jaap van Beelen, onze Classispredikant, namens de Classis. Tijdens deze avond zijn we met hen in gesprek gegaan over de toekomst van onze gemeente en het tekort aan kerkenraadsleden.

Ds. Jaap van Beelen gaf aan dat het college van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen uit drie personen behoort te bestaan. Wanneer wij hier niet aan kunnen voldoen, dan zullen we versterking krijgen vanuit de Classis.

Na deze avond zijn we met een aantal gemeenteleden nogmaals in gesprek gegaan.

Wij zijn heel blij en dankbaar om u nu te kunnen meedelen dat de heer Matthijs Gussekloo en de heer Jan van den Brandhof de kerkenraad komen versterken als ouderling-kerkrentmeester. Daarnaast zal de heer Jan van Rinsum zitting nemen als kerkrentmeester in het college.

Kerkrentmeesters zijn wél lid van de kerkenraad maar zijn, in tegenstelling tot ouderling-kerkrentmeesters, incidenteel bij de kerkenraadsvergaderingen aanwezig.

Evelien Nijenhuis zal hen gaan ondersteunen met de financiële administratie.

De diaconie van onze gemeente bestaat uit onze diakenen Jacqueline Tap en Marieke Vink. Mevrouw Trudy Bennis- de Jager zal aansluiten in het college als penningmeester. Trudy Bennis- de Jager en haar echtgenoot Just Bennis zullen samen de administratie van de diaconie voor hun rekening nemen.

Mevrouw Evelien Breunisse komt de pastorale bezoekgroep versterken en heeft onlangs ook al kennisgemaakt met de bezoekgroep tijdens een pastoraalmedewerkers avond. Evelien zal na de zomervakantie als pastoraalbezoekster gaan starten.

Mevrouw Marry Pauw en Trudy Bennis hebben aangegeven om bereid te zijn mee te denken over het beleid van onze gemeente voor de toekomst waar nauwere samenwerking met buurgemeenten tot één van de mogelijkheden behoort. Dit traject, waar wellicht ook nog anderen bij aan willen haken, zal na de zomervakantie al van start gaan.

Op zondag 26 mei is er tijdens de dienst een officiële afkondiging geweest. Indien er geen bezwaren komen tegen de procedure dan hopen we op zondag 7 juli de nieuwe kerkenraadsleden te kunnen bevestigen. We zien hier als kerkenraad met veel blijdschap naar uit.

Vanaf deze plek wil ik persoonlijk graag mijn grote dank en waardering uitspreken naar André Veenbrink. André heeft ruim zes jaar de taak van ouderling-kerkrentmeester vervuld. De laatste jaren heeft hij dit alleen gedaan. We hebben het niet altijd gemakkelijk gehad, maar kunnen terugkijken op een fijne periode waarin we veel hebben kunnen betekenen voor de Hervormde Gemeente Hemmen. Ik hoop dat André nu tijd krijgt voor nieuwe initiatieven en plannen die op zijn pad komen. André, ga met God en Hij zal met je zijn!

Hartelijke groet,

Evelien Nijenhuis  
scriba-Hemmen



## BIJ DE DIENSTEN

Voor de komende weken staat er nog een heel aantal bijzondere diensten op stapel.

Om te beginnen op 8 juni, de dag waarop wij het Pinksterfeest vieren. De laatste jaren vieren we dit feest niet meer in gezamenlijkheid met andere kerken in de buitenlucht. Jammer, vinden velen. Daarom togen we vorig jaar aan het eind van de dienst voor het ontvangen van de zegen naar buiten. In een grote kring op het grasveld voor de kerk stonden we daar, bliezen bellenblaas de lucht in en konden toch even de ervaring krijgen die zo nauw met het Pinksterfeest verbonden is:

deuren en ramen openzetten, in beweging komen, naar buiten gaan, aangeblazen worden en de kracht van Gods Geest voelen waaien, net als de wind door je haren.

Ook dit jaar zullen we het laatste deel van de dienst in de buitenlucht laten plaatsvinden (bij goed weer), om zo een extra dimensie te geven aan dit feest van de Geest!

Op zondag 30 juni nemen Joël Buiskool en Femke van Hout afscheid van de kindernevendienst. Een hele overgang die gepaard gaat met de overgang naar de middelbare school die Joël en Femke na de vakantie zullen maken. In de dienst zullen ook de andere kinderen van de kindernevendienst aanwezig zijn, evenals alle leiding die in de afgelopen jaren met Joël en Femke opliepen. Uiteraard zijn alle 'grote' kinderen die al eerder van de kindernevendienst af zijn gegaan, maar ook met deze twee zijn opgetrokken, van harte uitgenodigd om de 30<sup>e</sup> aanwezig te zijn.

Op zondag 7 juli hopen we een aantal nieuwe ambtsdragers te bevestigen. Het zijn: Matthijs Gussekloo en Jan van den Brandhof als ouderling-kerkrentmeester; Jan van Rinsum als kerkrentmeester; Trudy Bennis-de Jager als diaken en Evelien Breunisse als pastoraal bezoeker. Tevens zullen we in deze dienst afscheid nemen van André Veenbrink als ouderling-kerkrentmeester en van Teus en Birgit van Dijken en Mieke van Dijk die jarenlang respectievelijk de administratie van de kerkrentmeesters en de diaconie hebben verzorgd. We zien uit naar deze dienst die een teken van bemoediging is voor ons allen: we kunnen als gemeente met vertrouwen de toekomst tegemoet zien,

wat die ook brengen moge en mogen er daarbij ook op vertrouwen dat God niet loslaat wat zijn hand begon!

## KERKRENTMEESTERS

Rekeningnummer Rabobank: NL68 RABO 013 390 9174

### Collecte-opbrengsten maart, april en mei 2019

<b>datum</b>	<b>bestemming</b>	<b>opbrengst</b>
24-3-2019	Eredienst	€ 34,75
31-3-2019	Eredienst	€ 43,35
7-4-2019	Eredienst	€ 31,55
7-4-2019	kosten zendingslokaal	€ 28,00
14-4-2019	Eredienst	€ 43,65
20-4-2019	Eredienst	€ 84,45
28-4-2019	Eredienst	€ 40,30
5-5-2019	Eredienst	€ 31,75
5-5-2019	onderhoud orgel	€ 32,40
12-5-2019	Eredienst	€ 41,65
19-5-2019	Eredienst	€ 47,44

# DIACONIE

Rekening diaconie: NL47 RABO 013 398 66 67

## Opbrengsten collectes Mei:

Datum	Doel	Opbrengst
05-05-19	Kerk in oorlogstijd, Syrie	32,95
12-05-19	Moeders in gevangenschap	35,40
19-05-19	Red een kind	45,20

Maand mei	spaardoosjes	142,62
-----------	--------------	--------

## Bestemming collectes Juni:

Datum	Doel	Rekeningnummer
02-06-19	Haïti	NL 48 INGB0009353254
09-06-19	Bijbel verspreiding op het Chinese platteland	NL 89 ABNA0457457457
16-06-19	Wereld diaconaat	NL 89 ABNA0457457457
23-06-19	Rol vaders in de geloofsopvoeding	NL 52 ABNA0414141415
30-06-19	Een tas vol vakantiepret voor kinderen in armoede	NL 89 ABNA045745457

## Zondag 9 juni, Collecte pinksterzending

Bijbelverspreiding op het Chinese platteland.

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen. Veel van hen zijn analfabeet. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een Bijbelvertaling in hun eigen taal. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al

klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen.

Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het onder meer mogelijk dat ook de overige boeken van het Oude Testament vertaald worden en steunt u wereldwijd zendingsprojecten van Kerk in Actie.

### **Zondag 16 juni, collecte Werelddiaconaat.**

Steun vluchtelingen in Nigeria.

20 juni is Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht in eigen land voor het geweld van Boko Haram.

De afgelopen 10 jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook in gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrijdt is het niet veilig.

De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Door geweld, vernieling, slechte weersomstandigheden en armoede is er een enorm tekort aan voedsel. Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma's te verwerken. Zonder noodhulp breekt er hongersnood uit in Noordoost-Nigeria. We bevelen hierom deze collecte van harte bij u aan.

### **Zondag 23 juni, rol vaders in de geloofsopvoeding**

Vandaag collecteren we voor het werk van JOP, Jong Protestant. JOP ondersteunt vaders en moeders in de geloofsopvoeding van hun kind, bijvoorbeeld door herkenbare verhalen te delen en en door het uitwisselen van ervaringen en mogelijkheden.

### **Zondag 30 juni, actie vakantietas.**

Geef kinderen in armoede vakantiepret!

Maar liefst een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met de plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5,000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een vakantietas.

## **Nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard:**

Vanuit de oecumenische diaconale werkgroep uit Nijmegen is bij onze diaconie ook dit jaar weer een oproep binnen gekomen, om in een aantal weekenden na Pinksteren een inzameling voor de Voedselbank te houden. Gezien de mooie opbrengst van vorig jaar willen wij hier weer graag aan mee werken. U hoort nog verder van ons wanneer dit precies gaat plaatsvinden. Het is dan de bedoeling dat er, net als vorig jaar, houdbare producten worden ingezameld. Dit zal dan bij de kerk en Zendingslokaal gebeuren. Wellicht staat men dan op de zaterdagen bij de supermarkten in Zetten.

De actie van de Spaardoosjes met een mooie opbrengst hebben we besteed aan de slachtoffers van de cycloon Idai. Deze cycloon zorgde dit voorjaar in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Zeker 3 miljoen mensen zijn hierdoor getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie startte hierom een hulpverleningsactie op, die wij op deze wijze graag willen ondersteunen.

Mevrouw van Dijk heeft na jarenlang de administratie van de Diaconie te hebben bijgehouden, deze taak neergelegd. Trudi Bennis en haar man Just nemen deze taak van haar over. We danken Mevrouw van Dijk hartelijk voor het feit dat ze deze taak jarenlang met trouw en toewijding heeft gedaan.

Ik wil besluiten met een gedicht:

### **Geloven in de kracht van delen**

Kom hier ik wil je iets zeggen  
 blijf daar niet langer staan  
 kom hier dan zal ik het je uitleggen  
 kom achter je sluiert vandaan.  
 We hebben je iets te geven  
 wat we van hem hebben geleerd  
 een andere manier van leven  
 waarin de angst niet meer regeert  
 waarin de hoop blijft drijven

als een lelie op een waterplas  
waarin de liefde het vaartuig is  
En het geloof het wijzende kompas.  
Al zijn we soms met velen  
op deze bank is plaats voor meer dan twee  
want wij geloven in de kracht van delen  
dus vaar maar met ons mee.

Met een vriendelijke groet Marieke Vink en Jacqueline Tap

# GEDICHT

## **Pinksteren.**

Komt laat ons deze dag met heilig Vuur bezingen.

Kom laten wij deze dag  
het zwijgen gaan verbreken.  
De stille minderheid moet eindelijk maar eens gaan spreken  
Er is te lang geleerd  
dat zwijgen goud zou zijn.  
Maar nooit bij stil gestaan  
of dat soms fout zou zijn.

De dag van openheid  
die moeten wij nu gaan vieren  
en vrolijk ons daag'lijks gedrag  
met woorden feestelijk versieren.  
In eigen of andere taal  
het gaat om wat je deelt  
Wij weten allemaal  
hoe een luisterend oor vaak heelt.

Dichter: Ernst Loscher ( 1673 – 1749 ), Melodie: Johann Sebastian Bach ( 1736 )

# CATECHESE

## Kamp

De 3 catechesegroepen hebben het jaarlijkse kamp gehad, als afsluiting van het catecheseseizoen. Vrijdagavond 10 mei vertrokken we op de fiets naar Slijk Ewijk. We mochten weer logeren in het buitengebied op de prachtige locatie van Rob en Marianne Hoekstra. Hanna had een leuk kwartetspel meegenomen, waardoor we elkaar nóg beter leerden kennen. Bij een ander spel was het raden naar waarheden en leugens over elkaar. Het thema dit jaar was God in de natuur.

O.l.v. Bart maakten Philip, Rick en Steven deeg voor brood. Inmiddels was het donker geworden en tijd voor het nachtspel. Ondertussen kon het deeg rijzen en bakten Bart en Christa het af. Het nachtspel was als Jachtseizoen.

Voor wie het niet kent: zoek op YouTube het kanaal van StukTV en zie daar de afleveringen van Jachtseizoen. De groep werd verdeeld in tweeën en afgezet in Elst. Daar vandaan moesten ze teruglopen. Elke 10 minuten moesten ze in de speciale whatsappgroep hun locatie delen, zodat de rondrijdende leiding hen



kon proberen op te sporen. Dat is een aantal keer gelukt, waarna de groep teruggezet werd naar de startlocatie. Eenmaal terug in Slijk Ewijk was het gezellig napraten onder het genot van broodje knakworst en chocolademelk met slagroom. Daarna onder de wol.

Op zaterdag vertrokken sommigen wat eerder voor andere bezigheden. Met de groep die overbleef, luisterden we buiten tussen het getjilp van de vogels, naar Rob. Ook de predikanten vanuit De Rank en Hemmen waren aangeschoven. We praatten over de natuur, hoe we God daarin zien, het milieu, de toekomst, bijbelverhalen en wat we zelf kunnen doen. Teveel om in een paar zinnen op te schrijven. Na een balletje trappen en de lunch trokken we de natuur in voor de opdracht Te land, ter zee en in de lucht. In 3 groepjes werden foto's gemaakt van al het moois wat je onderweg



tegenkwam, waar je een gevoel bij kreeg, waar je iets van Gods werk in zag, enz.

De foto's gebruikten we bij de viering op zaterdagavond. Ondanks dat niet iedereen daarbij kon zijn, was het een mooie viering met muziek en een indrukwekkend natuurfilmpje. Net als bij de catechese, schreven we onze dankbaarheden en zorgen op, als vorm van gebed.



In de nok bovenop de grote slaatzolder hadden 2 kerkuilen hun nestplaats. Vrijdagnacht hoorden we ze lopen door de koof. Hoe bijzonder is het, dat een paar leiding zaterdagnacht getsjirp hoorde. De kleintjes moeten uit het ei gekomen zijn.

### **God in de natuur!**

Het catecheseseizoen is helaas ten einde. Nog even doorbijten op school, leren voor een proefwerkweek, de uitslag van een examen afwachten en dan ... vakantie ☺. Na de vakantie zien we iedereen graag weer terug voor een nieuw seizoen met elkaar. Hopelijk krijgen we versterking van leiding, zodat de catechese voor iedereen door kan gaan. Zie oproep.

### **Catechese leiding gezocht**

Wie wil meedraaien met de catechese? De jongste Rock Solid groep schuift door en daar is nog geen leiding voor vanuit Hemmen terwijl het allemaal Hemmense jongeren zijn. Het gaat om een groep van 13-14 jarigen. Je komt bij ervaren leiding. Het neemt niet veel voorbereiding in beslag. Zeker niet omdat je het samen met iemand doet en elkaar aan kunt vullen. Christa en Carolien hebben deze groep nu 2 jaar onder hun hoede gehad. Het zou mooi zijn als deze groep zo verder kan gaan met elkaar en dat daar een Hemmens gezicht bij komt als leiding. Veel is bespreekbaar, laat het vooral weten. De bijeenkomsten van een uur zijn van ongeveer oktober tot Pasen. Het is een mooie dankbare taak, waar je zelf ook veel uithaalt! Meld je aan bij Carolien of de kerkenraad.

### **Wie o wie komt er gezellig bij?**

## AGENDA

4 juni: voorbereidingsavond Afscheid KND  
11 juni gespreksgroep bij dhr. en mw. Doornhein  
11 juni Eetproject De Herberg  
17 juni kerkenraad

### **OPROEP:**

Op zaterdagmorgen 22 juni willen we graag van 09.00 uur tot 12.00 uur een schoonmaakochtend organiseren.

Op deze ochtend willen we het Zendinglokaal en kerk schoonmaken.

Vele handen maken licht werk. Wil je ook komen helpen, meld je dan aan bij de scriba (scriba-hemmen@live.nl).

Met het verzoek om zelf een emmer en schoonmaakdoeken mee te nemen.

Alvast bedankt voor alle hulp!

### **OPPASDIENST:**

Sinds ruim een half jaar maak ik voor onze gemeente het oppasrooster. De laatste maanden komt het vaak voor dat er geen kleine kinderen voor de oppasdienst zijn.

In overleg met de moeders van onze allerkleinsten in de gemeente hebben we nu het volgende besloten:

Er is oppasdienst op de eerste zondag van de maand en bij bijzondere diensten.

Mocht je op een andere zondag graag oppas willen, dan het verzoek om dit tijdig te melden aan de scriba. Er kan dan gekeken worden of er voor die betreffende zondag oppas geregeld kan worden.

Hartelijke groet,  
Evelien Nijenhuis

## ALGEMEEN NIEUWS



### **Braille bijbelboeken voor Angola**

Het leven van blinde mensen in Angola is zwaar. Angola is één van de armste landen van Afrika en blinden worden vaak niet als volwaardige mensen gezien. Veel Angolezen zijn gelovig en lezen en leven uit de Bijbel. Zelf de Bijbel lezen is een diepgewortelde wens van blinde Angolezen. Maar, geld voor kostbare braille bijbelboeken is er niet. Het Nederlands Bijbelgenootschap vraagt uw steun om de wens van blinden in vervulling te laten gaan: zelf de Bijbel kunnen lezen. Verdere informatie over dit project is te vinden op [www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)

Contactpersoon: D.Roos Zetten

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



In PDC de Herberg vangen we mensen op die een periode van rust en bezinning nodig hebben. Het dagprogramma biedt daarbij handvatten. Het werk wordt ondersteund door zo'n 200 vrijwilligers en een kleine staf van professionals.

Jonge mensen kunnen in PDC de Herberg een tussenjaar doen of werkervaring opdoen tijdens de vakantieperiode.

### **Tussenjaar**

Tien maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen en je horizon te verbreden, je talenten te ontdekken en je te bezinnen op de toekomst, veel verschillende werkzaamheden en samen met andere jongeren vanuit je geloof je inzetten voor een ander. Met ingang van september 2019 is er weer plaats voor vier diaconaal werkers in de Herberg in Oosterbeek. Je krijgt een eigen kamer, kost en inwoning. De werkzaamheden zijn gevarieerd en er wordt rekening

gehouden met je wensen en talenten. Je krijgt geen salaris (wel een onkostenvergoeding) maar ontvangt veel. Aarzel niet en bekijk onze website voor meer informatie. [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl)

### Vakantiewerk

Niet betaald krijgen en toch heel veel ontvangen. Dat is vakantiewerk in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. In de zomervakantie twee weken van maandag tot vrijdag op kamers en samen met andere jongeren veel verschillende werkzaamheden doen. Aan de ene kant is er ruimte om veel plezier te maken en tegelijkertijd kun je echt iets betekenen voor anderen. Iets voor jou? Misschien met je vriend of vriendin? Geef je op. [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl)



### RANDOM HET GELE BOEKJE

Nu de maand mei ten einde is gelopen, is er ook een eind gekomen aan een mooi seizoen 'Gele Boekje activiteiten'. De afgelopen maand zijn we in een kleine groep nog 'Stil en aandachtig' geweest bij de meditatie-avonden onder leiding van Jenneke Rang. En op 11 mei hebben we een bezoek gebracht aan het prachtige 'Hof van Lof' in Megen. We kijken weer terug op een mooi en gevarieerd seizoen met veel belangstelling van onze kerkleden, maar ook van andere geïnteresseerden.

Het nieuwe programma is alweer bijna rond. En bij het nieuwe programma hoort nu ook een nieuwe naam.

In het najaar hebben wij u gevraagd om met ons mee te denken over een nieuwe naam voor 'Regionale werkgroep Vorming en Toerusting'. Een naam die volgens velen gedateerd is. We hebben diverse reacties binnen gekregen en deze hebben ons geïnspireerd om tot een nieuwe naam te komen. Belangrijke thema's die langskwamen hadden te maken met **V**erdiepen, **I**nspireren en **S**amenkomen. Het acroniem daarvan is **VIS**, een woord dat sinds kerkenheugenis een belangrijk symbool is voor de christelijke gemeente. En natuurlijk is de vis in veel verhalen een belangrijk onderdeel.

Met het kerkblad voor september ontvangt u ook ons nieuwe programma. Als Regionale werkgroep VIS hopen wij dat u zich na de zomer bij ons als een vis in het water voelt.

Wij wensen u goede Pinksterdagen en alvast een mooie, lange zomer toe.

Een hartelijke groet, namens VIS,  
Trudy Bennis – de Jager, [trudybennisdejager@gmail.com](mailto:trudybennisdejager@gmail.com), 06 – 14 53 92 50

### **Kerkdiensten Vluchtheuvelkerk te Zetten**

<b>Datum</b>	<b>Aanvang</b>	<b>Bijzonderheden</b>	<b>Voorganger</b>
2 juni	10.00	Meespeelviering	
9 juni	10.00	Pinksteren	Ds. M. de Klerck-Bets
16 juni	10.00	Liturgische lezing	
23 juni	10.00		Ds. Ingrid Lodewijk
30 juni	10.00	Avondmaal	Ds. Margrietha Reinders

### **Rank te Zetten**

<b>Datum</b>	<b>Aanvang</b>	<b>Bijzonderheden</b>	<b>Voorganger</b>
2 juni	10.00		Ds. J. J. Blok, Wageningen
9 juni	10.00	Pinksteren	Ds. H. van Essen
16 juni	10.00		Ds. S. de Kam, Maurik
23 juni	10.00		Ds. E. Kamper, Driel
30 juni	10.00		Ds. H. van Essen

### **Taxidienst**

Voor degene die de kerkdiensten niet zelfstandig kan bezoeken, is het mogelijk om gebruik te maken van de kerktaxi.

U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Gussekloo (tel.nr: 0488-453372).

# LEESROOSTER

## Juni 2019

1 juni	Psalm 120	Ontheemd
2 juni	Spreuken 6:20-35	Vreemdgaan is gevaarlijk
3 juni	Spreuken 7:1-27	Laat je niet verleiden
4 juni	Spreuken 8:1-11	Filosofie is ...
5 juni	Spreuken 8:12-21	... liefde voor de wijsheid
6 juni	Spreuken 8:22-36	Scheppingsverhaal
7 juni	Spreuken 9:1-18	Wijsheid duurt het langst
8 juni	Psalm 117	Kort maar krachtig
9 juni	Handelingen 2:1-13	Eerste Pinksterdag Verstaanbaar voor iedereen
10 juni	Handelingen 2:14-28	Vervulde profetie
11 juni	Handelingen 2:29-36	Trefzeker
12 juni	Handelingen 2:37-47	Dooptdienst
13 juni	Handelingen 3:1-10	Op de been geholpen
14 juni	Handelingen 3:11-26	Niet in eigen kracht
15 juni	Handelingen 4:1-12	Confrontatie
16 juni	Handelingen 4:13-22	Wie moet je gehoorzamen?
17 juni	Handelingen 4:23-31	Bewogen gebed
18 juni	Lucas 7:36-50	Geven en vergeven
19 juni	Lucas 8:1-8	Zaaien en oogsten
20 juni	Lucas 8:9-15	Betekenisvol
21 juni	Lucas 8:16-21	Familiebijeenkomst
22 juni	Lucas 8:22-25	Volgelingen dichtbij en op afstand
23 juni	Lucas 8:26-39	Bezeten (van angst)
24 juni	Lucas 8:40-56	Aanraking
25 juni	Lucas 9:1-9	Uitzendprogramma
26 juni	Lucas 9:10-17	Het broodnodige
27 juni	Lucas 9:18-27	Imago-onderzoek
28 juni	Lucas 9:28-43a	Hoog bezoek
29 juni	Lucas 9:43b-50	Hoofd- en bijzaken
30 juni	Lucas 9:51-62	Goed te volgen?



# KERKDIENTEN

De diensten beginnen op zondagmorgen om 10 uur.

Kinderopwas in het Zendinglokaal.

Kindernevendienst + Basiscatechese in dorps huis "de Oude School".

<b>Zondag 2 juni, koffie drinken</b>		<b>Zondag 9 juni - Pinksteren</b>	
<b>Ds. A.L. Rijken, Veenendaal</b>		<b>Ds. A.E.I. Zaal</b>	
Organist:	Henk Thijsen	Organist:	Piet Nijenhuis
Koster:	Jan Hendriks	Koster:	Jan van Rinsum
Ambtsdrager:	Margo Dekker	Ambtsdrager:	Margo Dekker
Coll. Diaconie:	Haïti	Coll. Diaconie:	Bijbelverspreiding
Col. Kerkrentm.	Instandh. eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst
Uitgangscollecte	Energiekosten	Bloemen:	
Collectant	Philip Buiskool	Kindern. Dienst:	
Bloemen	Mw. Van Dijk	Basiscatechese:	
Kindern. Dienst			
Basiscatechese:			
Oppasdienst:	Myrthe Nijenhuis		
<b>Zondag 16 juni</b>		<b>Zondag 23 juni</b>	
<b>Ds. W. de Kam, Echteld</b>		<b>Ds. H. van Essen, Zetten</b>	
Organist:	Henk Heins	Organist:	Henk Thijsen
Koster:	Arie Hoogerbrugge	Koster:	Krijn van Dijk
Ambtsdrager:	Margo Dekker	Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis
Coll. Diaconie:	Geloofsopvoeding	Coll. Diaconie:	Werelddiaconaat
Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst
Collectant	Caroline Buijn	Collectant	Rick van Rinsum
Bloemen:	Mw. Mathijssen	Bloemen:	Mw. de Boer
Kindern. Dienst:		Kindern. Dienst:	
Basiscatechese:		Basiscatechese:	
<b>Zondag 30 juni, afscheid KND</b>		<b>Woensdag 7 juli, koffie drinken</b>	
<b>Ds. A.E.I. Zaal</b>		<b>Ds. A.E.I. Zaal</b>	
Organist:	Henk Heins	Organist:	Gerrit Willighagen
Koster:	Henk Mathijssen	Koster:	Jan Hendriks
Ambtsdrager:	Jacqueline Tap	Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis
Coll. Diaconie:	Tas Vakantiepret	Coll. Diaconie:	Vakantie bijbelweek
Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst
Collectant:	Jesse Philipsen	Uitgangscollecte	Kindernevendienst
Bloemen:	Mw. Veneklaas	Bloemen:	Dhr. Dekker
Kindern. Dienst:		Kindern. Dienst:	
Basiscatechese:		Basiscatechese:	
		Oppasdienst:	
		Koffiedienst:	