

KERKINFORMATIE

Hervormde Gemeente HEMMEN, februari 2019, jaargang 58, nr. 2



Kerkinformatie is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Hemmen.

Versijning: 8 -10 keer per jaar
 Abonnementsprijs: € 12,99 per jaar
 Inlevering kopij: **uiterlijk** 22 februari bij het redactie-adres.
 Het volgende nummer verschijnt rond
 1 maart 2019.

Coördinatie bezorging: N. Hallers
 Hammerskjoldpark 11, 6671 BN Zetten
 Tel.:0488-454254

email:nicotonnyhallery@gmail.com

Redactieadres: Hammarskjöldpark 22,
 6671 BN Zetten, tel:0488-452820

e-mail: **kerkbladhemmen@hotmail.nl**

Predikant: Ds. A.E.I. Zaal
 Kapershof 2, 6641 JS Beuningen
 tel. 0488-795043 / e-mail: aafkezaal@gmail.com
 werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag
 en vrijdagmorgen

Kerkenraad: Voorzitter: Vacant
 Scriba: Mw. P.W. Nijenhuis-de Waal
 p/a Kerkplein 3, 6672 LB Hemmen
 e-mail: scriba-hemmen@live.nl
 Tel.: 06-22667850

Website: www.hervormdegemeentehemmen.nl

Kerktelefoon via internet

Iedereen kan via internet de kerkdiensten, vespers, rouw- en trouwdiensten (als de betrokkenen ermee akkoord gaan) in onze gemeente beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl > in de balk "Hemmen" typen", zoek aanklikken daarna rechtstreekse uitzending of opname van diensten die al gehouden zijn en nog steeds beluisterd kunnen worden aanklikken.

UIT DE PASTORIE

“Ik ga de Nijmeegse Vierdaagse lopen”, zei ik twee weken geleden op een goede dag tegen het thuisfront. Deze opmerking werd met de nodige scepsis begroet. “Jij??? Weet je wel hoe ver het is? Je hebt geen eens wandelschoenen! Je loopt nooit! Je moet om vier uur 's morgens vroeg op en je bent juist een avondmens.” Etcetera etcetera. Nog voordat ik al deze vragen kon pareren, volgden een paar flauwe grappen: “We gaan wel bij de eerste EHBO-post zitten om je op te vangen. Ga je ook een cursus blarenpleistersplakken volgen? Etcetera etcetera. Al deze weinig bemoedigende woorden sterkten mij natuurlijk alleen maar des te meer om mee te doen aan dit wandelevenement en mijn uiterste best te doen om het te gaan halen, al was het alleen maar om te laten zien dat je met oefening en wilskracht ook een heel eind komt, ook als je, zoals ik, inderdaad geen sportvrouw pur sang bent. Dus loop ik sinds twee weken een paar keer per week een rondje hier over de dijk en ben ik afgelopen zondagmiddag te voet naar Nijmegen gegaan en dat ging best goed!

Zelf had ik ook enige twijfels voordat ik aan dit avontuur begon, overigens. Het meedoen aan die happening in juli zag ik wel zitten, maar al die eenzame uren van training, zonder het gejoel van mensen langs de kant van de weg die je de finish opstuwen, ja, daar zag ik eerlijk gezegd ook wel tegen op. En het kostte misschien ook wel veel tijd, had ik die eigenlijk wel? Schoenen had ik zo gekocht, maar de liefde voor wandelen, waar moest ik die vandaan halen? Maar ik dacht ook: ik laat me er niet van weerhouden door alle ‘mitsen en maren’, ik ga het gewoon dóen! Het is een mooie uitdaging en wie weet wat het me brengt.

En daar kreeg ik al snel antwoord op. Want in de paar keer dat ik nu ‘getraind’ heb (zo noem ik mijn wandelingetjes maar die ik nu maak), merk ik dat het me al het één en ander heeft gebracht. Bewonderende reacties: “Zo, stoer dat je dat doet, ik doe het je niet na!”. Maar ook: conditie, tijd om na te denken, een frisse start van de dag, kennismaking met de omgeving waar ik nu woon, contact met de natuur en nieuwe ideeën. “De vragen bedacht ik achter mijn bureau, de antwoorden vond ik tijdens het lopen”, zei een professor

in de scheikunde mij ooit, terugblikkend op zijn wetenschappelijke carrière en de wandelingen die hij tussen de middag maakte. 'Een serie diensten over wandelen, zou dat niet leuk zijn?', bedacht ik me vanmorgen opeens toen ik langs 's Heeren wegen ging. Meteen schoten allerlei teksten en verhalen mij te binnen: Henoch die wandelde met God (Genesis 5); het volk Israël dat tussen muren van water door liep (Exodus 14); Mozes die 40 jaar te voet door de woestijn zwierf; Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep (Lied 531); Jezus die óver het water liep (Mattheus 14); de leerlingen die het stof van hun voeten moeten afschudden (Mattheus 10); de Emmaüsgangers (Lukas 24).....Misschien kunt u deze lijst nog wel verder aanvullen? Als dat het geval is, dan hoor ik het graag, want dan kan ik de komende maand tijdens het uitvoeren van mijn oefenschema mijn gedachten laten gaan over een reeks 'wandeldiensten'. En mocht ik tóch door blaren moeten blijven zitten, dan kan ik daar gewoon mee doorgaan!

Hartelijke groet,
Ds. A.E.I. Zaal

BIJ DE DIENSTEN

Op 24 februari is er een dienst van Schrift en Tafel. Voor mensen die niet in de gelegenheid (meer) zijn om in de kerkdiensten aanwezig te zijn en toch graag deel zouden willen nemen aan het Heilig Avondmaal is er de mogelijkheid om 's middags om 16.00 uur in huiselijke kring te delen van brood en wijn. We komen hiervoor bij elkaar ten huize van fam. Doornhein (Hoofdstraat 47) en zullen dan in kleine kring een eenvoudige liturgie volgen waarbij o.l.v. ds. Zaal en een kerkenraadslid het avondmaal zal worden bediend. De bijeenkomst duurt ongeveer een half uur. Wie graag hieraan mee zou willen doen, kan contact opnemen met ds. Zaal (tel. 06-28167423). Schroom niet!

KERKENRAAD

Op het moment van schrijven is de vergadering van dinsdag 22 januari 2019 verplaatst in verband met de hevige sneeuwval. Om deze reden kunnen we u op dit moment nog niet verder informeren over de status van ons traject onder begeleiding van Bernhard Vosselman van Kerkvitaal.

Op maandag 11 maart 2019 staat een volgende gemeenteavond gepland. Een officiële uitnodiging met het programma voor deze avond volgt nog.

Graag wil ik nogmaals onze zorg uitspreken over de bezetting van onze kerkenraad.

Op dit moment is de officiële termijn van onze kerkrentmeester André Veenbrink afgelopen. Kerkordelijk moeten we twee kerkrentmeesters hebben (we hadden er de afgelopen jaren zoals bekend al één te weinig). Er moeten dus echt twee personen in het ambt van kerkrentmeester de kerkenraad komen versterken. Het mag toch niet zo zijn dat straks na al onze inspanningen om de deuren van Hemmen open te houden het spaak loopt door een tekort aan kerkenraadsleden. Hopelijk dat op de gemeenteavond of eerder er twee personen opstaan om ons te komen versterken.

Hartelijke groet,

Evelien Nijenhuis
scriba

KERKRENTMEESTERS

Rekeningnummer Rabobank: NL68 RABO 013 390 9174

Opbrengsten van recente collectes:

datum	bestemming	opbrengst
25-11-2018	Eredienst	€ 101,64
2-12-2018	Eredienst	€ 42,75
2-12-2018	Energiekosten	€ 59,10
9-12-2018	Eredienst	€ 30,95
16-12-2018	Eredienst	€ 40,86
23-12-2018	Eredienst	€ 61,75
24-12-2018	Eredienst	€ 91,25
25-12-2018	Eredienst	€ 122,50
30-12-2018	Eredienst	€ 28,10
31-12-2018	Eredienst	€ 60,65
	gift via Anneke Arends	€ 10,00

DIACONIE

Rekening diaconie: NL47 RABO 013 398 66 67

Opbrengsten collectes december en januari:

Datum	Doel	Opbrengst
02-12-18	Sponsorkind Gambia	37,95
09-12-18	Pastoraat nieuwe stijl	51,10
16-12-18	Voedselbank Arnhem	42,30
23-12-18	Tearfund	59,55
24-12-18	Vluchtelingenwerk Nederland	164,50
25-12-18	Kinderen in de Knel	162,55
30-12-18	Markt 17	24,30
31-12-18	Hoop voor Albanië	28,10
06-01-19	Dorcas	44,25
13-01-19	Catechese	35,80
20-01-19	Eetproject "de Herberg"	61,40

Bestemming collectes februari 2019:

Datum	Doel	Rekeningnummer
03-02-19	Werelddiaconaat	
10-02-19	Wycliff bijbelvertalers	NL44 RABO 0145 2886 76
17-02-19	Droogte overleven in Ethiopië	NL89 ABNA 0457 457 457
24-02-19	Vrienden van de Hoop	NL66 INGB 00 00 38 38 38
03-03-19	Sponsorkind Gambia	NL44 RBRB 0928 956 989

Zondag 10 februari, Wycliff bijbelvertalers.

Het doel van Wycliff is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de bijbel in zijn eigen taal.

Hiermee geven ze invulling aan de zendingsopdracht (Mattheus 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.

Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor miljoenen mensen die samen ruim 1.600 talen spreken. Deze mensen hebben op dit moment nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het best begrijpen. In 2025 willen ze, samen met hun partners wereldwijd, in iedere levende taal waarin dat nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject hebben gestart.

Zondag 17 februari, Droogte overleven in Ethiopie.

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar tijdens de zomer van vorig jaar hadden we ook in Nederland te maken met veel droogte. Voor ons een uitzonderlijke situatie, die tot discussie leidde. In Ethiopië zijn dat soort gesprekken aan de orde van de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt. Daardoor is het nog veel belangrijker om:

- * heel zuinig te om te gaan met water en vruchtbare grond,
- * om de juiste zaden en landbouwmethoden te gebruiken,
- * om ook wat geld te verdienen voor tijden van nood,
- * en om goed te weten wanneer regen wel of niet valt.

In Ethiopië ondersteunen lokale partners van Kerk in Actie boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering:

- * ze leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond;
- * ze krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze die moeten verbouwen;
- * ze leren geld sparen en verdienen met kleine handeltjes;
- * ze worden gewaarschuwd voor extreme droogte en hevige regen, zodat ze weten wanneer ze het beste kunnen planten en oogsten.

In Nederland kijken wij vaak op de buienradar om te zien wanneer we niet nat regenen. Maar voor boeren en boerinnen in Ethiopië betekent deze (weers-)informatie het verschil tussen zelfstandig overleven of afhankelijk raken van noodhulp. Heel belangrijk dus, dat ze daar toegang toe krijgen! Helpt U mee? Met uw bijdrage aan

deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering en andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie.

Zondag 24 februari, Vrienden van de Hoop.

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan.

Verschillende activiteiten (zoals pastorale zorg, opvang voor kinderen van cliënten, Inloophuizen en zelfhulpgroepen Stay Clean) van De Hoop worden niet of alleen gedeeltelijk vergoed door verzekeraars of de overheid. Dit werk kan alleen doorgaan dankzij giften en donateurs.

De Hoop gelooft dat een mens waardevol is in Gods ogen. Voor iedereen is genezing en herstel mogelijk! Om deze missie te volbrengen is uw gebed, steun en vriendschap van harte welkom !

Een bericht van huishoudelijk aard:

Mw van Dijk stopt met het bijhouden van de administratie van de Diaconie. Na jaren dit trouw te hebben gedaan, wil ze het stokje graag doorgeven aan een opvolger. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een van de diakenen of met Mw van Dijk.

Met een hartelijke groet vanuit de Diaconie
 Marieke Vink en Jacqueline Tap

Traditiegetrouw wil ik afsluiten met een (diaconaal) gedicht.
 Ditmaal van Hans Bouma:

Heb het hart

Mens ben je,
 mens met een hart,
 mens in een wereld
 vol armoede en honger,
 onrecht en geweld,
 mens in een wereld

waar zoveel mensen
geen mensen
zoveel dieren
geen dieren mogen zijn,
mens ben je,
mens met een hart,
strek je uit,
laat zien wie je bent,
heb het hart
om een naaste te zijn ,
om lief te hebben.

AGENDA

10 februari 16.00 uur: Rock Solid in De Rank
12 februari 12.00 uur: De Herberg in De Rank
18 februari 20.00 uur: Vergadering Kindernevendienst
19 februari 19.30 uur: Kerkenraad bij Margo Dekker
24 februari 16.00 uur: Rock Solid

GEDICHT

Mijn Gebed.

Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk
'k Loop zomaar binnen Heer, net van mijn werk.
Niet voor de priester Heer, of 't antiek
Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek.

Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit
Maak het wat uit o, Heer dat ik niet bid.
Ik ben niet hervormd of zo, niet katholiek
Ik kom alleen maar hier voor de muziek.

Ik kom hier vaker Heer, haast elke week
Nooit bij een zondagsdienst, nooit voor de preek.
Als je alleen bent Heer, zonder publiek
Nou dan geniet je meer van de muziek.

Ik had een rotdag Heer, het lukte niet best
'k Werd door collega's Heer, ook nog gepest
't Komt door het orgel Heer, door uw trompet
Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed.

DC LEWIS

CATECHESE

Tussen geloof en twijfel... zitten heel veel vragen! Dat hebben wij met onze catechisanten van Solid Friends ontdekt. Dit is de middelste catechesegroep van 4 meiden in de leeftijd van 15-16 jaar.



geloofs-
vragen



Waar vertrouw je op?
Richting wijzers.

Geloof is niet vanzelfsprekend, maar wel aansprekend. Veel vragen houden ons tegen om voluit te geloven. We hebben een aantal vragen eens op een rijtje gezet:

- Die bijbel, is dat allemaal wel echt gebeurd?
- Wat de wetenschap zegt is toch veel aannemelijker?
- Wat gebeurt er als je dood gaat?
- Hoe ziet de hemel eruit en is er eigenlijk een hel?
- Wat als God niet bestaat...?
- Waarom zit ik dan zo vaak in de kerk?
- Waarom zijn er dan zoveel mensen die wel zo op God vertrouwen?
- Wat als God wél bestaat...?
- Zal hij je dan stiekem wel helpen?
- Waarom is er dan al die narigheid in de wereld?
- Hoe haal je steun uit je geloof?
- En hoe kan het dat er mensen zijn die zoveel voldoening halen uit hun geloof dat ze álles opofferen, zelfs hun leven?

Ik denk dat we meer dan voldoende vragen hebben om mee aan de gang te gaan dit seizoen. Wij gaan daar ons best voor doen. Dat kunnen we niet alleen, gelukkig hoeft dat ook niet. Bidt u mee?



Wat heb je nodig?

Hanna Oosterlee

De andere catechesegroep, Rock Solid, is ook weer begonnen. Dit is de jongste catechesegroep van voornamelijk jongens, op 1 jongedame na die er prima bij past ☺.

We hebben een gezellig Kerstsamenzijn gehad met een bijbelquiz, onder het genot van taart die Carolien had gewonnen op de kerstmarkt bij de loterij van de kindernevendienst.



In januari hadden we een speciaal programma naar het verhaal van Job, afgestemd op het Theaterweekend dat eind januari plaatsvond.

Het thema dit jaar is: Weet je het zeker? Net als Job hebben wij ook wel eens vragen en twijfels.

De volgende Rock Solid catechese is op 10 en 24 februari, waarbij we bezoek krijgen van Paulus.

Christa Kerlen en Carolien Barten

ALGEMEEN NIEUWS

Schoenendoosactie voor Gambia

Ruim 130 schoenendozen zijn in juli per boot naar Gambia vertrokken. Ze stonden allemaal op ons te wachten toen wij op 30 november in Gambia aankwamen.

In Tabokoto, een zeer dicht bevolkte woonwijk in Gambia, hebben wij een school opgeknapt. Lokalen zijn allemaal voorzien van aangesmeerde vloeren en muren zodat de kinderen niet meer in het zand hun lessen hoeven te volgen.



In de lokalen hebben we op de muren schoolborden laten aanbrengen en tot slot zijn er nieuwe schoolbanken op deze school bezorgd. Om de opening van deze gerestaureerde school compleet te maken hebben we hier de schoenendozen uitgedeeld.

Met de schooldirecteur hebben we eerst het gehele programma door gesproken. Op deze school zitten ruim 300 kinderen. Er was dus niet voor elk kind een schoenendoos. Volgens de directeur was het geen probleem. Hij beloofde te zorgen voor orde en rust zodat de schoenendozen en alle overige spullen rustig uitgedeeld konden worden. Het doel van ons was namelijk om elk kind met een presentje naar huis te laten gaan.

De kinderen welke een schoenendoos kregen moesten allemaal naar 1 lokaal. Op de grond werd er door veel kinderen voorzichtig in de schoenendoos gekeken. Ze waren natuurlijk erg nieuwsgierig en wilden graag weten wat er nu precies in de schoenendoos zat. Prachtig om te zien, vaak kwam er een grote glimlach op het gezicht na het openen van de doos.

Wij hebben ontzettend genoten van deze middag. We zijn blij en dankbaar dat we dit werk mogen doen. Hartelijke dank aan iedereen die op welke wijze dan ook dit project mogelijk heeft

gemaakt. Het was geweldig en zeker waardevol voor de kinderen in Gambia.

Deze reis hebben we ook Sanna en haar moeder ontmoet. Sanna is het meisje wat door de kinderen gesponsord wordt zodat ze naar school kan. Het gezin leeft onder erg armoedige omstandigheden. Gelukkig heeft Sanna nu wel de zekerheid om naar school te kunnen gaan middels jullie sponsoring. Geweldig!

De extra bijdrage welke wij van jullie hebben ontvangen is volledig ten goede gekomen van dit gezin. Deze reis hebben we weer een zak rijst van 50 kilo en een schaap aan het gezin overhandigd. Als ze goed voor het schaap zorgen is de kans groot dat deze lammeren krijgt. Op deze manier kunnen ze zich zelf voorzien van meer voedsel. Door de verkoop van de dieren ontstaat er meer inkomen wat zeker ook nodig is voor dit gezin.



Het gezin is ook gestart met het bouwen van een nieuwe woning. Er is een mooie start gemaakt. De muren staan er allemaal. Het gaat ontzettend langzaam voor onze Nederlandse begrippen. Wij als stichting hebben besloten om niet naar hun tijdspad te kijken maar naar het resultaat. Als we kijken wat ze nu de afgelopen maanden gedaan hebben aan de bouw van de woning kunnen we tevreden zijn. De moeder van Sanna heeft nog een dankwoord uitgesproken. Deze hebben we gefilmd en is verzonden naar Senne.

Het gezin is oprecht dankbaar voor de financiële ondersteuning. Dit bleek uit alles, het dankwoord, de maaltijd welke we van hun hebben gekregen maar vooral ook hun dankbaarheid welke geuit werd. Daarom willen deze dankbaarheid graag overbrengen naar een ieder die dit gezin op welke manier dan ook geholpen heeft. Abarka abarka, dank je wel!

Rafael Eijkelkamp en Bertina Zaaijer
Stichting Sponsorkind Gambia
www.sponsorkindgambia.nl

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



Zinvol bezig zijn

En dan gaat het laatste kind de deur uit. Het is een vreemd gevoel, maar Carla beseft ook dat er nu nieuwe mogelijkheden zijn. Twee dagen werkt ze op kantoor bij een kwekerij, wat zou ze nog meer kunnen doen. Iets met mensen, een andere omgeving?

Dan leest ze de oproep vrijwilliger in de Herberg. Ze is er wel eens bij iemand op bezoek geweest. Het is een mooi huis in een schitterende omgeving en het lijkt dankbaar werk. Zou dat wat zijn? Heel wat mensen zijn op deze manier als vrijwilliger in de Herberg terecht gekomen. Eens per week, een keer per 14 dagen of eens per maand. Vanuit de omgeving van Zetten komt al jaren een groep vrouwen eens per maand poetsen. Heel belangrijk werk, want de drie R's (rust, reinheid en regelmaat) blijken nog steeds heel heilzaam te zijn. Hebt u zin om u bij hen aan te sluiten en een morgen voor de gasten van de Herberg zinvol werk te doen? Schroom niet. Voor informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Visser-van der Zwan; telefoon: 06-34871250 of via e-mail: mirjamvisservanderzwan@gmail.com. Of u belt de Herberg 026-3342225 (www.pdcdeherberg.nl).

Taxidienst

Voor degene die de kerkdiensten niet zelfstandig kan bezoeken, is het mogelijk om gebruik te maken van de kerktaxi.

U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Gussekloo (tel.nr: 0488-453372).

Vorming en Toerusting (V&T) in februari

In het nieuwe jaar zijn we weer met frisse energie van start gegaan met een druk bezochte en inspirerende avond over nieuwe vormen van kerkzijn. Deze bijeenkomst zal in het nieuwe seizoen zeer waarschijnlijk een mooi vervolg krijgen. Ook de andere activiteiten in januari konden rekenen op goede belangstelling.



Binnenkort gaat de werkgroep samen met de predikanten weer een brainstorm houden voor het programma in het nieuwe seizoen. Ideeën, wensen, suggesties zijn van harte welkom bij ondergetekende.

Wij nodigen u graag uit voor de volgende activiteiten in februari:

➤ **Angst en Macht**

Dinsdag 5, 12 en 19 februari in de Rank te Zetten. Aanvang 20:00 uur.

Angst en macht blijken belangrijke motieven in het doen en laten van mensen. Dit is altijd al zo geweest: niet alleen de moderne mens laat zich leiden door gevoelens van angst en verlangen naar macht, maar dit gebeurde ook al ook in vroege culturen van Mesopotamië. Vele sporen van dat vroege denken vinden we terug in de oudste geschriften van het Oude Testament. En dan wij; hoe zit het met onze angst en ons verlangen naar macht? Jan te Lindert neemt u op drie avonden mee op een reis.

➤ **Schilderen met wol**

Zaterdag 16 februari in De Voorhof te Kesteren, 9:30 - 14:30 uur.

Soms blijft wel eens een tekst, een lied of gedachte hangen die we vast willen houden. Deze kunnen we opschrijven, maar we kunnen ze ook uitbeelden. Onder leiding van Marjon Bosch gaan we iets dat ons geraakt heeft, omzetten in een schilderij van wol en uiteindelijk vilt.

Neem een oude handdoek en eventueel een waterafstotend schort mee. De materiaalkosten bedragen ongeveer €5,--. De lunch is niet inbegrepen, dus neemt u ook zelf iets te eten mee.

➤ **Met Horatius langs de Via Appia**

Dinsdag 26 februari in De Voorhof te Kesteren Aanvang 20:00 uur.

Een combinatie van een reisverslag en een proeverij. Een reis langs een van de bekendste wegen uit de klassieke oudheid: de Via Appia. De weg van Rome naar Brindisi. Op deze avond volgen we de dichter Horatius, die ons van een van zijn reizen een verslag na liet. "Onderweg" kunt u proeven van de wijnen en de bijzondere hapjes uit de streken waar we doorheen reizen.

Er is overal nog plek, dus kom erbij!

Het is fijn als u zich van te voren opgeeft via

aanmeldengeleboekje@gmail.com of ondergetekende.

Namens de regionale werkgroep Vorming en Toerusting (V&T),
Trudy Bennis – de Jager, trudybennisdejager@gmail.com, 06 – 14
53 92 50

Kerkdiensten Vluchtheuvelkerk te Zetten

Datum	Aanvang	Bijzonderheden	Voorganger
03-02-2019	10.00	Meespeelviering	
10-02-2019	10.00	Gez.in De Rank	
17-02-2019	10.00		Ds. D. Kruyt
24-02-2019	10.00	Heilig Avondmaal	Ds. M. De Klerck-Bets
03-03-2019	10.00	Meespeelviering	
10-03-2019	10.00		Ds. H. van Essen

Rank te Zetten

Datum	Aanvang	Bijzonderheden	Voorganger
03-02-2019	10.00		K. Fledderus
10-03-2019	10.00		Ds. C. Flobbe
17-02-2019	10.00		Ds. J. Voorhaar
24-02-2019	10.00		Ds. H. van Essen
03-03-2019	10.00		Ds. J.J. Blok
10-03-2019	10.00	Gez. Vluchtheuvel	

LEESROOSTER

1 februari	Ester 6:1-14	Zelfoverschatting
2 februari	Ester 7:1-8:2	De rollen omgekeerd
3 februari	Psalm 82	Rechtspraak
4 februari	Jeremia 1:1-10	Jong en (niet) enthousiast
5 februari	Jeremia 1:11-19	Kijk-bijbeltekst
6 februari	Jeremia 2:1-13	Israël gaat vreemd
7 februari	Jeremia 2:14-22	Waardoor ging het mis?
8 februari	Jeremia 2:23-29	Aanklacht van God
9 februari	Jeremia 2:30-37	Wie is je minnaar?
10 februari	Lucas 5:1-11	Goede vangst
11 februari	Lucas 5:12-16	Aangeraakt
12 februari	Lucas 5:17-26	Hoera, vergeving!
13 februari	Lucas 5:27-39	Oud en nieuw
14 februari	Psalm 36	Kostbare liefde
15 februari	Jeremia 3:1-11	Dubbelhartig
16 februari	Jeremia 3:12-21	Oproep
17 februari	Jeremia 3:22-4:2	Bekering
18 februari	Jeremia 4:3-18	Slechtnieuwsgesprek
19 februari	Jeremia 4:19-31	Weeën
20 februari	Jeremia 5:1-14	Overspel
21 februari	Jeremia 5:15-31	De oorzaak van de ellende
22 februari	Psalm 137	Aan de rivieren van Babel
23 februari	Ester 8:3-17	Onherroepelijk?
24 februari	Ester 9:1-15	Zelfverdediging
25 februari	Ester 9:16-23	Verlenging
26 februari	Ester 9:24-28	Feestvreugde
27 februari	Ester 9:29-10:3	Volksvertegenwoordiger
28 februari	Psalm 94	De HEER is trouw

KERKDIENTEN

De diensten beginnen op zondagmorgen om 10 uur.

Kinderoppas in het Zendinglokaal.

Kindernevendienst + Basiscatechese in dorps huis "de Oude School".

Zondag 3 februari , koffie drinken		Zondag 10 februari	
Ds. mw. A.E.I. Zaal		Ds. J.H. Diepersloot, Wageningen	
Organist:	Gerrit Willighagen	Organist:	Henk Thijsen
Koster:	Jan van Rinsum	Koster:	Krijn van Dijk
Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis	Ambtsdrager:	Margo Dekker
Coll. Diaconie:	Werelddiaconaat	Coll. Diaconie:	Wycliffe bijbelvert.
Col. Kerkrentm.	Instandh. eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst
Uitgangscollecte	Onderh. Installaties	Collectant	
Collectant		Bloemen:	Mw. Arends
Bloemen	Fam. Swaneveld	Kindern. Dienst:	Jolanda Polman
Kindern. Dienst	Linda Veenbrink	Basiscatechese:	
Basiscatechese:		Oppasdienst:	Mw. M. Martens
Oppasdienst:	Trudy Bartelink		
Koffiedienst:	Bartelink/van Kooij		
Zondag 17 februari		Zondag 24 februari, Avondmaal	
Ds. N. Sjoer, Wageningen		Ds.mw. A.E.I. Zaal	
Organist:	Henk Heins	Organist:	Gerrit Willighagen
Koster:	Jan van Rinsum	Koster:	Henk Mathijssen
Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis	Ambtsdrager:	Margo Dekker
Coll. Diaconie:	Droogte Ethiopië	Coll. Diaconie:	Vrienden v.d. Hoop
Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst
Collectant		Collectant	
Bloemen:	Mw. Jacobs	Bloemen:	Mw. Vink
Kindern. Dienst:	Clara Stoker	Kindern. Dienst:	Evelien Breunisse
Basiscatechese:		Basiscatechese:	
Oppasdienst:	Ellen en Kim	Oppasdienst:	Leanne Hendriks
Zondag 3 maart koffie drinken		Zondag 10 maart, 1^e zondag 40-dagentijd	
Ds. H.J. Oortgiesen, Ede		Ds. R. Heins, Zutphem	
Organist:	Henk Thijsen	Organist:	Henk Heins
Koster:	Arie Hoogerbrugge	Koster:	Charlotte v. Kooij
Ambtsdrager:	Marieke Vink	Ambtsdrager:	
Coll. Diaconie:	Sponsorkind Gambia	Coll. Diaconie	Voorjaarszending Kerk in actie
Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. eredienst
Uitgangscollecte	Kindernevendienst	Bloemen:	Mw. Pauw
Bloemen:	Mw. Weseman	Kindern. Dienst:	Thomas v.d. Voort
Kindern. Dienst:	Linda Veenbrink	Basiscatechese:	
Basiscatechese:		Oppasdienst:	
Oppasdienst:	Gery Roelofs		
Koffiedienst:			