

# KERKINFORMATIE

Hervormde Gemeente HEMMEN, april 2019, jaargang 58, nr.4



**Kerkinformatie is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Hemmen.**

Versijning: 8 -10 keer per jaar  
 Abonnementsprijs: € 12,99 per jaar  
 Inlevering kopij: **uiterlijk 22 april** bij het redactie-adres.  
 Het volgende nummer verschijnt rond 1 mei 2019.

**Coördinatie bezorging:** N. Hallers  
 Hammerskjöldpark 11, 6671 BN Zetten  
 Tel.:0488-454254

email:nicotonnyhallery@gmail.com

**Redactieadres:** Hammarskjöldpark 22,  
 6671 BN Zetten, tel:0488-452820

e-mail: **kerkbladhemmen@hotmail.nl**

Predikant: Ds. A.E.I. Zaal  
 Kapershof 2, 6641JS Beuningen  
 tel. 0488-795043 / e-mail: aafkezaal@gmail.com  
 werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag  
 en vrijdagmorgen

Kerkenraad: Voorzitter: Vacant  
 Scriba: Mw. P.W. Nijenhuis-de Waal  
 p/a Kerkplein 3, 6672LB Hemmen  
 e-mail: scriba-hemmen@live.nl  
 Tel.: 06-22667850

Website: [www.hervormdegemeentehemmen.nl](http://www.hervormdegemeentehemmen.nl)

**Kerktelefoon via internet**

Iedereen kan via internet de kerkdiensten, vespers, rouw- en trouwdiensten (als de betrokkenen ermee akkoord gaan) in onze gemeente beluisteren: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) > in de balk "Hemmen" typen", zoek aanklikken daarna rechtstreekse uitzending of opname van diensten die al gehouden zijn en nog steeds beluisterd kunnen worden aanklikken.

## UIT DE PASTORIE

Eén van de bijzondere momenten in de diensten op weg naar Pasen is het moment waarop, in de Paaswake, de nieuwe paaskaars wordt binnengebracht. Ik vind dat zelf tenminste altijd een ontroerend moment. In de dienst van een dag ervoor, op Goede Vrijdag, is de oude paaskaars dan al gedoofd en weggehaald, teken van het sterven van Christus. Op Stille Zaterdag symboliseert het licht van de nieuwe paaskaars het licht van de Opstanding van Christus. En dat is wat wij op Pasen vieren.

Toch is niet in alle kerken het gebruik van de paaskaars hetzelfde. Zo zijn er ook kerken waar in de dienst op Witte Donderdag de paaskaars al wordt weggebracht als de avondmaalstafel wordt afgehaald. Dan is de paaskaars het teken dat Christus uit het zicht verdwijnt en zijn weg alleen gaat, nadat hij door zijn discipelen in de steek gelaten wordt.

Het gebruik van de paaskaars gaat terug op een eeuwenlange traditie. Al in de tijd van Augustinus werd de paaskaars in de paasnacht, als een verwijzing naar de opgestane Heer, brandend de kerk binnengebracht onder het driemaal zingen van 'Licht van Christus'. Vanouds brandde de paaskaars van Pasen tot na de evangelielezing op Hemelvaart. Zo was de paaskaars het teken van de Heer die na zijn verrijzenis gedurende veertig dagen verscheen aan zijn apostelen.

In de katholieke en de oudkatholieke kerk wordt (sinds het Tweede Vaticaanse Concilie) de paaskaars na het pinksterfeest gedoofd. Daarmee wordt benadrukt dat de Heer ons niet als wezen heeft achtergelaten, maar zijn Geest heeft gezonden opdat de gemeente zelf drager van het Licht van Christus zal zijn. Na Pinksteren wordt de paaskaars dan bij het doopvont neergezet en alleen ontstoken bij vieringen waarin een bijzondere manier de opgestane Heer in het vizier komt, zoals bij doop en uitvaart.

De rooms-katholieke en oudkatholieke traditie kent naast de paaskaars ook de godslamp. Deze brandt dichtbij het tabernakel, waarin het eucharistisch brood wordt bewaard. De Godslamp herinnert eraan dat de kerk op bijzondere wijze huis van God is, en

wijst op de tegenwoordigheid van Christus in het sacrament. Als er in het 'tabernakel' geen eucharistisch brood wordt bewaard, zoals op Witte Donderdag, brandt de lamp niet. De deur van het lege tabernakel staat dan open en de Godslamp is gedoofd tot aan de Paaswake op Paaszaterdag. Aan het einde van de viering van Witte Donderdag wordt de Paaskaars met de andere liturgische attributen weggedragen, want omdat Pasen het feest van de vernieuwing is, wordt in de Paaswake alles nieuw: de Paaskaars, het doopwater, de olie, het eucharistisch brood etc. Als in de Paaswake de nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht, wordt de Godslamp als eerste daaraan ontstoken.

In protestantse kerken is het gebruik van de paaskaars nog niet zo heel erg lang in zwang. En ook niet in iedere protestantse kerk zul je een paaskaars aantreffen. En hoewel er gemeenten zijn waar men de rooms- of oud-katholieke traditie volgt, heeft de paaskaars in protestantse kerken over het algemeen bijna de functie van Godslamp gekregen en brandt het hele jaar door. Net zoals bij ons in Hemmen: de paaskaars brandt al als de gemeente binnenkomt en de andere kaarsen (de twee lange kaarsen en het lichtje van de kindernevendienst) worden hieraan ontstoken. Ook als er doordeweeks een dienst is: bij een begrafenis, of bijvoorbeeld tijdens het ochtendgebed ter afsluiting van een seniorenochtend. Na afloop van de dienst wordt de paaskaars gedoofd.

In dat opzicht is er veel voor te zeggen om de paaskaars niet op Goede Vrijdag maar op Witte Donderdag al te doven en de kerk uit te dragen. In veel kerken wordt er dan op de lege avondmaalstafel een klein lichtje gezet dat blijft branden om niet te vergeten wat we al weten: dat het toch Pasen is geworden.

Ik stel voor dat we dat dit jaar eens op deze manier doen en dan met elkaar na Pasen in gesprek gaan hoe een ieder dat beleefd heeft en of we dat zo zullen blijven doen in de toekomst.

Met een hartelijke groet,  
Ds. A.E.I. Zaal

## BIJ DE DIENSTEN

Zondag 14 april is Palmzondag. Een feestelijke dienst waarin de kinderen bezig gaan om hun palmpaasstokken te versieren om er aan het eind van de dienst een vrolijke rondgang door de kerk mee te maken. Tevens is Palmpasen het begin van de Stille Week en markeert deze dienst dus een keerpunt: van de uitbundigheid van de intocht van Jezus in Jeruzalem naar de stilte rond de dood van Jezus; van het 'heden hosanna' naar morgen 'kruisigt Hem'. Ook wij maken in onze gemeente die beweging en gaan na de dienst op Palmzondag de diensten van de Stille Week tegemoet. Zo volgen we als het ware Jezus op de voet, door het donker naar het licht; door de nacht van angst en beproeving naar de morgen van Licht en Leven.

Op Witte Donderdag komen we bij elkaar in een dienst van Schrift en Tafel. Wij staan stil bij het laatste Avondmaal dat Jezus met zijn discipelen hield en zetten onszelf ook even stil bij brood en beker. Aan het eind van de dienst ruimen wij de avondmaalstafel af en maken het leeg voorin de kerk: als een opstap naar de leegte die er is in het lijdensverhaal dat op Goede Vrijdag klinkt.

De dienst op Goede Vrijdag heeft het karakter van een vesper: we luisteren naar het relaas van de laatste uren van het leven van Jezus en staan stil bij de impact die dat voor ons heeft in het hier en nu. We zingen en bidden en waken en wachten.

Vanuit de donkerte van Goede Vrijdag komen we op Stille Zaterdag bijeen uit verlangen naar het Licht dat komt. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht als teken van nieuw Licht, van een nieuwe morgen die daagt. En wij 'begroeten het morgenrood'.

De diensten beginnen alle om 19.30 uur en we nodigen u van harte uit om mee te vieren: stap voor stap op weg naar Pasen!

# KERKRENTMEESTERS

Rekeningnummer Rabobank: NL68 RABO 013 390 9174

## Collecte-opbrengsten januari, februari en maart 2019

datum	bestemming	opbrengst
6-1-2019	Eredienst	€ 53,15
6-1-2019	Energiekosten	€ 43,65
13-1-2019	Eredienst	€ 33,45
20-1-2019	Eredienst	€ 78,35
27-1-2019	Eredienst	€ 48,15
3-2-2019	Eredienst	€ 43,20
3-2-2019	Boiler	€ 45,60
10-2-2019	Eredienst	€ 45,27
17-2-2019	Eredienst	€ 39,56
24-2-2019	Eredienst	€ 57,80
3-3-2019	Eredienst	€ 44,16
10-3-2019	Eredienst	€ 41,75
13-3-2019	Eredienst	€ 27,20
17-3-2019	Eredienst	€ 62,80

## DIACONIE

Rekening diaconie: NL47 RABO 013 398 66 67

### Opbrengsten collectes Maart

Datum	Doel	Opbrengst
10-03-19	Kenia	46.25
13-03-19	Kinderen vd Voedselbank	25.65
17-03-19	Mercy Ships Holland	76.70
24-03-19	Stop Kinderarbeid in India	61.80

### Bestemming collectes April

Datum	Doel	Rekeningnummer
07-04-19	Rwanda, 25 jaar na de genocide	NL89 ABNA 0457 457 457
14-04-19	Stichting Move	NL 37 RABO 0308 99 20 16
18-04-19	Plaatselijk werk	NL 47 RABO 013 398 66 67
20-04-19	St. Bootvluchtelingen	NL 97 RBRB 0918 93 26 37
30-12-99	Versterk de Kerk in Pakistan	NL 89 ABNA 0457 457 457
05-05-19	Syrie, Kerk zijn in oorlogstijd	NL 89 ABNA 0457 457 457

### Zondag 7 april, Rwanda, 25 jaar na de genocide

Vijftientig jaar geleden werden een miljoen Rwandezes vermoord. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden, onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond de organisatie Mwana Ukundwa, wat "geliefd kind" betekent.

Tegenwoordig ondersteunt Mwana Ukundwa kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Kerk in Actie ondersteunt deze organisatie, die inmiddels 1500 kinderen helpt met bijvoorbeeld medicijnen en schooluniformen. Ook leren de kinderen om te gaan met hun ziekte. Daarnaast worden alleenstaande moeders die besmet zijn, ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

### **Zondag 14 april, Stichting Move**

Stichting Move koppelt kinderen die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten aan studenten.

Door hen samen in actie te laten komen voor hun omgeving merken deze kinderen wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben. Op deze manier ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen.

Op Zondag 14 april wordt u verzocht om de Spaardoosjes in te leveren.

### **Stille zaterdag, 20 april, Stichting Bootvluchtelingen**

Stichting Bootvluchteling biedt dagelijks concrete en praktische hulp in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Op dit moment verblijven meer dan 6500 mensen in dit beveiligde kamp, zij wachten hier op hun asielprocedure.

In december is een nieuw communitycentrum met school en bibliotheek geopend. Hier worden dagelijks lessen verzorgd voor volwassenen en kinderen.

Daarnaast worden er trainingen rond mentale gezondheid gegeven zoals ademhalingsoefeningen om beter om te gaan met stress. Wilt u hen ondersteunen??

### **Paaszondag, 21 april, Versterk de Kerk in Pakistan**

In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroep.

Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof.

Kerk in Actie bouwt samen met de lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet te volgen. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.

Bouwt U mee aan een sterke en vernieuwende Kerk in Pakistan?



### **Zondag 28 april, Roosevelthuis**

Het Rooseveltpaviljoen in Doorn biedt zorgvakanties, groepsvakanties en conferenties.

Zo bieden zij vakanties voor verschillende doelgroepen zoals voor senioren of mensen met een verstandelijke beperking en mantelzorgers.

De vakantieweken zijn voor iedereen toegankelijk en hebben een open protestants-christelijk karakter.

De vakanties worden begeleid door vrijwilligers, waaronder verpleegkundigen, verzorgende en nachtzorg om, indien nodig, te helpen bij de dagelijkse persoonlijke en verpleegkundige zorg.

De vakanties worden georganiseerd zonder winstoogmerk en men probeert de vakanties, met financiële steun van diverse organisaties betaalbaar te houden voor iedereen.

### **Zondag 5 mei, Syrië een Kerk in oorlogstijd**

Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar lang onze vrijheid. Een bijzonder voorrecht, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoenen mensen al meer dan 7 jaar dagelijks onder de gevolgen van de slepende burgeroorlog. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. Syrische kerken en gemeenten zijn zelf ook zwaar getroffen, maar toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten.

Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, maar tegelijk ook denken aan onze naasten in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan.

Ik sluit traditiegetrouw af met een gedicht.

God, onze schepper,  
uit aarde hebt gij ons gevormd  
tot mensen van vlees en bloed  
om in vrede en gerechtigheid  
uw wereld te bewonen.  
Wij bidden U :  
open onze ogen voor Hem  
in wie Gij ons de goede plaats wijst,  
Jezus, onze herder en Leidsman,  
die ons voorgaat door de woestijn  
naar uw land van belofte,  
in deze veertig dagen en heel ons leven.  
Amen

Met een hartelijke groet,  
Marieke Vink en Jacqueline Tap

# GEDICHT

## De Via Dolorosa

De Via Dolorosa  
 ben ik zo vaak gegaan  
 en steeds heb ik verbijsterd  
 op plaatsen stilgestaan  
 waar Jezus heeft gelopen,  
 Zijn kruishout moeizaam droeg  
 en men Hem zonder reden  
 vernederde en sloeg.

De Via Dolorosa  
 loopt door mijn treurend hart.  
 Ik ga haar met mijn Heiland  
 en voel iets van de smart,  
 die Hij heeft megedragen,  
 hier, waar ik wenend sta  
 en met ontzetting waarneem  
 het einde : GOLGOTHA.

De Via Dolorosa  
 geeft aan mijn leven zin.  
 't Is na het bitter einde  
 goddank een nieuw begin  
 van leven zonder sterven,  
 van opstanding na dood.  
 Het is de weg naar boven,  
 die GOD mij hierdoor bood.

Frits Deubel.

## KINDERNEVENDIENST EN BASISCATHECHESE

Op zondag 14 april is het Palmzondag en gaan we weer paasstokken maken met de kinderen. Wanneer jullie thuis nog een stok hebben dan graag meenemen.

### **Zondag 21 april paasontbijt aanvang 9.00 uur !**

In plaats van alleen met de kinderen willen we dit jaar met de hele gemeente gaan ontbijten. Het is de bedoeling dat we om 9.00 uur in het zendingslokaal elkaar zullen ontmoeten. De leiding van de kindernevendienst zorgt voor de boodschappen dus u hoeft niets mee te brengen. Er zal alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd worden!

Wanneer het u leuk lijkt om gezellig met ons mee te ontbijten dan ligt er achter in de kerk een intekenlijst waarop u kunt invullen met hoeveel personen u komt.

Na het ontbijt zullen we met z'n allen om 10.00 uur de kerkdienst gaan bijwonen dus ook de kinderen gaan mee naar de kerk.

Voor de kleintjes onder ons zal er wel oppas aanwezig zijn.

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten tijdens het ontbijt!

Hartelijke groeten namens de leiding van de kindernevendienst  
Hemmen

# CATECHESE

## Ontmoeting in Korinte

Paulus heeft een brief geschreven aan de gemeente in Korinte. In deze brief staat eenheid centraal. Iedereen binnen de gemeente is belangrijk, tieners horen erbij. Het is dus ook belangrijk dat er geluisterd wordt naar hen.

Na het lezen van 1 Korintiërs 1:1-3 en 16:21-24 zijn de tieners uitgedaagd om te verwoorden hoe zij over onze gemeente denken. Wat waarderen ze, wat vinden ze fijn en moet blijven, waar lopen ze tegenaan en wat zouden ze anders willen zien? Op een positief-kritische manier hebben we een brief aan de gemeente gestuurd. We hopen dat we antwoord krijgen.



## Veertigdagentijd

Op de 1<sup>e</sup> zondag in de Veertigdagentijd hebben we het gehad over wat de Veertigdagentijd inhoudt, dat het eigenlijk 46 dagen zijn en waarom de 1<sup>e</sup> dag Aswoensdag heet. Hoe zit het met die 1<sup>e</sup> zondag na de 1<sup>e</sup> volle maan in de lente? Christa had het wiskundig algoritme van Gauss meegenomen waarmee je kunt uitrekenen wanneer het Pasen is. Lastig! Je moet het gulden getal weten, correctie voor maan- en zonschrikkeljaren, epacta berekenen en daarna volle maan. Als je dat allemaal uitgerekend hebt, dan valt Pasen gewoon op de daaropvolgende zondag. Pasen bepaalt ook wanneer de andere kerkelijke feestdagen vallen. Conclusie van deze middag: het zou veel makkelijker zijn als alle feestdagen elk jaar op een vaste datum zouden vallen.

## Ontmoeting in Athene

De laatste uit de serie over de steden van Paulus. Dit keer is Paulus in Athene om het evangelie verder te verspreiden. De Bijbeltekst die hierbij hoort is Handelingen 17:16-32. We hebben gesproken over welke boodschap de tieners hebben voor hun omgeving en wat ze willen delen over het geloof. Wat vinden ze positief aan ons geloof, onze kerk en catechese. Ze zijn ook creatief aan de slag gegaan met verschillende religies. Zo hebben we met zoutstengels religieuze symbolen gemaakt zoals de Davidsster.



In het spel Levend Standbeeld hebben we religieuze symbolen uitgebeeld zoals een tempel en een kruis.

Altijd lachwekkend, als ze zulke spelletjes willen doen.

Een ander spel was kwartet over religies.

Als afsluiter hebben de tieners de levenslijn van het Christendom in chronologische volgorde opgeplakt.

## Volgende bijeenkomsten:

7 april: Rock Solid catechese

14 april: Solid Friends, speciale moeder en dochter catechese

## ALGEMEEN NIEUWS

### Taxidienst

Voor degene die de kerkdiensten niet zelfstandig kan bezoeken, is het mogelijk om gebruik te maken van de kerktaxi.

U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Gussekloo (tel.nr: 0488-453372).

### Bericht van het 4 mei-comité Zetten

Op zaterdag 4 mei is er weer de jaarlijkse dodenherdenking en de kranslegging bij het monument aan het Wilhelminaplein.

De bijeenkomst, voorafgaand aan die kranslegging, wordt dit jaar gehouden in de Vluchtheuvelkerk aan de Bakkerstraat.

Deze bijeenkomst, die elk jaar tot stand komt in samenwerking met de plaatselijke kerken, begint om 19.00 uur en eindigt om uiterlijk 19.45 uur.

Vanuit de Vluchtheuvelkerk wordt een stoet gevormd, waarna we in gepast tempo via de Bakkerstraat - Beatrixstraat - Hoofdstraat naar het monument lopen.

Inwoners van Zetten en andere belangstellenden worden voor die bijeenkomst van harte uitgenodigd in de Vluchtheuvelkerk, maar ook langs de route om aan te sluiten en mee te lopen naar het monument waar de doden uit de Tweede wereldoorlog en andere oorlogen zullen worden herdacht in woord en beeld. Er zullen ook twee kransleggingen worden gedaan, één namens de gemeente Overbetuwe en één namens de inwoners van Zetten.

### **De Schakel**

De laatste interkerkelijke bijeenkomst van dit winterseizoen georganiseerd door De Schakel, zal worden gehouden op woensdagochtend 17 april in gebouw De Verbinding. Evangelist Dato Steenhuis zal weer een Bijbelstudie verzorgen. Hij is een geliefd spreker en komt al heel lang jaarlijks naar Zetten.

Dato Steenhuis (1937) was stafmedewerker van een bedrijf voor kantoorssystemen, in het noorden van het land. Voor zijn werk woonde hij in Zwolle, van waaruit hij, na een intensieve studie van de Bijbel, begonnen is spreekbeurten te geven in verschillende plaatsen. De spreekbeurten, Bijbelstudies en bestuurlijk werk in de plaatselijke gemeente, namen een dusdanige omvang aan, dat

Dato in 1977 op 40-jarige leeftijd na overleg het zijn vrouw, en na veel gebed, full time voor de Heer is gaan werken. Eerst vanuit Meppel, later vanuit Nijverdal. Het werk breidde zich ook uit naar het buitenland, zoals Amerika, Canada, Duitsland, België en Zwitserland.

Dit keer hoopt hij te spreken over: Wat eten de profeten? betreffende Jeremia, Ezechiël en Johannes de apostel.

Ook benieuwd wat daarover is te zeggen ? Hartelijk welkom.

De aanvangstijd is 9.45 uur. Toegang vrij.



## **RANDOM HET GELE BOEKJE**

Het seizoen van Het Gele Boekje nadert haar voltooiing en daarmee nadert ook de metamorfose van de naam van de Regionale werkgroep Vorming en Toerusting.

In het najaar kon u meedingen naar een mooie prijs door met ons mee te denken over een nieuwe naam voor 'Regionale werkgroep Vorming en Toerusting'. Een naam die volgens velen gedateerd is. De werkgroep heeft van diverse leden van de verschillende aangesloten kerken suggesties binnen gekregen. Dat is mooi!

Helaas konden we uit deze suggesties geen keus maken. De hoofdprijs is er dan ook niet uitgegaan. We zijn als werkgroep wel erg geholpen door de suggesties. Daarin kwamen namelijk kernwoorden voor die iets vertellen over wat u, als deelnemer van de activiteiten, belangrijk vindt in het kader van Het Gele Boekje.

Met die kernwoorden zijn we aan de slag gegaan om te komen tot een kernachtige naam die ook iets te zeggen heeft over de inhoud. Deze nieuwe naam onthullen wij in het volgende kerkblad. Wel lichten wij een tip van de sluier op: de nieuwe naam is het acroniem van de kernwoorden en vormt een christelijk oersymbool.

Voor de maand april staan er weer een paar mooie activiteiten op het programma van Het Gele Boekje.



## **Liturgie in de dagen voor Pasen**

Het Triduum Sacrum (de heilige drie dagen): Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Drie bijzondere vieringen ter voorbereiding op het Paasfeest. Vieringen die samen één viering zijn, over drie dagen verspreid. Vieringen met een eigen rijke liturgie. Maar ook een liturgie die er vroeger anders uitzag.

Ds. Ella Kamper gaat in op de ontwikkeling en de achtergrond van deze driedaagse eredienst ter voorbereiding op het Paasfeest. Ook staan we stil bij de verschillende liturgische gebruiken en liturgische mogelijkheden in deze viering. De bedoeling is om meer inzicht te krijgen in de viering van Het Triduum Sacrum en de vele liturgische elementen van deze viering. Een aanrader voor wie betrokken is bij liturgie en eredienst!

Hebt u orden van dienst van de viering van het Triduum Sacrum? Neemt u ze dan mee.

Donderdag 4 april in Ons Gebouw, Driel. Aanvang 20:00 uur.

## **Stil en aandachtig**

Vandaag de dag zijn veel mensen op zoek naar een moment van rust, van stilte. Meditatie is hiervoor een manier. Meditatie wordt in het christendom al heel lang beoefend, waarbij de aandacht vooral uit gaat naar God, de Bron van ons bestaan.

Onder leiding van Jenneke Rang zullen we op drie avonden met elkaar verschillende christelijke meditatievormen oefenen.

Iedereen die de innerlijke stilte wil zoeken en (hernieuwd) kennis wil maken met christelijke meditatie is van harte welkom op de donderdagen 25 april, en 2 en 9 mei. Aanvang 20:00 uur in De Rank te Zetten.

Bij beide activiteiten zijn nog plaatsen vrij, dus u bent van harte welkom! Meer informatie over deze activiteiten kunt u vinden op [www.gele-boekje.nl](http://www.gele-boekje.nl).

Namens de Regionale werkgroep Vorming en toerusting,  
Trudy Bennis – de Jager, [trudybennisdejager@gmail.com](mailto:trudybennisdejager@gmail.com)

## Concerten

In de zomerconcertserie 2019 van de Hervormde Kerk te Hemmen zullen dit jaar drie concerten te beluisteren zijn. De serie wordt op zondag **7 april** geopend door het Accordeon Ensemble ARTE uit Eindhoven. Het accordeon is misschien wel het meest veelzijdige instrument wat er bestaat. En dat wil ARTE laten horen met klassieke en moderne muziek.

Op zondag **16 juni** zingt het Wagenings Kleinkoor o.l.v. Jan Maas meerstemmige klassieke muziek. De programmakeuze is thematisch en varieert van renaissance tot hedendaags.

De serie wordt op zondag **8 september** afgesloten door het Nijmeegs Koper Consort o.l.v. Dick Bolt.

Alle concerten beginnen om 15.00 uur.

Kaarten € 10,- Kinderen tot 12 jaar en CJP houders € 5,-

U kunt voorafgaand aan de concerten kiezen voor een speciale concertlunch bij Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10 Hemmen. De kosten hiervoor zijn (exclusief kaartje) € 19.50

Hier kunt u ook kaarten reserveren. Tel: 0488-849172

Meer informatie over de concerten is te vinden op de websites:

[cnmehemmen.nl](http://cnmehemmen.nl), [heerlijkhemmen.nl](http://heerlijkhemmen.nl) en

[hervormdegemeentehemmen.nl](http://hervormdegemeentehemmen.nl) pagina concerten

De concertcommissie  
Stichting CNME Hemmen  
Albert Dekker  
Chris Raats  
Dineke Hendricks



## **Herbergavond met Kees van Ekris**

### ***Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is***

### ***Over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie***

Donderdagavond 23 mei 2019 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Veel gelovigen krijgen te maken met innerlijke secularisatie. In het pastoraat ontmoeten we regelmatig vermoeide zielen, mensen die overvallen worden door een vreemde murtheid en uitgeblustheid. Het geloof dreigt onder kerkgangers meer en meer te verkrumelen. Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris zal spreken over deze zorgelijke ontwikkeling die, nadat er over werd geschreven veel herkenning oproep.

Ook zal hij met ons nadenken over wat het pastoraat hierin kan betekenen. Hoe komen we innerlijke secularisatie op het spoor en hoe kunnen we nabij zijn en mensen helpen het gevecht met deze verveling aan te gaan.

De avond begint om 19.00 uur wordt om 21.00 uur afgesloten. Vooraf is er vanaf 18.00 uur de mogelijkheid om een eenvoudige maaltijd te nuttigen. De kosten bedragen € 10,00 per persoon (inclusief maaltijd € 15,00). Inlichtingen en opgave bij voorkeur per e-mail [info@pdcdeherberg.nl](mailto:info@pdcdeherberg.nl) of per telefoon (026-3342225). Bankrekeningnummer: NL58RABO0302263330. Sluitingsdatum vrijdag 17 mei.

**Kom-op-adem activiteiten in de Herberg: *In Balans, Leven met verlies en Wandelen met de Psalmen***

In de loop van het jaar 2019 zijn er verschillende Kom-op-ademactiviteiten in de Herberg in Oosterbeek. Vanaf 18 juni is er een midweek 'In Balans'. Vier dagen speciaal voor mensen die bij zichzelf (beginnende) burn-outklachten herkennen. Je logeert in het Koetshuis en trekt in een kleine groep met elkaar op. Er is veel tijd om tot rust te komen en te bewegen in de prachtige natuur. De Bijbel gaat open, er zijn thema-bijeenkomsten en creatieve workshops. Natuurlijk wordt er samen gegeten. Iedereen heeft een eigen kamer.

Het verlies van een dierbare kan diep ingrijpen. De wereld draait door, maar voor jou staat het leven stil. Hoe ga je om met al die emoties? Wie begrijpt je als je niet weet hoe het zonder die ander verder moet? Vanaf 20 november is er een Kom-op-ademmidweek voor mensen die zich hierin herkennen. Kernwoorden zijn: herkenning, God zoeken, bemoediging, ontspanning.

Tenslotte zijn er in het najaar twee dagen waar 'Wandelen met de Psalmen' centraal staat. Een dag opademen door op allerlei manieren bezig te zijn met de Psalmen. Dat zal ook veel buiten, in de prachtige omgeving van de Herberg gebeuren.

Zie voor verdere informatie over de Kom-op-ademactiviteiten: [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl)

**Kerkdiensten Vluchtheuvelkerk te Zetten**

<b>Datum</b>	<b>Aanvang</b>	<b>Bijzonderheden</b>	<b>Voorganger</b>
7 april	10.00 u	Meespeelviering	Liturgiegroep
14 april	10.00 u		Ds. Just van Es
18 april		Witte Donderdag(HA)	Liturgiegroep
19 april		Goede Vrijdag	Liturgiegroep
20 april		Stille Zaterdag	Liturgiegroep
21 april	10.00 u	Pasen	Ds. Dick Kruyt (+ liturgiegroep)
28 april	10.00 u		Ds. Ingrid Lodewijk

**Rank te Zetten**

<b>Datum</b>	<b>Aanvang</b>	<b>Bijzonderheden</b>	<b>Voorganger</b>
7 april	10.00 u		Ds. E. Hoebe-de Waard, Wag.
14 april	10.00 u		Ds. H. Van Essen
18 april	19.30 u	Witte Donderdag	Ds. H. Van Essen
19 april	19.30 u	Goede Vrijdag	Lectoren
20 april	21.00 u	Stille Zaterdag	Lectoren
21 april	10.00 u		H. van Essen
28 april	10.00 u		L. van der Laan, Bennekom

**AGENDA**

8 april 20.00 uur in zendinglokaal: gesprek kerkenraad en classis

# LEESROOSTER

**April 2019**

1 april	Leviticus 4:22-26	Leiders staan niet boven de wet
2 april	Leviticus 4:27-35	Vergeving is niet goedkoop
3 april	Leviticus 5:1-13	Wegkijken is strafbaar
4 april	Leviticus 5:14-26	Boetebeleid
5 april	Leviticus 6:1-6	Het vuur blijft branden
6 april	Leviticus 6:7-11	Voedsel voor priesters
7 april	Psalms 59	Gebed om bevrijding
8 april	Hosea 1:1-9	Getrouwd met een ontrouwe
9 april	Hosea 2:1-9	De HEER is trouw, ondanks ontrouw
10 april	Hosea 2:10-25	Gekrenkte liefde
11 april	Hosea 3:1-5	Voorbeeldig
12 april	Hosea 4:1-11	Al die ellende is geen toeval ...
13 april	Hosea 4:12-19	Van kwaad tot erger
14 april	Lucas 19:29-48	Benedictus
15 april	Hosea 5:1-7	Valstrikken
16 april	Hosea 5:8-15	Gevolg van foute keuzes
17 april	Lucas 22:1-13	Vorbereidingen
18 april	Lucas 22:14-65	Tafelgesprekken en wapengekletter
19 april	Lucas 22:66-23:56	Genade door onrecht
20 april	Hosea 6:1-3	Lied van hoop
21 april	Lucas 24:1-12	Zondagsactiviteit
22 april	Lucas 24:13-35	Uitleg
23 april	Lucas 24:36-53	Feest van herkenning
24 april	Psalms 56	Help!
25 april	Leviticus 6:12-16	Gebroken brood
26 april	Leviticus 6:17-23	Heilige maaltijd
27 april	Psalms 61	Lang leve de koning
28 april	Leviticus 7:1-10	Herstelwerkzaamheden
29 april	Leviticus 7:11-27	Let op vet
30 april	Leviticus 7:28-38	Priesterloon

# KERKDIENTEN

De diensten beginnen op zondagmorgen om 10 uur.

Kinderoppas in het Zendingslokaal.

Kindernevendienst + Basiscatechese in dorpshuis “de Oude School”.

<b><u>Zondag 7 april, koffiedrinken</u></b>		<b><u>Zondag 14 april, Palmpasen</u></b>	
<b><u>Ds. M.J. Ouwerkerk, Schoonhoven</u></b>		<b><u>Ds. M. Boelhouwer, Wageningen</u></b>	
Organist:	Henk Thijsen	Organist:	Henk Heins
Koster:	Jan Hendriks	Koster:	Henk Mathijssen
Ambtsdrager:	Margo Dekker	Ambtsdrager:	Olga de Boer
Coll. Diaconie:	Rwanda 25 jaar na de genocide (40 dgn tijd)	Coll. Diaconie:	Stichting Move@Nijmegen
Col. Kerkrentm.	Instandh. Eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instand. Eredienst
Uitgangscollecte	Zendingslokaal	Collectant	--
Collectant	--	Bloemen:	Mw. Nijenhuis
Bloemen	Mw. Veenbrink	Kindern. Dienst:	allemaal
Kindern. Dienst	Senne v.d. Voort	Basiscatechese:	
Basiscatechese:		Oppasdienst:	Ellen en Kim v.Rinsum
Oppasdienst:	Mw. J. van Wely		
<b><u>Donderdag 18 april, Witte Donderdag</u></b>		<b><u>Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag</u></b>	
<b><u>Ds. A.E.I. Zaal / aanvang: 19.30 u</u></b>		<b><u>Ds. A.E.I. Zaal / aanvang: 19.30u</u></b>	
Organist:	Piet Nijenhuis	Organist:	Henk Thijsen
Koster:	Jan v.d. Brandhof	Koster:	Krijn van Dijk
Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis	Ambtsdrager:	Margo Dekker
Coll. Diaconie:	Plaatselijk werk	Coll. Diaconie:	Geen collecte
Coll. Kerkrentm.	Instandh.eredienst	Coll. Kerkrentm.	Geen collecte
Bloemen:		Bloemen:	
<b><u>Zaterdag 20 april, Stille Zaterdag</u></b>		<b><u>Zondag 21 april, Pasen</u></b>	
<b><u>Ds. A.E.I. Zaal / aanvang: 19.30u</u></b>		<b><u>Ds. A.E.I. Zaal</u></b>	
Organist:	Gerrit Willighagen	Organist:	Gerrit Willighagen
Koster:	Jan v.d. Brandhof	Koster:	Jan Hendriks
Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis	Ambtsdrager:	Margo Dekker
Coll. Diaconie:	Stg. Bootvluchteling	Coll. Diaconie:	Versterk de kerk in Pakistan
Coll. Kerkrentm.	Instandh. Eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. Eredienst
Bloemen:		Bloemen	Dhr.J. v.d. Brandhof
		Oppasdienst:	Mw. H. Martens
		Kindern. Dienst:	allemaal
		Basiscatechese:	

<b>Zondag 28 april</b>		<b>Zondag 5 mei, koffiedrinken</b>	
<b>Ds. R. Lannooy, Den Haag</b>		<b>Th. de Zwart, Arnhem</b>	
Organist:	Henk Thijsen	Organist:	Henk Thijsen
Koster:	Arie Hoogerbrugge	Koster:	Henk Mathijssen
Ambtsdrager:	Evelien Nijenhuis	Ambtsdrager:	Margo Dekker
Coll. Diaconie:	Roosevelthuis	Coll. Diaconie:	Kerk in oorlogstijd, Syrië
Coll. Kerkrentm.	Instandh. Eredienst	Coll. Kerkrentm.	Instandh. Eredienst
		Uitgangscollecte	Onderhoud orgel
Collectant	Caroline	Collectant	Britt
Bloemen	Mw. Martens	Bloemen	Mw. van Eck
Kindern. Dienst	Thomas v.d. Voort	Kindern.Dienst	Linda Veenbrink
Basicatechese:		Basicatechese:	
Oppasdienst:	Leanne Hendriks	Oppasdienst:	Mw. H. Martens