

# KERKINFORMATIE

Hervormde Gemeente HEMMEN, november / december 2020,  
jaargang 59, nr.6



**Kerkinformatie is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Hemmen.**

Versijning: 8 -10 keer per jaar  
 Abonnementsprijs: € 12,99 per jaar  
 Inlevering kopij: **eind januari 2021** bij het redactie-adres.  
 Het volgende nummer verschijnt begin 2021.

**Coördinatie bezorging:** N. Hallers  
 Hammerskjöldpark 11, 6671 BN Zetten  
 Tel.:0488-454254  
 email:nicotonnyhallery@gmail.com  
**Redactieadres:** Hammarskjöldpark 22,  
 6671 BN Zetten, tel:0488-452820  
 e-mail: **kerkbladhemmen@hotmail.nl**

Predikant: Ds. A.E.I. Zaal  
 Kapershof 2, 6641JS Beuningen  
 tel. 0488-795043 / e-mail: aafkezaal@gmail.com  
 werkdagen: dinsdagmiddag, woensdag  
 en donderdag

Kerkenraad: Voorzitter: Vacant  
 Scriba: Mw. P.W. Nijenhuis-de Waal  
 p/a Kerkplein 3, 6672LB Hemmen  
 e-mail: scriba-hemmen@live.nl  
 Tel.: 06-22667850

Website: [www.hervormdegemeentehemmen.nl](http://www.hervormdegemeentehemmen.nl)

**Kerktelefoon via internet**

Iedereen kan via internet de kerkdiensten, vespers, rouw- en trouwdiensten (als de betrokkenen ermee akkoord gaan) in onze gemeente beluisteren: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) > in de balk "Hemmen" typen", zoek aanklikken daarna rechtstreekse uitzending of opname van diensten die al gehouden zijn en nog steeds beluisterd kunnen worden aanklikken.

## UIT DE PASTORIE

Het is alweer half november als u dit kerkblad in handen krijgt. Er is veel gebeurd sinds het vorige kerkblad door uw brievenbus schoof. En ook veel weer niet. De coronacrisis duurt voort en de dans die wij met het steeds weer oploeiende virus hebben te maken ook. We zijn nog niet door de crisis heen en er ook nog niet vanaf. En tot het moment dat het zover is, zullen we ons moeten verhouden tot de situatie zoals die is. Accepteren dat het is zoals het is en er het beste van zien te maken met elkaar, is wat ons rest. Elkaar niet loslaten en er samen doorheen komen: als ons dat lukt, mogen we dankbaar zijn. Ondertussen blijven we ons werk doen. In de kerkenraad wordt hard en gestaag gewerkt om alles, zo goed en zo kwaad als het gaat, toch doorgang te laten vinden. We zijn heel blij dat we in de kerk van Hien weer een plek van samenkomst hebben. Wat is het goed om elkaar weer in en rond de eredienst te ontmoeten, ook al is het in beperkte mate en ook al is het soms gebrekkig. Fijn dat er ook vanuit de gemeente velen zijn die meeleven, hun steentje bijdragen, hulp bieden, meedenken, meedoen, betrokken zijn en blijven. Het is nog even wennen in 'een vreemde' kerk, maar dankzij vertrouwde elementen uit onze kerk in Hemmen (de paaskaars, de kandelaars met kaarsen op tafel, de antependia, de liedboeken, de bijbels, etc.) wordt het toch een beetje 'thuis' en zal het dat steeds meer worden naarmate we er meer en vaker komen. Ook deze situatie zal op den duur wennen. Vorige week heb ik een ontmoeting gehad met de predikant van de hervormde gemeente Hien/Dodewaard. In de voormalige pastorie achter de kerk van Dodewaard (waar ook een boekwinkeltje is!) hadden we afgesproken om kennis te maken met elkaar, zodat we tenminste wisten wie de ander was mochten we elkaar op de Waalbandijk tegenkomen. Het was goed om dat te doen. We hebben afgesproken naar elkaar te zwaaien als we elkaar zien en elkaar te helpen en te bemoedigen waar dat nodig en mogelijk is. Mijn blik is ook weer vooruit gericht op de diensten die komen gaan: Eeuwigheidszondag, Advent, Kerst, Oud en Nieuw....alhoewel het ongewis blijft of en hoe we deze diensten met elkaar kunnen houden, geeft het houvast om met de voorbereidingen ervan bezig te zijn. Hier en nu doen wat je hand vindt om te doen en wat de toekomst brengen moge in de handen van God leggen is een

dagelijkse les in vertrouwen voor mij, voor u, voor ons allemaal.  
Laten we dat met vreugde doen!

Met een hartelijke groet,  
Ds. A.E.I. Zaal

## UIT DE GEMEENTE

De gemeente van Hemmen heeft het zwaar te verduren gehad in de afgelopen maand. Twee geliefde en geziene gemeenteleden, zusters uit ons midden, hebben we in korte tijd uit handen moeten geven. Hun beider overlijden kwam plotseling en onverwacht en met hun heengaan is ook een deel van de geschiedenis van onze gemeente heengegaan. Allebei hebben ze veel betekend voor de kerk van Hemmen, zaten beiden in de kerkenraad en waren ook daarbuiten blijvend betrokken en meelevend met het wel en wee van de gemeente. We missen hen.

Op 22 oktober overleed **Deliana Elisabeth van Kampen-Tap**. Deli woonde met haar man Wim aan de Meijburg 6 in Andelst, maar was en verbleef nog vaak op de boerderij van haar zoon Dick aan de Wageningsestraat, hoek Lingewal, daar waar ze zelf ook jaren had gewoond, gewerkt, geleefd. Deli was geboren in Andelst op 14 april 1940, vlak voor de oorlog uitbrak. Daar groeide zij ook op. Later woonde ze ook nog op ander plekken in het land en met name Vorden, waar zij als lerares werkte, bleef altijd een geliefde plaats voor haar. Na haar huwelijk kwam zij weer terug in de Betuwe en lag haar leven en werk op en rond de boerderij en in haar gezin met haar vier zonen: Dick, Gerrit, Jan Kees en Maarten. In de dienst die voorafging aan haar begrafenis vertelden Dick en Jan Kees over het leven van 'mama Deli': over hoe ze was als moeder en als mens: 'kompas en anker, steun en toeverlaat, voorbeeld en hart, een baken van warmte en rust, zorgzaamheid en liefde die in haar handelen alles benadrukte wat echt en waardevol is in het leven'. Ook lazen we in die dienst uit I Korinthiërs 13, en legden deze woorden van Liefde naast de persoon en het leven van Deli: wie zij was, hoe ze was: barmhartig, genadig, rijk aan goedertieren. Met

verdriet begeleidden wij haar lichaam naar de begraafplaats en gaven het daar uit handen, in de handen van de levende God: de God van liefde en trouw, die genoemd wordt: barmhartig, genadig en rijk aan goedertierenheid en nooit los laat het werk waaraan zijn hand begon. Of, om het in wat modernere bewoordingen te zeggen:

*Zonder liefde ben je nergens*

*Al kon ik nog zozeer  
in prachtige preken  
mijn redes afsteken  
en wist wijze woorden op ieder gebied  
maar had de liefde niet  
dan was het toch meer  
wat trommelgekletter  
gezwets en geschetter  
had ik de liefde niet.*

*Al blies ik trompet  
hoog van de toren  
al zong ik in koren  
de sterren van de hemel, het hoogste lied  
maar had de liefde niet  
dan klonk het toch net  
als toeters en bellen.  
Ik had niets te vertellen  
had ik de liefde niet.*

*Zonder liefde ben ik nergens  
zonder jullie stel ik niets voor.  
Had ik jullie niet bij me  
dan ging ik er aan onderdoor.  
Want liefde is echt  
en liefde is aardig,  
is open, oprecht  
en eerlijk, rechtvaardig.  
't Is liefde die ziet  
hoe opnieuw te beginnen  
die ieder verdriet  
ook de dood kan overwinnen.*

*(naar I Korinthiërs 13, uit: 'Met open ogen 100 bijbelse gedichten' van Karel Eijkman).*

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de familie van Deli: haar man, zoons, broer, schoonzussen, zwager, neven, nichten en de kring van mensen om haar heen.

Op 26 oktober overleed **Willemien Alice Tap-van Steenberg**. Op 1 januari 1937 geboren op het huis Brandenburg groeide Wil op in Zetten. Daar volgde ze ook haar opleiding (N19), trouwde ze met haar grote liefde Arie, kwam te wonen op de Boeleham en kreeg samen met haar man haar vier dochters: Jacqueline, Renée, Anneditte en Liselotte. Een actief en sociaal leven leidde Wil, waarbij ze zich inzette voor verschillende verenigingen en kringen en ook voor de kerk in Hemmen. Dochters Jacqueline en Liselotte vertelden daarover in de dienst die voorafging aan de begrafenis en ze vertelden ook over het huis Le Grand Faure in Frankrijk en over Wils vriendinnenkring, haar clubjes, haar werk in huis en tuin waar ze van genoot. Zowel dochter Annaditte, kleindochter Myrthe als dochter Renée droegen een gedicht voor en eerden daarmee hun belezen moeder. Uit de bijbel lazen we uit Exodus 3, over Mozes die voor zich de brandende braamstruik ziet die toch niet verteerd en dan naderbij wil komen om dat wonderlijke verschijnsel van dichtbij te aanschouwen. De ervaring achter dat verhaal: 'in het heetst van de strijd zijn die je leven soms is en er toch niet aan opbranden' verbonden we aan het levensverhaal van Wil. En tenslotte gaven we haar, in het vertrouwen dat de God van leven blijft vasthouden waar wij moeten loslaten, uit handen. Onder de klanken van het Franse lied *À toi la gloire* werd Wil door de grote erehaag die zich vanaf de deur van de kerk had opgesteld weggedragen naar haar graf.

We wensen de dochters van Wil met hun partners, kinderen, de overige familie, vriendinnen en allen bij wie zij een plek in het hart innam veel sterkte toe voor de komende tijd.

Un ailleurs

A l'heure où la nuit se tord  
 Une page se tourne  
 Dans un éphémère silence-  
 Le visage fané  
 Refleurira sous un autre jour,  
 Dans un autre temps.  
 Un ailleur se dessine  
 Mais nul ne le sait.  
 Vieillir sans oublier  
 Vieillir et effacer ses rides  
 Ou bien les garder  
 Pour laisser poindre un nouveau jour.

(Sandrine Davin)

Op 21 oktober 2020 is overleden **Johanna Alberdina van Rinsum-Romein**. Joke is geboren op 4 juni 1946 in Andelst. Na het afsluiten van de Huishoudschool in Zetten is zij op 16-jarige leeftijd in dienst gekomen van de Centramarkt Aalbers in Zetten. Nadat zij haar man Albert had ontmoet zijn zij in 1969 in het huwelijk getreden. Op dat moment was de werkplaats aan de Boelenhamsestraat al klaar en zijn zij na hun huwelijk in hun woning aan de Boelenhamsestraat in Hemmen gaan wonen. Zij wonen daar dus al meer dan 50 jaar. Joke hield veel van bloemen, wat ook terug te zien is in hun woning. Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen Albert en de familie veel sterkte toe.

### **Jubileum**

Op 6 oktober jongstleden mochten de heer en mevrouw Vooijs-van Veluw hun 65-jarige huwelijksdag vieren.

Wij willen hen van harte feliciteren met hun briljanten huwelijk en veel liefde, geluk, gezondheid en bovenal Gods zegen toewensen.

## **“Vlucht van de Geest”: gezamenlijke activiteiten.**

Op eerste Pinksterdag ontstond tijdens een oecumenische kerkdienst bij de predikanten van Zetten en Hemmen het idee en verlangen om samen te werken. Om zo zelf bemoedigd te worden en ook anderen een hart onder de riem te steken in deze bijzondere tijd die veel van iedereen vraagt. Het idee nam een Vlucht en leidde tot de volgende activiteiten:

### **Welkom in de kerk in Hemmen!**

De kerk in Hemmen is iedere dinsdagochtend geopend van 9.30 - 11.30 uur en dan is er een predikant aanwezig. U kunt in stilte gaan zitten, een boek lezen of een kaarsje aansteken. U kunt uw gedachten opschrijven en in een gebedsmuur achterlaten of in een gesprek gaan. Ook is er de mogelijkheid om samen met de aanwezige predikant te bidden of om een persoonlijke zegen te ontvangen.

Om 10.00 uur is er een kort ochtendgebed voor in de kerk rond de Paaskaars. Iedereen is in die twee uur welkom om binnen te lopen en weer weg te gaan.

### **Wandelen met iets extra's**

Om de week is er een wandeling op zaterdagochtend of -middag. De wandeling start bij één van de kerken. De manier van wandelen zal verschillend zijn: soms in stilte en soms in gesprek met een medewandelaar, soms naar aanleiding van een tekst, een afbeelding of de omgeving. Eén van de predikanten zal de wandeling begeleiden.

### **Wanneer?**

#### **Welkom in de kerk in Hemmen:**

iedere dinsdagochtend 9.30 - 11.30 uur

#### **Wandelen met iets extra's:**

Zaterdag 28 november 15.30 - 17.30 uur vertrek vanuit de Vluchtheuvelkerk in Zetten.

Zaterdag 12 december 10.00 - 12.00 uur vertrek bij De Rank in Zetten.



Kom gerust eens kijken bij deze activiteiten! U hoeft geen lid te zijn van één van deze kerken om mee te doen. Iedereen is van harte welkom. Uiteraard worden alle maatregelen van het RIVM in acht genomen.

Als u meer informatie wilt, kunt u onderstaande predikanten bellen of mailen.

Thijs Tichelaar: [voorganger@baptistenmiddenbetuwe.nl](mailto:voorganger@baptistenmiddenbetuwe.nl), 06-4010 5920

Aafke Zaal: [aeizaal@gmail.com](mailto:aeizaal@gmail.com), 06-2816 7423

Martin de Jong: [jong.martinde@gmail.com](mailto:jong.martinde@gmail.com), 06-4984 0712

Hanja van Essen: [predikant@derankzetten.nl](mailto:predikant@derankzetten.nl), 0488-42 81 97

## BIJ DE DIENSTEN

Voor de komende tijd heeft de kerkenraad een aantal diensten gepland.

Voorlopig zal er minimaal twee keer per maand kerkdienst zijn.

Omdat de tijden onzeker zijn, er veel veranderingen plaatsvinden doordat we ergens anders kerken en dat allemaal veel tijd en energie kost, is er een voorlopige planning gemaakt tot en met eind december. Als dit allemaal goed verloopt en we onze draai in de nieuwe situatie gevonden hebben, dan is het voornemen om te kijken of het aantal diensten per maand opgehoogd kan worden tot drie keer per maand of, als het kan weer iedere week.

In dat geval zal ook de kindernevendienst weer opgepakt kunnen worden. Tot die tijd zal er wel voor de kinderen wel steeds een leuk pakketje klaarliggen in de kerk zodat zij tijdens de dienst ook hun eigen invulling kunnen geven. Vooralsnog staan de volgende diensten op de agenda:

**Zondag 22 november:** Eeuwigheidszondag. In deze dienst worden de overledenen herdacht die in het afgelopen jaar vanuit de gemeente zijn begraven of gecremeerd. Voorganger is ds. Zaal. Omdat we op dit moment nog gebonden zijn aan de regels van het RIVM die een beperkt aantal kerkgangers voorschrijven, hebben we

de families van de overledenen gevraagd om met maximaal 2 personen te komen. Op die manier is er ook voor de gemeente nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de dienst. Voor wie niet in de gelegenheid is om in de dienst aanwezig te zijn, is er de mogelijkheid om in de week voorafgaande aan de 22<sup>e</sup> een gedachtenislichtje aan te vragen bij één van de kerkenraadsleden. Dat lichtje zal dan voor zondag bezorgd worden, of kan op zondagmorgen vanaf 9.30 uur opgehaald worden bij de kerk van Hien. Op die manier kan wie dat wil toch verbonden zijn met de gedachtenis in de kerk en zijn of haar eigen overledenen thuis gedenken. Ook voor de mensen die in de kerk zijn en die dit keer niet naar voren kunnen komen, is er de mogelijkheid om een gedachtenislichtje vanuit de kerk mee naar huis te nemen en dat thuis te branden.

Op zondag 20 september j.l. waren we te gast op het bedrijf van Frank Pouwer in Doorwerth. Na afloop van de dienst bood Frank spontaan aan om ons als gemeente in de tijd voor kerst nogmaals te ontvangen voor een kerkdienst die op zijn bedrijf gehouden kon worden. We hebben deze uitnodiging in dank aanvaard, ook omdat we toen nog niet helder hadden of en hoe we samen zouden kunnen komen in de laatste maanden van het jaar. Ondanks dat we nu onze plek in de kerk van Hien aan het vinden zijn, zien we er toch naar uit om op de bijzondere locatie van de oude steenfabriek bijeen te komen voor de dienst. Frank heeft beloofd de grote houtkachel goed op te stoken en de ruimte in kerstsfeer te versieren, zodat we ons in meerdere opzichten kunnen warmen aan het samenzijn. Het is dan de derde zondag van Advent en deze zondag heet in de kerk: zondag Gaudete. Dat betekent: Verheug u! en is genoemd naar een vers uit de brief die Paulus schreef aan de Filippenzen waarin hij de gemeenschap oproept tot vreugde:

*‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd! Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God, die alle verstand te boven gaat, om uw hart en uw gedachten in Christus Jezus te bewaren. Tenslotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom: aan alles wat deugdzzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb*

*geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het en de God van vrede zal met u zijn.'*  
(Filippenzen 4:4-9)

Deze dienst op **13 december** begint om 10.00 uur, en het bedrijf van Frank Pouwer (Frank Pouwer historische bouwmaterialen) is gevestigd aan de Fonteinallée 22 6865 ND te Doorwerth.

Op vrijdag **25 december**, eerste kerstdag, is er een dienst in de kerk van Hien waarin ds. Zaal voorgaat. Aanvang 10.00 uur.

De **oudjaarsdienst** is dit jaar ook in de kerk van Hien en begint om 19.00 uur. Ook hierin gaat ds. Zaal voor.

Omdat de diensten in de komende maanden al een specifiek karakter hebben, heeft de kerkenraad besloten de viering van het Heilig Avondmaal vooralsnog uit te stellen tot na 1 januari.

Voor alle diensten geldt dat u zich van tevoren dient op te geven. Dit kan bij Jan v.d. Brandhof via [janvandenbrandhof45@gmail.com](mailto:janvandenbrandhof45@gmail.com)

## DIACONIE

Rekening diaconie: NL47 RABO 013 398 66 67

Rond **dankdag** hebben wij de ouderen uit onze gemeente verrast met een **leuke attentie**.

We hebben hiervoor contact gezocht met de Zorgboerderij Hoog-Broek in Lienden. Zij hebben een leuk pakketje gemaakt wat de dankbaarheid voor de gaven van het land symboliseert, tekenend voor Dankdag natuurlijk.

Op Zorgboerderij Hoog-Broek genieten gasten (mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, mensen met psychische problemen, dementerende ouderen en ouderen die in een sociaal isolement verkeren) onbekommerd van hun dagelijkse bezigheden. Daarnaast kan men aankloppen (binnen een straal van ongeveer 20 km) voor allerlei klusjes, zoals heggen snoeien, onkruid verwijderen, kantjes knippen of borders bijhouden. Deze werkzaamheden worden verricht door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bezoekers van Hoog-Broek hebben met veel plezier een leuk presentje voor onze ouderen ingepakt. Onze pastoraal medewerkers hebben dit dan weer rond gebracht.

Op Zaterdag 12 december wordt er weer een grote **inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank** bij de Jumbo en de Albert Heijn in Zetten.

Juist nu vanwege Corona heeft de Voedselbank onze hulp meer dan nodig.

Bij alle supermarkten in de Over Betuwe worden artikelen ingezameld voor de Voedselbank. Ze willen graag de jeugd en vrijwilligers uit de (geloofs) gemeenten bij de actie betrekken.

Het winkelend publiek ontvangt bij binnenkomst van de supermarkt een boodschappenlijstje met het verzoek naast hun eigen boodschappen ook enkele artikelen te kopen voor de mensen die zijn aangewezen op de Voedselbank. Wie zou hierbij willen helpen? Per supermarkt zijn er 12 mensen nodig die 4 uur willen helpen.

Samen kunnen we hier een mooi succes van maken: Er zijn voor onze medemens ! Heb je interesse, dan kun je dit doorgeven aan Marieke of Jacqueline.

We denken na over hoe we het **Heilig Avondmaal** in deze tijd kunnen vieren. De komende maanden zal dit nog niet gaan, maar we hopen volgend jaar hiervoor een passende manier van vieren te hebben gevonden. Mocht u ideeën hebben, dan horen we deze graag.

**De Herberg**, waar 1x per maand een lekkere maaltijd werd geserveerd door de gezamenlijke kerken van Zetten en Hemmen ligt door de Coronacrisis helaas al maanden stil.

Om de deelnemers te laten merken dat wij hen niet zijn vergeten willen we in de maand november hen verrassen met iets lekkers. We hopen dat we volgend jaar weer voor hen kunnen koken, misschien met wat aanpassingen. Zo hopen we weer snel te kunnen starten.

We sluiten traditiegetrouw af met een gedicht:

We zoeken troost bij U,  
Vader in de hemel,  
omdat we hier met lege handen staan,  
machteloos zijn.  
Omdat we geen woorden hebben  
sprakeloos zijn  
bij wat er gebeurd is.  
Vervul ons met uw Geest,  
uw Trooster.  
Bemoedig ons  
zodat we het uithouden  
en kunnen doen wat nodig is.  
In Jezus naam

Amen.

Een hartelijke groet vanuit de diaconie,  
Jacqueline Tap en Marieke Vink

# GEDICHT

Ik ben alleen

Er is niemand

Bij wie ik mijn hart kan uitstorten

Dus doe ik dat bij mezelf.

En bij God,

Tot Wie ik roep.

Het is goed

Je hart uit te storten

In de eenzaamheid,

En het leed

Niet in jezelf op te vreten.

*Dietrich Bonhoeffer*

# ALGEMEEN NIEUWS

## RONDON HET GELE BOEKJE

Het was best spannend om in deze tijd een programma op te stellen voor VIS. Gelukkig konden we ons de eerste avond van dit seizoen over 10 Bijbelse vrouwen verheugen op ruim 20 aanmeldingen.

Dinsdag 24 november neemt Ella Kamper u graag mee in de teksten van Bonhoeffer. We hebben echter voor een andere vorm gekozen: een digitale bespreking van de teksten.

Na aanmelding ontvangt u een document met teksten van Bonhoeffer, een aantal gespreksvragen en uitleg over de werkwijze. Tijdens de digitale bespreking zal er worden ingegaan op de vragen en opmerkingen van de deelnemers.

Meer informatie vindt u in Het Gele Boekje

En op 9 december is alweer de laatste avond van dit jaar. Marijke van Dijk zet Maria, de moeder van Jezus deze avond in het licht in een met kunst en muziek omklede lezing.

Aanmeldingen graag via: [aanmeldengeleboekje@gmail.com](mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com)

Hartelijke groet, namens de Regionale werkgroep VIS,  
Trudy Bennis – de Jager



### **Kerktaxi**

Voor degene die de kerkdiensten niet zelfstandig kan bezoeken, is het mogelijk om gebruik te maken van de kerktaxi.

U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Gussekloo (tel.nr: 0488-453372).

**Oproep:**

Heeft iemand van u een **vloerkleed** liggen dat ongebruikt op zolder/ garage/schuur ligt. Maat ongeveer 2.50 x 3 à 3.5 meter, maar kleiner mag ook.

We willen graag in de (kleine) consistorie in Hien /Dodewaard op de koude kale vloer een kleed neerleggen. Het zal daardoor behaaglijker worden, zeker voor de kinderen die daar soms verblijven. Belangrijk ook is dat een kleed het geluid zal dempen.

U kunt het melden bij de scriba

**Ontmoetingsochtend**

Anders dan eerder aangekondigd is de eerstvolgende bijeenkomst van De Schakel niet op 18 maar op **dinsdagochtend 17 november** in verenigingsgebouw van De Loohof.

Het thema 'Bitter of Beter' zal worden belicht door evangelist Jacques Brunt uit Alblisserdam.

Word je door wat je hebt meegemaakt bitter.....of word je er beter van?

Veel mensen, binnen en buiten de kerk, zijn bitter geworden. Dat heeft vaak allerlei oorzaken. Afwijzing door mensen, moeilijke levenssituaties en soms ook teleurstelling in de kerk.

Tijd: 9.45 uur, inloop 9.30. Vooraf aanmelden via telefoon of WhatsApp 06 10 14 12 68 of mail [elliedenhartog@gmail.com](mailto:elliedenhartog@gmail.com) is nodig. Dit kan tot uiterlijk 14 november.

Alles zal verlopen volgens de dan geldende Covid-19 richtlijnen.

**Het Hemmense kerkje**

In verleden bezocht ik regelmatig het kerkje in Hemmen.

En momenteel doe ik dat weer op dinsdagmorgen.

Het kerkje in Hemmen, waar de naam van dominee Heldring voor altijd aan verbonden is, doet me wat. Het is ook de ligging, de historie en de plaats die aangeeft dat er een adellijke familie heeft gewoond, die oog had voor het kwetsbare in de samenleving. Ook vonden hier in de jaren dertig van de vorige eeuw de eerste pinksterconferenties plaats.



In die tijd hebben Femmy Geesink en haar man ook de ramen met Bijbelse voorstellingen in de kerk aangebracht.

De tijd waarin we nu leven geeft opeens ruimte voor nieuwe ideeën die anders het licht niet hadden gezien. Sinds oktober staat op iedere dinsdagmorgen gastvrij de kerkdeur open. Een ieder wordt uitgenodigd voor een moment van stilte, gebed en ontmoeting. Hoe ziet zo'n bezoek eruit? Van 9.30 - 11.30 uur is één van de Hemmense /Zettense predikanten aanwezig, die een liturgie heeft samengesteld, waar een Bijbelgedeelte centraal staat en waarin het karakter van God naar voren komt en wie wij als mens zijn. Met enkele woorden en in stilte mogen wij hierover nadenken. Het samenzijn wordt afgewisseld met gebeden en liederen.

Het officiële gedeelte begint om 10:00 uur en neemt ca. een half uur in beslag. Iedereen kan elke moment weer zijnsweegs gaan. U kunt ook zowel de predikant of één van de aanwezigen aanspreken als u dat wilt. Meestal zijn we met ongeveer 6 personen bij elkaar.

Het is goed om elkaar daar te zien.

Persoonlijk ervaar ik deze bijeenkomsten als bemoedigend, maar ook als een wake-up-call in deze tijd van corona. In de stiltemomenten geniet ik van de ramen, waarin door het zonlicht het leven van Jezus onze Heer zichtbaar wordt.

Als u voor de kerk staat, leest u boven de deur de woorden uit Psalm 38: 'Hier wordt de rust geschonken'. Gerrit Franken (1941-2001), inwoner van Hemmen, heeft het verwoord in een gedicht waaruit ik een strofe citeer:

*In Hemmen ligt een bedehuis  
Mystiek de tijd ontzonken  
De deur staat open, ik voel me hier thuis  
"Hier wordt de rust geschonken"*

Deze woorden wens ik ook u toe.  
Shalom.

Henk P. Oosterom  
(tel. 453636)

## LEESROOSTER

1 november	<i>Allerheiligen</i> Psalm 24	Koninklijke intocht
2 november	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
3 november	Matteüs 23:1-12	Wel hun woorden, niet hun daden
4 november	<i>Dankdag</i> Psalm 67	Volkenbond
5 november	Matteüs 23:13-24	Schijnheiligheid
6 november	Matteüs 23:25-39	Onwil
7 november	Daniël 7:1-14	Een blik in de hemel
8 november	Daniël 7:15-28	Hogere dierkunde
9 november	Daniël 8:1-14	De ram en de bok
10 november	Daniël 8:15-27	Uitleg van Gabriël
11 november	Matteüs 24:1-14	Zware tijden
12 november	Matteüs 24:15-28	Iedereen zal de Mensenzoon (h)erkennen.
13 november	Matteüs 24:29-44	Laat je niet overvallen, maar verrassen
14 november	Daniël 9:1-14	Verootmoediging
15 november	Daniël 9:15-27	Nog zeventig weken
16 november	Daniël 10:1-11	Indrukwekkend
17 november	Daniël 10:12-11:2a	Krachten
18 november	Daniël 11:2b-12	Opgaan, blinken en verzinken
19 november	Daniël 11:13-24	De een na de ander
20 november	Daniël 11:25-35	Heilig verbond bedreigd
21 november	Daniël 11:36-45	Zelfoverschatting
22 november	Daniël 12:1-4	Geheimhouding
23 november	Daniël 12:5-13	Eindtijd
24 november	Psalm 97	Hemeltaal
25 november	Matteüs 24:45-25:13	Wees goed voorbereid: controleer je oliepeil
26 november	Matteüs 25:14-30	De volle honderd procent
27 november	Matteüs 25:31-46	Christelijk sociaal
28 november	Jesaja 1:1-9	Verlaten en verlaten worden
29 november	Jesaja 1:10-20	Het gaat om je hart!
30 november	Jesaja 1:21-31	Zuivering

1 december	Jesaja 2:1-9	Verenigde naties
2 december	Jesaja 2:10-22	Berg je!
3 december	Jesaja 3:1-12	Chaos
4 december	Jesaja 3:13-4:1	Wanverhouding
5 december	Jesaja 4:2-6	Vernieuwing
6 december	1 Tessalonicenzen 1:1-10	Missionaire gemeente
7 december	1 Tessalonicenzen 2:1-12	Vruchtbaar bezoek
8 december	1 Tessalonicenzen 2:13-20	Ondanks tegenwerking ...
9 december	1 Tessalonicenzen 3:1-13	... toch volgehouden
10 december	1 Tessalonicenzen 4:1-12	Liefde in praktijk
11 december	1 Tessalonicenzen 4:13-18	Troost
12 december	1 Tessalonicenzen 5:1-11	Laat u (niet) verrassen
13 december	1 Tessalonicenzen 5:12-28	Trouw
14 december	Haggai 1:1-15	Bouwbeleid
15 december	Haggai 2:1-9	Zeg niet: vroeger was alles beter
16 december	Haggai 2:10-23	Als je zoveel ellende ziet, waarom kom je dan niet bij God?
17 december	Jesaja 50:1-3	Confronterende vragen
18 december	Jesaja 50:4-11	God is nabij
19 december	Psalm 132	Vaste woon- en verblijfplaats
20 december	Jesaja 51:1-8	Vastigheid
21 december	Jesaja 51:9-16	Je wachter zal niet sluimeren
22 december	Jesaja 51:17-23	Bescherming
23 december	Jesaja 52:1-6	Bevrijding
24 december	Psalm 2	Volken trekken samen
25 december	<i>Eerste Kerstdag</i> Jesaja 52:7-12	Goed nieuws
26 december	<i>Tweede Kerstdag</i> Jesaja 52:13-15	Sprakeloos
27 december	Jesaja 53:1-6	Opvallend onopvallend
28 december	Jesaja 53:7-12	Herder als schaap
29 december	Jesaja 54:1-5	Vruchtbaar
30 december	Jesaja 54:6-10	Grenzeloze liefde
31 december	Jesaja 54:11-17	Steengoed

Het overzicht van de geplande kerkdiensten vindt u op pagina 9 t/m 11.