

De kracht van de Hervormde Gemeente Hemmen.



**Protestantse
Kerk**

In de kerk van de Hervormde Gemeente Hemmen (aangesloten bij de PKN) treft u een groep mensen aan die uit Hemmen komt, maar ook uit een aantal omliggende dorpen. Mensen met heel diverse kerkelijke achtergronden die zich geaccepteerd en gewaardeerd weten in de gastvrije sfeer die de gemeente ademt. In de kleine kerk van Hemmen zijn velen op zoek naar een “warm en licht” onderdak. Men vindt dat er doordat er met elkaar meegeleefd wordt en naar elkaar omgezien wordt en er een open oog is voor de wereld van vandaag en morgen. In erediensten en in het vormings- en toerustingswerk wordt er gezocht naar verbindingen met elkaar en met God. Op die manier hoopt men het licht van het evangelie te laten stralen. De aantrekkelijke ligging van de kerk op het lommerrijke landgoed ‘de Heerlijkheid Hemmen’ en de historische veertiende eeuwse kerk geven een bijzondere dimensie aan het bestaan van de gemeente van Hemmen. Velen hebben hier al rust gevonden, zoals boven de ingang van de kerk in een steen gebeiteld staat (Psalm 36).

Aktiviteiten

In de relatief kleinschalige gemeente van Hemmen is een groot aantal activiteiten te noemen. Een paar daarvan zijn:

De wekelijkse eredienst.

Elke zondag is er om 10.00 uur dienst. Gemiddeld om de week gaat de eigen predikant voor; de andere diensten worden ingevuld door gastpredikanten. Er zijn vijf keer per jaar diensten waarin het Heilig Avondmaal bediend wordt. Enkele keren per jaar vindt er een doopdienst plaats en er is een dienst ter nagedachtenis aan de gestorvenen. Daarnaast zijn er diensten op Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid, waarbij er een verbinding wordt gelegd met de dorpsgemeenschap door middel van een gemeenschappelijke maaltijd voorafgaand aan de diensten. Met Pinksteren is er een grootse oecumenische openlucht dienst die wordt voorbereid door tal van gemeenten uit de directe omgeving van Hemmen. Het kerkelijk seizoen wordt begin september feestelijk geopend op Startzondag, waarop er na de dienst een afwisselend programma voor jong en oud wordt geboden en er wordt besloten met een gezamenlijke maaltijd.

Jeugd- en jongerenwerk.

Voor de allerkleinsten (kinderen van 0 tot 4 jaar) is er om de twee weken kinderoppas in het naastgelegen "Zendingslokaal". Het oppasrooster staat in het kerkblad en op onze website vermeld.

Daarnaast gaan de 4 – 12 jarigen een gedeelte van de dienst naar kindernevendienst en basiscatechese die geleid worden door een actieve en enthousiaste groep leidsters. Voor de kinderen van deze groepen worden ook nog extra activiteiten georganiseerd, zoals een knutselmiddag en een paasontbijt. Voor jongeren van 11-13 jaar en van 13-15 jaar is er catechese die in samenwerking met de kerken van Zetten wordt aangeboden.

Vorming en toerusting.

Samen met een aantal buurgemeenten wordt jaarlijks "Het gele boekje" uitgegeven. Daarin staat een groot aantal activiteiten die door de Regionale werkgroep Vorming en Toerusting worden georganiseerd.

Andere activiteiten.

Maandelijks komt er een groep mensen bijeen die met elkaar in gesprek gaan over thema's die raakvlakken hebben met theologie, geloof, maatschappij en actualiteit.

Daarnaast is er een gesprekskring ('ABC van het geloof') waarin onderwerpen aan bod komen zoals bijvoorbeeld: de bijbel, wat is dat voor een boek?; wat zijn bijbelse begrippen en symbolen?; bidden, hoe doe je dat?; hoe kan ik de Tien Geboden toepassen in mijn leven?; hoe lees je een Psalm?; wat betekent de kerk voor mij?

Ook is er een pastorale bezoegroep.

Elk jaar wordt er een gemeenteontmoetingsavond georganiseerd. Gemeenteleden hebben daarin de kans om elkaar te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen.

Twee keer jaar wordt er een seniorenochtend georganiseerd. Tijdens deze ochtend staat ontmoeting en bezinning centraal. De ochtend wordt na het samenzijn in het Zendingslokaal afgesloten met een vesper in de kerk.

Jaarlijks is er een aantal concerten in onze kerk.

Samen met andere kerken.

Er worden jaarlijks meerdere gezamenlijke activiteiten georganiseerd in samenwerking met de Gereformeerde Kerk De Rank en de Vluchtheuvelgemeente beiden te Zetten.

In december wordt er in Hemmen een Kerstlichtjesticht georganiseerd. Langs een pad van lichtjes wordt op verschillende plaatsen in Hemmen het kerstverhaal verteld en uitgebeeld. Een tocht voor jong en oud!

Bij belangstelling is er een gezamenlijke belijdeniscatechesegroep onder leiding van onze predikant en de twee predikanten uit de eerder genoemde gemeenten.

In de maand mei wordt er voor de kinderen van groep 6 van de Zettense basisscholen een zogeheten "Kerkenspeurtocht" georganiseerd. De kinderen bezoeken tijdens deze tocht alle kerken en krijgen zo de gelegenheid om de kerken in ons dorp eens van binnen te bekijken. Voor veel kinderen een onbekend terrein waar van alles gebeurt. Ze weten allen niet precies wat en waarom. Een mooi moment om daar eens iets meer over te kunnen horen en te vragen.

Kerktelefoon via internet

Iedereen kan via internet de kerkdiensten en de rouw- en trouwdiensten van de gemeente beluisteren: www.audioserver.nl > in de balk "Hemmen" typen > "zoek kerken" aanklikken > oranje pijl aanklikken bij rechtstreekse uitzending, groene pijl geeft de lijst van diensten die al gehouden zijn en nog steeds beluisterd kunnen worden.

Verhuur.

In voorkomende gevallen wordt het kerkgebouw ook verhuurd voor bijvoorbeeld huwelijksdiensten van mensen buiten onze gemeente. Het naast de kerk gelegen Zendingslokaal wordt onder voorwaarden ook verhuurd. Voor informatie hierover: info@hervormdegemeentehemmen.nl.

Kerkgebouw

In 1395 stond de kerk als Sint Maartenskerk in de lijst van kerken, die de bouw van de Dom te Utrecht bekostigden. Het schip van de kerk zal wellicht veel ouder zijn (13e eeuw). Het koor van de kerk stamt uit de 15e eeuw. Al vele eeuwen geldt dus: "Hier wordt de rust geschonken" (opschrift boven de ingang). Prachtig zijn de gebrandschilderde ramen in de kerk, in 1933 gemaakt door Femmy Schilt-Geesink. Ze geven links en rechts een beeld van verhalen uit het Nieuwe Testament. In de oorlog werd de kerk deels en ook de ramen verwoest,

maar gelukkig weer hersteld. Achter in de kerk zijn gedenksteden van ds. O.G. Heldring (stichter Heldring -gestichten te Zetten) en ds. Ippius Fockens. Hun namen vindt men ook op de naamborden van predikanten in de consistorie (1935), zelfs al van vóór de Reformatie. Het RK verleden blijkt ook in het koor: dichtgemetseld priesterpoortje, lavabo en sacramentshuisje. Uit de herdenkingsplaten rechts (1787, van Lijnden van Hogendorp met de wapens) en links (1931) blijkt de band tussen kasteel en kerk. In 1931 sterft de laatste heer van Hemmen kinderloos, zijn bezit wordt in een fonds omgezet: het "Fonds voor Kerk en Zending".

In de zomermaanden blijft de kerk na de diensten vaak open voor een bezichtiging door passanten.

Nieuwsgierig?

Bent u door deze folder nieuwsgierig geworden naar onze gemeente? Zoja, bezoekt u dan gerust eens op een zondag een eredienst. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de gemeente Hemmen: www.hervormdegemeentehemmen.nl. Daarop vindt u ook het kerkblad "Kerkinformatie", dat 10x per jaar verschijnt. Natuurlijk kunt u uw belangstelling ook via e-mail (info@hervormdegemeentehemmen.nl) of per telefoon kenbaar maken (zie adressenlijst in deze folder).

Predikant: Ds. A.E.I. Zaal
Kapershof 2, 6641 JS Beuningen
tel. 0488-795043
e-mail: aafkezaal@gmail.com
werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdagmorgen

Kerkenraad: Voorzitter: vacant

Scriba: Mw. P.W. (Evelien) Nijenhuis-de Waal
p/a Kerkplein 3, 6672 LB Hemmen
tel: 06-22667850
e-mail: scriba-hemmen@live.nl