

Aan de gemeente van Christus,
Verspreid over vele huizen, maar met elkaar verbonden omdat we onder dak zijn bij
God:

Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt...!

Het is zondagmorgen 9.00 uur. Ik weet dat er onder u ook zijn die nu een kaars
aansteken.

Mooi, het is een zichtbaar teken dat we bij elkaar zijn in deze tijd, terwijl we ook uit zicht zijn van elkaar.



En toch hebben wij juist, door onze verbondenheid met elkaar uitzicht, perspectief,
omdat wij erop vertrouwen
dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk waaraan zijn hand begon.
Daarom: genade en vrede van onze Heer Jezus Christus door de kracht van zijn Geest.

Het is vandaag 19 april: beloken Pasen. Zo heet deze zondag: deze eerste zondag na Pasen: beloken Pasen.
En 'beloken' dat is het voltooid deelwoord van beluiken en dát betekent: de luiken toedoen, de luiken sluiten.
Vandaag worden dus de luiken van het paasfeest dichtgedaan: Pasen wordt afgesloten.

Misschien is dat voor uw gevoel al lang gebeurd en ligt Pasen alweer ver achter u. Hebt u de luiken van het
paasfeest een week geleden al dichtgeklapt. En bent u daarna weer over gegaan tot de orde van de dag.
Tot het binnen blijven, het afstand houden, het handen wassen, het thuiswerken, het helpen van de
kinderen bij hun schoolwerk, het niet-zien van kleinkinderen, het bezig zijn in de tuin, het vieren van een
verjaardag met de visite anderhalve meter van je vandaan, het blij zijn dat je zelf nog gezond bent en je
kinderen ook, het zoeken naar hulpbronnen om financieel overeind te blijven, het zorgen voor je personeel,
je bedrijf, je collega's, je toekomst... de hele wereld staat stil en toch is er van alles gaande.

Er zijn veel zorgen, veel vragen, veel onzekerheden, veel wat ons nog te wachten staat.
En tegelijkertijd zijn er ook veel kansen, veel mogelijkheden, veel energie, veel gedeelde
verantwoordelijkheid, er is er veel creativiteit, veel geestkracht.
Vele wegen zijn afgesloten, er is veel wat we niet, of niet meer, of voorlopig niet kunnen doen of laten.
En daarnaast ontsluiten zich ook nieuwe paden, is er ook veel wat we wel, of weer wel, of juist nu bij uitstek
kunnen doen, of laten. Deze tijd is daarom een opgave voor ons allemaal, maar in sommige opzichten voor
velen van ons ook een gave.

De luiken gaan toe vandaag: het paasfeest wordt na een week afgesloten. Maar dat betekent niet dat het
over en uit is. Want in deze moeilijke tijd borrelt en bruist het ook en juist nu in de kerk: worden er nieuwe
wegen gezocht en gevonden om verbindingen te leggen, nabij te zijn, troost te bieden, hoop te houden, moed
te vinden, geloof te vieren en liefde te delen. Ook in onze eigen gemeente en dat is iets waar we heel blij en
dankbaar voor kunnen zijn. Ik geef u hierbij de link naar een nieuwsbrief van de protestantse landelijke
kerk (<https://mailchi.mp/protestantsekerk/nieuwsbrief-van-de-protestantse-kerk-147607?e=e397fefade>)
en in die nieuwsbrief staan tal van initiatieven die de laatste weken genomen zijn overal in het land om als
kerk, als gelovige gemeenschap van Christus, present te zijn daar waar dat nodig is. Ik raak enorm
geïnspireerd als ik zie hoe mensen op allerlei manieren daar mee bezig zijn. En ik weet dat het ook in andere
kerkgenootschappen gebeurt: bij onze broeders en zusters in het geloof.
Daar zie ik in dat de Heer levend in ons midden is, dat Hij waarlijk is opgestaan.

Het is vandaag beloken Pasen. De paasweek wordt beluikt. Maar hier en daar en overal ontluikt nieuw leven:
in de natuur, in de kerk, in onze gemeente, in onze gedachten en in onze harten, in ons geloof, in onze hoop
en in onze liefde. En dat is een bron waar wij ons aan kunnen laven, ook in de week die voor ons ligt.

Ik stuur u een mooi paaslied mee uit Taizé: *resurrectione tua Christe coeli et terra laetentur*: laten hemel
en aarde zich verheugen in uw opstanding, o Christus. U kunt het bekijken en beluisteren via youtube:
<https://youtu.be/M-hybuhxJg8>.

Tot slot: mocht u uw collectegeld dat u anders in de collectezak in de dienst had gegeven, willen overmaken, dan zijn hier de rekeningnummers van de kerkrentmeesters en de diaconie:

Rekeningnummer Kerkrentmeesters Rabobank: NL68 RABO 013 390 9174.

Rekening diaconie: NL47 RABO 013 398 66 67.

Ik wens u een goede zondag toe!

De zegen van God zij en blijve met u allen.
Amen.

