

Woensdag 8 april 2020.

Aan de gemeente van Hemmen:

Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt...!

Het is 9.00 uur. Mijn spullen voor vanmiddag staan al klaar. Een koffer vol. Zoals ik u al eerder vertelde: Johan en ik zijn bezig met het opnemen van de videofimpjes die uitgezonden worden in deze Stille Week: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Het zullen beelden worden vanuit de kerk: een lezing, een gebed, een gesproken woord. Niet te lang, niet te zwaar, geen kerkdiensten, maar wel herkenbaar en karakteristiek: iedere dag zijn eigen beelden. Het is indrukwekkend om te zien hoe professioneel Johan werkt, hij heeft niet voor niets een mooi eigen bedrijf (www.studioswaneveld.nl) en ook hoeveel werk hij erin steekt. Ongelooflijk! Net als Carolien, die dagelijks de instagram pagina van de kerk onderhoudt. Ondertussen loopt de camera ook in andere huizen en op andere plekken in en om Hemmen en u zult de komende dagen vanzelf ontdekken waar dat precies is.



Gisteren was in Tiel de crematie van Maartje van Luunen. In besloten kring, zoals de regels dat momenteel van ons vragen. Veelkleurig was het boekje dat op haar kist lag, net zo veelkleurig als de verhalen die verteld werden door haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ik las een gedeelte uit Mattheus 6 over de vogels in de lucht en de leliën des velds en over ten diepste 'niet bezorgd zijn', omdat er, zelfs temidden van alle zorgen die je kunt hebben, iemand anders is die op één of andere manier voor je zorgt: God zelf.

Straks is in Hemmen de begrafenis van Ali Veneklaas. Een heel ander soort afscheid zal het zijn, maar evenzeer een afscheid van een zuster uit ons midden. We zullen licht van de paaskaars meenemen vanuit de kerk naar buiten, op weg naar de begraafplaats. We zullen ons aan het licht vasthouden. En hoe pijnlijk het ook is dat we geen afscheid kunnen nemen op de manier zoals we dat gewend zijn, toch kunnen de nieuwe vormen die daardoor zomaar ontstaan misschien ook troostvol zijn. We zullen zien...

Ik kijk mijn tas nog eens na: heb ik nou alles? Gelukkig krijgen we vandaag hulp van Margot. Ze komt assisteren, dat is fijn. Afgelopen zaterdag hadden we er overigens ook een paar helpende handen bij. Ziehier onze geluidsman! Doordeweeks is hij de hele dag van 's morgens vroeg tot aan het avondeten naar zijn werk, maar 's avonds en in het weekend maakt hij zich graag verdienstelijk voor het gezin of de gemeente!

Ik ga u groeten.

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God u bewaren.

Ds. A.E.I. Zaal

