

Vrijdag 10 april 2020.

Aan de gemeente van Hemmen:

Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt...!

Het is 9.00 uur en ik stuur u toch nog even een schrijven. Gisteren was het Witte Donderdag en is er een filmpje op youtube gezet waarin u beelden ziet vanuit onze kerk. Stap voor stap gaan we dit jaar zo op weg naar het paasfeest. De lezing die bij Witte Donderdag hoort en ook in het filmpje gelezen wordt, gaat over 'dienen': je eigen belang ondergeschikt maken aan het grotere belang; je eigen behoeftes en verlangens achteruit zetten om ruimte te geven aan het leven. We komen dit jaar niet met elkaar in de kerk bijeen op de avonden in deze Stille Week, zoals we dat gewend zijn en zoals we dat graag zouden willen: we onthouden ons van elkaars fysieke nabijheid. Maar we doen dat omdat we willen dat het coronavirus niet te hard om zich heen slaat en de gezondheidszorg zoveel mogelijk mensen kan redden om in leven te blijven. Dienen om ruimte te geven aan het leven dat gloort voorbij Goede Vrijdag op de morgen van Pasen. Klik op de volgende link om het filmpje te zien en like het en abonneer u op het youtube kanaal van de Hervormde Gemeente Hemmen!



<https://youtu.be/YMet6WJzbuk>

Genade en vrede voor u allen!

Ds. A.E.I. Zaal